

2011 Kr. Himmelfart i Berlin.

Her er lidt fra vores Kr. Himmelfartstur til Berlin. At vi kom til Berlin i Kr. Himmelfartsferien må vi sige skete meget spontant. Jeg var torsdag i ugen før til afskedsreception i Odense hos Johannes Huss, som jeg har kendt i mange år som "Guru" på signalanlægsområdet. Mens vi stod og fik lidt Kanapeer faldt jeg i snak med Johannes kone, som fortalte at de skulle til Berlin i Kr.

Himmelfartsferien. Det lød spændende og interessant, og gode minder fra vores sidste tur til Berlin begyndte "at køre på lystavlen" (i mit hoved).

Karin og jeg havde snakket lidt om hvor vi skulle hen med campingvognen, nu vi havde 4 dage til vores rådighed. Skaldyrsfestivalen på Mors var i spil, men vi havde ikke rigtigt fundet ud af det endnu. Da jeg kom hjem fra afskedsreceptionen sagde jeg "i spøg", at vi kunne da bare gøre som Johannes - Tage til Berlin. Karin tog det ikke som en spøg, men sagde - Det var en god ide, og snart var jeg i gang med min PC, for at se om det var en mulighed. Hjemmesider hos Expedia og Best Travel blev kigget igennem, men intet faldt i vores smag. Så prøvede vi FDM, og her fandt vi et godt tilbud på 3 nætter på Hotel Crowne Plaza, som ligger i den ene ende af Kurfürstendam i Charlottenburg området. Sjovt nok kan man sige at KaDeWe er nærbutikken ved Hotellet, da der kun er 100 m derhen. Og kun 200 m til Nærmeste U-bahn Station, Wittenberg Platz. Vi må sige vi skal være lige midt i det pulserende Berlin.

Torsdag den 2. juni 2011:

Godt udhvilet efter en god nats søvn, stod vi op 07.30 og fik et solidt morgenbord. Vi havde pakket kufferten aftenen før, så vi tog den med ro og nød morgenmaden. Kl. 09.05. havde vi læsset bilen og kørte af sted fra Nordborg, med kursen sat mod Nürnberger Strasse i Berlin.

Snart krydsede vi grænsen i Kruså og kunne, da vi kørte forbi, se at der her 10 min før grænsekioskerne åbnede, allerede stod folk i kø. Heldigvis skulle vi ikke handle så vi kørte videre, og snart var vi på A7 som vi fulgte frem til Neumünster Syd, hvor vi drejede af på B205 mod Lübeck. Videre ad B404 / A21 til vi nåede A24 som går fra Hamborg med kurs mod Berlin.

Trafikken gled godt og ved middagstid var vi et godt stykke inde i det tidligere østtyskland, hvor vi fandt en af de gamle rasteplasser fra før murens fald. Der var flere bord / bænke så vi kunne vælge næsten frit. Som det plejer stod frokosten på Laksesandwich og pølsebrød. Solen stod fra en klar himmel, så vi nød hver sekund mens vi holdt pause - Der var ingen toilet men vi fandt et pænt et senere.



Frokostpause

Karin fik sig, som hun plejer en lille "nikker" undervejs inden vi ved 13-tiden var nået frem til Autobahnen rundt om Berlin. Snart drejer vi af ad A111 som går ind midt i Berlin. Vi kommer forbi Tegel lufthavnen og gennem nogle grønne områder og snart er vi inde i Berlin, hvor vi kører ind af Tegler Strasse til Tauentzienstrasse hvor vi drejer til højre ad Nürnberger Strasse. Efter en U-vending holder vi foran hotellet "Crowne Plaza, som fylder det meste af facaden mellem 2 vejkryds. Karin går i receptionen for at spørge om parkeringsmulighederne. Vi skal bare køre ned i P-kælderen lige for enden af hotellet. Her får vi bilen "lirket" ind på en af pladserne og vi tager døren direkte fra P-kælderen in på hotellet. I receptionen får vi nøglekort til værelse 132 som ligger på 1 sal. Nu er det tid til at slappe lidt af. Vi takker hinanden for turen og ønsker god ferie med en enkelt skål i Gammel Dansk.

Efter vi har pakket lidt ud er vi klar til at se lidt på nærområdet. Desværre har nærbutikken KaDeWe lukket så vi gik ind på U-bahn stationen på Wittenbergplatz hvor lige skulle se lidt på hvordan vi kom rundt med U-Bahnnettet. Vi gik også rundt i nærområdet for lige at se hvad der ellers var omkring os af spændende ting, vi kom forbi Gedächtniskirche som var under reparation - Vi kunne næsten ikke genkende den. Vi fandt ingen steder hvor der var plads til vi kunne sidde og nyde en øl, så vi gik videre mod Wittenberg Platz hvor vi havde set der var leben på Ansbacher Strasse. Her fandt vi en plads hvor vi kunne få en øl - Köstritzer - Det rene bløde fløjls for halsen. Da vi havde nydt "Wellnessen i ganen" gik vi tilbage til



Nærbutikken

hotellet, hvor vi fik Laksemad og pølsehorn - Hjemmebragt. Således godt mætte efter en køretur og et godt måltid var det tid til at få lidt motion inden vi skulle i seng og hvile til morgendagens spændende oplevelser i Berlin. Vi gik igen til Gedächtniskirche og nu videre ud ad Kurfürstendam

med masser af mennesker som var ude for at spadsere aftentur. Vi gik ned ad Leibnizstrasse for at se om Das Klo havde åbent – Der var åben og vi kunne høre at der var masser af leben "in die Bude". Vi havde lige spist og lige delt det meste af en flaske vin så vi synes ikke vi kunne klare en hel "tissekolbe" øl (0,7 ltr) – Vi blev enige om at have det til gode, for det er nu sjovere at være på "Lokummet" (Das Klo) sammen med gode venner lige som sidst, så vi gik ad den anden side af Kurfürstendam tilbage til hotellet, hvor vi fik det sidste af vores rødvin. Karin så lidt tv og faldt i søvn, mens jeg fik begyndt på denne beskrivelse. Af erfaring ved jeg, at 06 er ikke kun et gammelt områdenummer i DK, men eksisterer også i Berlin.

Fredag den 3. juni 2011 (fars dag i Tyskland):

Efter godt 9 timers søvn stod vi op kl. 07.40 – Telefonen ringede og det var ikke 06, – Det var selvfølgelig også Fars dag her i Tyskland, men vi nåede morgenmaden kl. 08.15. Efter en Fantastisk flot morgen Buffet, med alt hvad hjertet begærer, var vi klar til at udforske Berlin. På U-bahn stationen Wittenberg Platz købte vi kl. 09.00 et par "Welcome Card" til 48 timer så vi kunne køre med offentlig transport overalt i Berlin og Potsdam – Der var også rabatkuponer til museer, sejlture og andre seværdigheder i Berlin. Vi havde besluttet os til at tage den lange rundtur på Berlins floder og kanaler, så vi tog U-Bahnen til Hansabrücke hvor vi købte billetter til en 3½ timers "Brückenrundfahrt".

Det var en fantastisk tur, i høj sol, hvor vi kom rundt på floden Spree og Landwehrkanal – Vi sejlede under 63 broer, hvor de flere steder i Landkanal var så lave at vi ikke kunne stå op når vi sejlede under. Vi havde som sagt en fantastisk flot sejltur, med solen der skinnede fra en næsten skyfri himmel, så solcremen blev flittigt brugt – Vi fik også lige en enkelt "½ Liter unterwegs", så vi kunne holde tørheden ude af munden. Klokken 13.30 var vi tilbage ved Hansabrücke hvor vi var startet ca. kl. 10.00, altså ca. 3.½ time hvor vi havde set og fået viden om mange spændene ting – En tur som vi kun kan anbefale videre til andre.



Sluse på Landwehrkanal

Efter sejlturen gik vi tilbage til U-Bahnen. Og med nogle skift og en "enkelt omkørsel" nåede vi frem til Potsdamer Platz hvor vi fandt den restaurant, vi kendte fra sidst – der hvor de har mindst 100 forskellige øl. Vi fandt hurtigt en plads og ventede på der kom en tjener. Som sidst måtte vi vente længe – over 10 min og da der endelig var en for at rydde op ved bordet ved siden af spurgte vi om vi kunne bestille noget! Hun havde åbenbart travlt og "vrøvlede om at hun kun var en person", så da vi havde ventet endnu godt et minuts tid så var "tørsten forsvundet", og vi begav os videre på "Apostlenes heste" frem mod Friedrichsstrasse og "Checkpoint Charlie". Vi fulgte brostensmarkeringen af hvor muren har været og så billederne / fotostaterne som står langs vejen omkring "Checkpointet". Her fandt vi heller ingen øl, så det gik videre ad Friedrichsstrasse til U-bahn station Mitte hvor vi med U-Bahnen kom frem til

Alexanderplatz. Vi sad lidt ved springvandet inden vi gik forbi Fensehturm til Parken ved Rathaus. Her var dog ingen plads ved restauranterne hvor vi kunne få en øl, så vi gik ind i en Netto-butik, hvor vi købte et par flasker vand og et par "Becks Bier". Vi gik tværs over parken og fandt en bænk i skyggen hvor vi kunne dele de 2 øl. Efter vi havde nydt øllene og skyggen var vi igen klar til at se lidt mere af Berlin. Vi fortsatte over Museumsinsel, forbi Berlins Domkirke, Museet og forbi Humbolt Universitetet gik det ad Unter den Linden til vi nåede frem til Brandenburger Tor. Det var efterhånden ved at være meget sent på eftermiddagen, så vi blev enige om at vi ville



Springvandet foran Rådhuset

gå forbi Reichstag og frem til den nye Hauptbahnhof for at tage S-toget videre til Zoologischer Garten og derefter U-Bahnen til Wittenberg Platz og vores hotel. At vores hørelse ikke var god nok, så vi stod af U-Bahnen ved Tiergarten, kom kun til at koste et enkelt minut inden næste tog kom. Vel fremme ved hotellet kunne vi konstatere, at vi havde haft en dejlig dag hvor vi havde set en masse af Berlin, både til vands og på lands. Nu var klokken efterhånden 18.00, så vi havde været "ude i byen" i 9-timer. Nu var det tid til at komme op på værelset for at slappe lidt af inden aftensmaden. Efter lidt rødvin på værelset og en omklædning var vi klar til at finde et sted at spise aftensmad. Vi havde set at hotellet havde en restaurant, hvor man serverede "Ribs" så da vi var trætte af at gå, bestemte vi os for at prøve. Vi kom ned på restauranten, og straks stod der en tjener med kortet, og spurgte om vi ville have noget vand inden vi bestilte, og selvfølgelig sagde vi "Ja tak". Karin fik et mindre chok da hun så priserne – Det var ikke det hun havde forventet, men nu var vi jo kommet "i byen" og vi havde ikke haft mulighed for at bruge penge på vores tur i dag, så vi blev hængende. Aftensmaden bestod af "Rib Eye Steak" med en god flaske rødvin til – € 105 er der vel ikke noget at sige noget til – Det var i hvert fald en god middag, med rigtig god

betjening, så mætte og en oplevelse rigere gik vi op på værelset, hvor vi delte det sidste af rødvinen. Karin fik set lidt på fjernsynet, mens jeg fik skrevet lidt på denne historie. Nu er klokken ved at være 23.05 – Karin sover, og nu vil jeg også snart gå til køjs.

Lørdag den 4. juni 2011:

Anden hele dag i Berlin. Vi stod op godt en ½ time før i går, for vi ville gerne være klar, i god tid, så vi kunne bruge formiddagen i Potsdam. Allerede kl. 08.20 stod vi på U-Bahnen nede på Wittenberg Platz for at køre til Zoo hvor vi kunne skifte til S-toget som kørte direkte til Potsdamer Hauptbahnhof, en tur på godt ½ time. Her fandt vi en sporvogn som kørte til endestationen lidt før Glienicke

Brücke. Vi spadserede det sidste stykke og gik over broen som havde været grænseovergang i "Den kolde krigs tid".

Grænseovergang er nu så meget sagt, for der var ikke overgang for "private personer", men kun militær. Og så var det samtidig det sted hvor der blev udvekslet "Spioner og Agenter" mellem Øst og Vest. Glienicke Brücke er brugt i flere spionfilm, så jeg tror de fleste har set den på tv eller film. Broen var blevet genopbygget af DDR i 1949 så befolkningen kunne komme over floden Havel. DDR gav den navnet "Brücke der Einheit", men da de byggede muren blev den som sagt lukket for alle uden militærpersoner fra begge sider.



Glienicker Brücke

Som jeg lige

husker det havde Amerikanerne, under den kolde krig, sat et skilt op på Vestens side af broen, hvor der stod noget lignende: Den som genopbyggede denne bro og gav den navnet "Brücke der Einheit" det var også dem der lukkede den for landets borgere. Efter at have set broen og taget nogle fotos begav vi os tilbage mod Potsdam centrum, hvor vi så forskellige bygninger og lidt af "Hollænderkvarteret", hvor der er gravet kanaler. – Nogle uden vand. Efter at have "øset" lidt rundt tog vi sporvognen tilbage til Potsdamer Hauptbahnhof, hvor vi tog S-toget tilbage til Berlin. Vi kørte igennem Berliner Hauptbahnhof og stod af ved Alexanderplatz. Her tog vi så U-Bahnen til Weinmeisterstrasse, som skulle være den station som ligger nærmest ved "Hackesche Höfe". "Hackesche Höfe" er 8 baggårde som hænger sammen og hvor der er forskellige butikker og cafeer. Vi kom vist op af den forkerte trappe fra U-Bahnstationen, for vi havde lidt besvær med at finde en vej. Det lykkedes dog og vi fik set et par af baggårdene, inden tørsten overmandede os. Der var dog ingen

plads på cafeerne i baggårdene, så vi gik de ca. 100 m til Hackescher Markt hvor der var masser af plads på et af de store serveringssteder. Her delte i 2 kolde fadøl, som vi rigtig nød, mens vi så på dem der handlede ved de "kunstboder" som var opstillet i udkanten af pladsen – Hvis ikke det var kunst, så var det i hvert fald kunstigt! Efter en ½-times hvil var det igen tid til at komme videre, så vi videre mod Alexanderplatz, hvor vi skulle med U2 mod Mohrenstrasse, så vi kunne besøge "Die Gedenkstätte" under monumentet for Holocaust. Først kom vi forbi Wilhelmstrasse 71, hvor der nu står et skilt der fortæller om at Hitlers Bunker har været på



Ahhhhh!!!

dette sted. Vi fortsatte videre mod nord og snart var vi fremme ved monumentet der er fra 2005 og består af 2911 beton-steler som står på et areal på 19.000 m². Under monumentet er der et informationscenter som vi ville besøge. Ved indgangen var der et sikkerhedstjek, ligesom hvis man skulle med et fly, så vi måtte tømme alle lommer og lægge indholdet sammen med vores fotoudstyr, taske etc, så det kunne blive gennemlyst, men vi gik gennem metalscanneren. Vi kom igennem uden problemer, og gik langsomt igennem rummene hvor der bl.a. bliver fortalt om skæbner for 15 navngivne familier. Der var også et rum, hvor man læste navnene op på de jøder som døde under nazismen og 2. verdenskrig. Med den nuværende hastighed skulle det tage 6 år, 7 måneder og 27 dage inden alle er læst op – Virkelig noget til eftertænkning – Det hele var så overvældende at man var nødt til lige at sidde et øjeblik, og lade tankerne gå gennem hovedet – Utroligt gribende. Da vi kom ud herfra, var det faktisk vores mening at besøge det Jødiske Museum, men vi blev enige om at det vist var bedre at gemme det til næste gang vi er i Berlin. I stedet pustede vi lidt ud mellem stenene inden vi gik videre mod "Nicolai Viertel" som er en gammel bydel med små gader. Her delte vi 2 Bitburger øl og fik hvilet fødderne mens vi studerede de mange mennesker som gik forbi på gaden.

Efter et velfortjent hvil var det tid til at finde U-Bahnen til Charlottenburg hvor vi lige ville besøge Gedächtniskirche. Efter den sædvanlige "omkørsel" fra Gleisdreieck til Wittenberg Platz kom vi frem

til Kurfürstendam hvor vi stod af. Vi kom op fra U-Bahnen lige ved foden af kirken, hvor boderne var åbne. Da vi ikke havde fået frokost fik vi en "ægte Berliner Currywurst mit Darm" til at tage den værste sult. Karin var lige henne ved boderne for at se om der var nogen flotte tørklæder, men hun synes ikke der var noget særligt, så vi gik hjem til hotellet hvor vi var ca. kl. 17.30.

Vi fik hurtigt smidt skoene så vi kunne slappe af med et glas rødvin, af den vi havde med hjemme fra. Jeg fik også skrevet lidt på denne beretning. Efter en times tid med afslapning gik vi i nærbutikken (KaDeWE) for at ose lidt, og se om vi skulle spise i en af de

mange små "gourmet-steder" på 6. etage, hvor man kunne spise eller om det var i Vinterhaven på toppen af supermarkedet. Det var ikke rigtig noget der faldt i vores smag, så vi tog rulletrappen ned igen og gik ud på Wittenberg Platz hvor vi fik en Pizza med øl til. Vi blev godt mætte og kunne spadsere hjem til hotellet på Nürnberger Strasse. Inden vi gik op på værelset var vi lige i parkeringskælderen for at se om "Flammen" havde det godt, og så tog vi lige lidt chokolade med op til aftenhyggen.

Vel tilbage på værelset fik vi det sidste af rødvinen og spist lidt chokolade. Karin fik tændt for TV og jeg fik skrevet resten af beretningen for dagens oplevelser. Jeg må vist være træt for selv en nøgen kvinde i værelset kunne ikke trække mig væk fra computeren og min historie.

Søndag den 5. juni 2011 (Fars dag i Danmark):

Nu er vi så fremme ved dagen hvor vi skal køre hjem igen. Vækkeuret har vi ikke med men det er heller ikke nødvendigt, for det indre ur er altid sat til. Vi sov til kl. 08.00, så efter et bad var vi klar til morgenmaden kl. 08.30. Morgenmaden blev nydt, men bare hurtigere end de andre dage. Da vi gik ud af restauranten mødte vi Pers far og hans kæreste. Vi havde boet på samme hotel i alle dagene, men det var først her nu hvor vi skulle hjem vi mødte dem – De var lidt mere syvsovere end os, eller også var de mere nyforelskede, for det skulle først til morgenmaden nu. Oppe på værelset fik vi hentet bagagen som vi havde pakket og så måtte vi lige omkring Receptionen for at aflevere nøglekortet og betale for parkering. € 58,50 for parkering men det var nu trygt at have "Flammen" stående i parkeringskælderen. GPS'en blev sat i og kl. 09.25 kørte vi ud af parkeringskælderen med kurs mod Nordborg. Inden GPS'en var klar havde vi allerede fundet gennem gaderne forbi Gedächtniskirche og Zoo og frem til begyndelsen af A111 som vi fulgte ud af Berlin. Snart var vi på A-24 mod Hamborg. Autopiloten blev sat til 130 km/t og så gik det bare hjemad. Lige efter vi kørte over den "gamle" Zonegrænse var "Flammen" blevet tørstig så den fik en hurtig forfriskning – Ikke fyldt op, for det er billigere i Danmark. Snart var vi fremme ved afkørslen til B404, som går mod Kiel og via A21 og B205 var vi fremme ved Neumünster og A7 som førte os videre hjemad.

Lige før Schleswig stod trafikken helt stille. Vi holdt heldigvis knap 100 m fra en afkørsel, så vi kunne liste os ad Bundesstrasse videre mod Flensborg, hvor vi lige skulle forbi Fleggaard for at hente en Georg Jensen P-skive til Per. Vi kom kun lige indenfor og købte P-skiven. Butikken blev droppet da der var for mange mennesker der skulle handle. Snart kørte vi over grænsen til Danmark og vi var hjemme kl. 14.45. Karin havde skrevet til de "små unger" så knap en halv time senere stod den på farsdagsgaver fra alle tre - Per måtte jeg nøjes at snakke med i telefonen. Nu råber Karin efter mig, hun siger grillkullene er klar!



Fars dag I hjemmet

En dejlig, spontant tur er til ende – Det gør vi helt sikkert om en anden gang!

Sådan oplevet – Ejlif S. Petrat-Laursen

Og så vil jeg slutte af med det samme som sidste år

"May your God be with you"!!!!