

## 2012 Kr. Himmelfart ved Plöner See.



Knap nok hjemme fra vores tur til Heksetræf i Harzen i vores "restferie" sidst i april, var vi rigtig hooked på at planlægge vores næste lidt længere tur. I Bededagsferien havde vi aftalt en tur med vores datter, svigersøn, og deres Vuffeli-vov Oskar til Damp i det nordlige Tyskland. Et sted vi tidligere er kommet, da "ungerne" var små, og vi havde sejlbåd. Desværre var vejret ikke det allerbedste, men som Tyskerne siger, så er det ikke vejret, men påklædningen, der betyder noget. Vi havde en rigtig god tur sammen.

Tilbage til planlægningen af næste tur. Da vi har tvungen lukkedag på arbejdet om fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, så ligger der en forlænget weekend for os, som vi kan bruge til en lidt længere tur. Karin og jeg snakkede lidt om, hvad der kunne være relevant. Jeg foreslog, at vi kunne tage en tur til Plön. Der har vi kun været på gennemfart, så det blev hurtigt vedtaget. Så vi har planlagt, at se om vi ikke kan få plads på campingpladsen, der ligger på en tange i Grosser Plöner See, og kun 1½ km ind til Plön. Om vi skal have cyklerne med, ved vi ikke endnu, det må afhænge af vejret. Det bliver i hvert fald ikke for, at køre rundt om Grosser Plöner See, for der er alt for langt. Vi glæder os i hvert fald til turen. Turen ud og hjem planlægger vi med Google Maps og via FDM. Vi vil køre på de lidt mindre veje derned, så vi ser noget undervejs og så tage den hurtige rute hjem. Campingvognen bliver pakket i ugen op til, og vi får det sidste gjort klar, så campingvognen er pakket og klar aftenen før, vi kører hjemmefra.

### **torsdag, den 17. maj 2012:**

Vi havde ikke slået vækkeuret fra, så vi stod op, som vi plejer kl. 06.45. Vi havde sovet godt om natten, så det var lidt svært at stå op med samme, når vi ikke havde så travlt. Vi skulle bare være ved campingpladsen senest kl. 13.00, da der var middagslukning mellem 13.00. og 15.00. Vi var hurtigt færdige med morgentoilette, og Karin havde sat kaffen over, så vi kunne tage en termokande med. Vi havde besluttet os for ikke, at spise morgenmad hjemme, men i stedet hente morgenbrød hos bageren, når vi kørte. De sidste ting blev læsset, campingvognen koblet på, og kl. 07.30. var vi klar. Døren blev afprøvet en sidste gang, og snart gik det hen ad H. C. Ørsteds Vej, først omkring bageren og så videre, ad Nordborgvej mod syd i solskinnet. Så for pokker, jeg havde glemt at sætte campingvognsspejlene på bilen. De lå derhjemme. Vi var heldigvis ikke så langt hjemmefra, nogle 100 meter. En hurtig 180 graders vending, ved busholdepladsen ved Kildevej. Bilen blev parkeret på Mads Clausens Vej, og Karin løb hjem efter spejlene. Efter 5 minutter var hun tilbage, lidt fugtig af at have passeret en hæk undervejs, men skidt det tørrer vel, inden vi når frem. Vi fik sat spejlene på, og nu var vi så først helt klar til at køre mod syd. Snart kørte vi over Allsundbroen. På gensyn Als vi ses på søndag. Vi nåede lige, at komme på den nye Sønderborgmotorvej, hvor vi kørte af på den første afkørsel for, at tage den gamle vej mod Kruså. Da vi kom frem til Rinkenæs, besluttede vi os at tage Fjordvejen, så vi kunne nyde udsynet over den solbeskinnede Flensborg Fjord og Flensborg by. Fremme ved Kruså drejede vi mod Flensborg, og snart var vi over grænsen til Tyskland. Alle grænsekioskerne var

lukkede, men vi

skulle heller ikke proviantere, da vi havde alt med hjemmefra. Da vi ad motortrafikvejen var kommet forbi Flensburg, drejede vi af, så vi kunne tage den gamle hovedvej mod Schleswig. Klokkeren 09.00 var vi fremme ved Sankelmark, hvor vi holdt ind på en rasteplass, på modsatte side af vejen af, hvor der er et mindesmærke på en bakke med udsigt over Sankelmark sø. I øvrigt et sted vi har været, og nydt en øl og lidt brød, sammen med vores naboer, Elizabeth og Sven, for efterhånden mange år siden – Det var vist en søndagsudflugt. Vi havde god tid, så vi nød kaffepausen i solen. Vi sad dog inde i campingvognen, da temperaturen kun var 9 °C, og det blæste godt. Efter tre kvarter kunne vi trille videre på vores "Himmelfarts" tur. Vi var knap kommet ud på vejen igen, før vi mødte nogle unge fyre med en trækvogn fyldt med øl. De havde alle en øl i hånden og skålede med hinanden. Åh ja, det var jo "Vater-Tag" i Tyskland, og på deres Fars-dag, har mændene frihed til, at gøre det de har lyst til. I Danmark har vi haft tiden for Kvindefrigørelsen – Hvornår mon det bliver mændenes tur ☺. Når jeg sidder og skriver på denne beretning, så læser jeg gerne afsnittene for Karin – Jeg tror jeg springer de sidste par linier over, når jeg læser dette for hende. Nå, tilbage til turen, der fortsatte mod Schleswig, hvor vi snart passerer Gottorp Slot, og drejer af mod Eckernförde for at tage B76, mod Kiel. Vi kører forbi Haithabu Camping og Golfbahn am Schlei hvor vi har været tidligere. Snart er vi fremme ved Eckernförde, hvor vi bliver ledt næsten udenom byen. Vi når lige at få nogle udsyn over bugten i den sydlige ende af Eckernförde, inden det går videre ad den smukke vej, hvor træer og buske står lysegrønt langs begge vejsider. Fremme ved Kielerkanalen, eller Nord Ost Kanal som tyskerne kalder den, har de lavet en motortrafikvejsbro, siden vi var der sidst. Ud fra asfaltens udseende så må det være mindst 10 – 15 år siden, vi kørte den vej til Hansa Park med "ungerne". Motortrafikvejen leder os udenom det nordlige af Kiel, så vi kommer først ind i byen, hvor man kan dreje af for at komme til færgerne, der bl.a. går til Oslo.

Vi fortsætter gennem viadukter, og snart er vi ude af Kiel, og videre ad B76, med kurs mod Lübeck. Efter godt 20 km er vi dog fremme ved Plön. Vi har kunnet se slottet over Plön de sidste 5 -6 km, hvor det ser ud til at ligge helt frit, men da vi drejer af fra B76 kan vi se, at slottet ligger omkranset af husene i Plön. Det ligger bare højt oppe på en bakketop. Efter 1½ km er vi fremme ved campingpladsen, hvor der holder 2 campingvogne og spærrer i indkørslen. Karin bliver sat af på en busholdeplads, så hun kan spørge i Receptionen, om de har en plads til os. Da jeg ikke kan blive holdende på busholdepladsen, kører jeg videre for at finde et sted at vende. Det er slet ikke så let, for de næste sideveje er lukkede

Idet der er Mittsommerfest på Koppelsberg. Efter ca. 3 km drejer jeg ind ad en sidevej, hvor jeg kører endnu 1 km inden der er en sidevej, hvor jeg kan "bakke" campingvognen ind ad. Så er det bare tilbage, med håbet om at Karin har skaffet en plads. Lidt før jeg kommer frem til campingpladsens indkørsel, møder jeg Karin, som vinker mig videre, da hun har fået lovning på den eneste plads de har, som ikke er optaget i weekenden. Fremme ved "bommen" lukker de op så vi kan komme ind på en "trekantet" plads. Vi får skubbet campingvognen rundt, og efterhånden kommer den til at stå, så vi har plads til cyklerne bag vognen, og bilen foran Markisen. Lettere forpustet glæder vi os til, vi skal have sat Mover på campingvognen på mandag. Nu var vi klar til at få rullet markisen ud, lagt gulvtæppe, få sat borde og stole op, så vi kunne få vores velfortjente "rejsegilde" som bestod af en dejlig kold øl, og et af de pølsebrød Karin havde taget med

hjemmefra. Da vi havde fourageret og nydt det i solen, var det efterhånden blevet tid til, at vi skulle orientere os om, hvordan der så ud på campingpladsen, som ligger på en landtunge ud i Grosser Plöner See. Undervejs på rundturen nyder vi udsynet over søen, og må erkende, at det ikke bliver til en tur på cykel rundt om søen. Det er for langt. Efter at have undersøgt campingpladsen og afprøvet nogle af faciliteterne, bliver vi enige om, at vi vil gå op til Koppelsberg, for at se hvad det for aktiviteter, de har på det Evangeliske Jugend, Freizeit und Bildungsstätte, Koppelsberg. Vi tager "tennisskoene" på og går ad cykelstien op til stedet, hvor vi går gennem porten ind på området. Her er opstillet landbrugs- og skovdyrknings-



Indgangen til Naturcamping Spitzenort



Karin og lokaltoget

maskiner og køretøjer. På et stort område er der aktiviteter, for specielt de mindre børn, men der er ikke rigtigt noget for sådan nogle "gamle knarke" som os. Det er super for familier med mindre børn. Efter en rundtur er det tid til at gå tilbage til campingpladsen, hvor vi hygger os under markisen med et glas kold Rosevin. Karin læser lidt, og jeg får skrevet på beretningen. Nu er det blevet skyet og lidt køligt, så vi trækker indenfor for at få varmen. Imens Karin læste lidt, fik jeg stillet fjernsynet ind. Selv om jeg ikke havde hævet eller drejet antennen, fangede vi over 30 kanaler i god billedkvalitet. Programkvaliteten var til gengæld meget varierende. Karin havde taget svensk pølseret op af fryseren, men det var ikke tøet op, så vi begyndte så småt, at lune det over gassen. Vi havde lukket en god flaske rødvin (La Mascota Malbec 2008) op som vi nød lidt af, mens maden blev varm. Efter ½ times tid begyndte det så småt at ligne noget, der kunne spises. Efterhånden var klokken også blevet halv syv. Efter vi havde spist, hyggede vi os med at se lidt fjernsyn, mens vi nød det sidste af rødvinen. Ved nitiden gad vi ikke se fjernsyn længere, så vi fandt vores bøger frem, og kravlede hen i sengen for at læse. Vi skulle nyde, at vi har en campingvogn, hvor vi kan hæve hovedgæret, så vi kan sidde op. Det blev nu ikke til ret meget læsning, inden vi lagde os til at sove, så vi kunne være udhvilede til den første dag i Plön.

## fredag, den 18. maj 2012:

Vi vågnede klokken 03.45, fordi vi frøs lidt om tæerne. Vi fik lige hældt vandet fra og tændt lidt for varmen, inden vi kravlede tilbage under dynerne. Snart sov vi igen. Det var lige det der skulle til for at få en rigtig god søvn, for da vi vågnede igen, var klokken blevet 08.40. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel. Efter morgentoilette fik vi morgenmad med blødkogt æg, som var kogt lidt for længe, forskellige ost og "En lille en" til næsen. Da vi havde ryddet op efter morgenmaden, gjorde vi os klar til at tage cyklerne for at udforske nærområdet. En tur forbi toilettet og

vi var klar til at køre af sted. Vi kørte ind til midten af Plön, hvor vi parkerede cyklerne ved starten af gågaden. Vi fik cykelhjelmene låst fast til Karins cykel med en virelås, og så var vi klar til at tage gågaden frem og tilbage. Vi osede forbi forretningerne i gågaden, og så lidt på husene på begge sider. Der var ikke mange gamle huse, men enkelte facader var holdt i gammel stil. Efterhånden kom vi frem til den gamle kirke, og på pladsen foran var der torvedag, med alt hvad hjertet kunne begære, af grønt, fisk, landbrugsprodukter og andre specialiteter. Vi osede rundt og fandt mange spændende ting, som vi godt kunne tænke os. Men vi skulle jo kun hente et AAA-batteri til et husholdningsapparat, så vi fortsatte videre

ad gågaden og kom frem til et SKY supermarked, som vi gik ind i. Allerede inden for døren var der noget der fristede, så jeg måtte ud gennem slusen for at hente en vogn. Det så ud til at vi alligevel fik mere med hjem, end vi var kørt efter. Da vi var kommet gennem butikken, havde vi Hansen Rom, Pizza, Pølser, Kryddersmør, Flutes foruden 4 batterier, som vi var kørt efter. På vej tilbage kom vi igen ind mellem de torvehandlende. Nu kunne vi ikke modstå "Ostemandens" delikatesser. Vi fik købt hjemmelavede ostespecialiteter, så som syltede Paprika med ost, Oliven med mandler, hjemmelavet "Frischkäse", Fetaost, Saltkiks og oveni lagde "Grækeren" lidt tomater med Mozzarella og pandekage med ost i. Karin havde ellers fået smagsprøver, mens hun stod i kø. Jeg fik det også tilbudt, selv om jeg stod ude til siden for, at vente på Karin fik handlet. Lidt længere fremme fandt vi en af slagtervognene, hvor vi købte et par marinerede nakkekoteletter til grillen. Da vi var færdige med at handle på torvet, kom vi i tanke om, at vi skulle have et billede af den græske ostemand's vogn, så Karin gik tilbage for at fotografere vognen. Vi skiftedes til at bære den tunge bærepose, mens vi gik videre i solskinet og kom til tilbage til cyklerne. På med cykelhjelmene, og vi kunne cykle mod campingpladsen. Hjemme på campingpladsen fik Karin varerne pakket i køleskabet, og jeg fik batteriet sat i. Bagefter nød vi et enkelt glas hvidvin i solen, mens vi snakkede om, at cykle rundt om Kleiner Plöner See. Turen på ca. 23 km blev planlagt på GPS-en, som jeg tog i lommen for at være sikker på, at vi kunne finde vejen. Vi cyklede ud forbi Koppelsberg, hvor vi var i går. Lige efter



Gågaden Plön



Den Græske Ostemand i Plön

vi krydsede jernbanen, drejede vi ind ad en af de små veje, syd om søen. Der var ikke ret meget trafik, og vi nød turen i solskin, mens vi fik mange landlige duftindtryk. Der var duft af køer, nyslået hø, ensilage og rapsblomster. Vi kunne se afgrøderne på marken, hvor roerne og majsene stod som ganske små planter i fine rækker hen over marken. Vejene snoede sig til højre og venstre, samt op og ned, gennem små landsbyer gik det videre mod den anden end af søen. Da vi kom frem til den anden end af søen, måtte vi fortsætte i samme retning et godt stykke, inden vi

kunne komme over åen, der fortsatte frem til den næste sø. Lige efter vi var kørt over åen, kom vi til en Biergarten. Selv om vi var lidt tørstige, fortsatte vi, da det ikke var nogen andre der, og det ikke så hyggeligt ud. Snart var vi ad de små veje kommet frem til Landesstrasse 76, hvor vi tog cykelstien mod Plön. Da vi kom frem til motortrafikvejsbroen, blev vi ledt under vejen og ad stier gennem kolonihaver, var vi snart inde ved starten af gågaden, hvor vi havde parkeret cyklerne om formiddagen, da vi var på indkøbstur. Vi kørte videre til campingpladsen, hvor vi noget ømme bagi, fik cyklerne parkeret og låst. Da vi ikke havde fået en øl undervejs gik vi hen på campingpladsens lille restaurant, hvor vi i solen kunne nyde en kold Königs Pilsener Fadøl, mens vi nød udsigten ud over Grosser Plöner See med udflugtsbåde, sejlbåde og kanoer. Efter vi havde betalt for øllen, gik vi tilbage til campingvognen, hvor vi spiste en laksesandwich til frokost. Vejret var fint, så bagefter nød vi det gode vejr i solen foran campingvognen med at læse og skrive lidt på beretningen. Efterhånden var klokken ble-



*Kleiner Plöner See*

vet 18.00, og det var tid til at tænde op i grillen, så vi kunne stege de nakkekoteletter, vi havde købt på torvet. Karin stod i køkkenet og lavede "strimler" af kartofler, tomater, gulerødder og løg, som hun krydrede og pakkede ind i folie. Snart var grillkullene "hvide", så vi kunne lægge "pakkerne" ned i randen rundt om kullene. Efter en halv times tid lagde vi kødet på grillen, hvor det blev vendt et par gange, inden det var færdig. Vi fik en dejlig aftensmad, bestående af grillede nakkekoteletter og "Gemyse" med flutes, hvidløgssmør, Feta og hvidløgssost med Valpolicella rødvin til. Efter vi havde spist, nød vi det gode vejr, med "Coppens" varme. Vi havde nemlig sat grillen ind under bordet. Da det var ved at blive køligt, gik Karin over for at vaske op, mens jeg pakke grilltingene væk, og slog stolene sammen og satte dem ind mod campingvognen under markisen. Da Karin kom tilbage, hyggede vi os i campingvognen med at se lidt fjernsyn, til vi gik i seng for at være friske til endnu en god dag ved Grosser Plöner See.

## **Lørdag, den 19. maj 2012:**

På vores sidste dag i Plön for denne gang, stod vi op kl. 08.30. Solen havde lidt svært ved at komme igennem skyerne, men temperaturen var bedre end i går. Vi fik dog morgenmaden indenfor. Efter morgenmaden læste vi lidt i vore bøger, for vi ville ikke køre ind til byen før ved 11-tiden. Vejret var blevet bedre, solen skinnede ned gennem skyerne til os, da vi låste cyklerne op for at cykle ind til starten af gågaden i Plön. Her var en 1-Euro butik, hvor vi ville købe et par badesandaler, som vi kan bruge, når vi går i brusebad. Inde i butikken fandt vi også nogle andre småting, som vi ikke kunne leve uden, så det blev til en lille bæreposefuld. Bæreposen blev lagt i Karins cykelkurv, sammen med vores jakker. Det var blevet for varmt til at have overtøj på. Vi lod også cykelhjelmene ligge i cykelkurven, da vi trak cyklerne op ad bakken mod slottet. Oppe ved slottet nød vi den flotte udsigt ud over Grosser Plöner See, hvor de sejlede spejlede sig i den solbeskinnede sø. Vandet var næsten som et spejl, og blev kun brudt af kølvandet fra de sejlede. Vi fortsatte den anden vej ned igennem den gamle bydel, med smalle brostensveje, og kom gennem en lille gangtunnel under jernbanen og ned til en grussti, som vi fulgte til venstre, væk fra campingpladsen. Vi nød at cykle langs vandkanten, og kom forbi små udspekningsteder og kiosker. Længere fremme kom vi til en lille lyst-



*Udsigt fra slottet over Grosser Plöner See*

bådehavn, hvor vi måtte køre op på Strandweg, som vi fulgte yderligere et stykke, til vi kom til udkanten af byen. Her fortsatte en grussti, som vi fulgte nogle hundrede meter, til vi var fremme ved en bænk, som stod ved vandkanten. Vi havde håbet, vi derfra kunne få et godt foto ud over

søen med slottet og kirken i baggrunden, men desværre var det ikke muligt, at se slottet for træerne. Ved bænken var et skilt, der fortalte, at der før år 1000 havde været et slot på en lille ø som lå ca. 100 m ude i søen. Universitetet i Kiel foretog stadig udgravninger på øen indimellem. Man mente at slottet derude var gået til grunde og flyttet op på bakken, hvor det er nu i omkring år 1172. Vi kørte nu i den modsatte retning, og kom ad grusstien frem til det sted, hvor vi var kommet ned fra slottet. Vi fortsatte videre ad stien mod Prinzeninsel, som lå før campingpladsen. Ved stien var der opsat skilte, som fortalte om planter og fugle. Der var også nogle oplysningstavler, der fortalte om planeterne. Efterhånden var vi fremme ved skovkanten, hvor vi kunne bestemme os til, om vi ville tage stien til højre mod campingpladsen eller mod venstre til Prinzenin-

sel og Niedersächische Bauernhaus. Vejret var skønt, så vi valgte at køre ud på den lange landtange, som går ud til Prinzeninsel. Vi kørte ad en grusvej igennem skoven, og mange steder var tungen så smal at vi, igennem træerne, kunne se vandet til begge side. Længere fremme kunne vi igennem træerne se over til vores campingplads, som kun lå godt 100 m væk på den anden

side af søen. Efterhånden var vi kommet ud hvor landet bredte sig ud, og en vej førte op til Niedersächische Bauernhaus. Vi fortsatte dog ad stien højre om og fulgte søkanten. Da vi var kommet næsten helt rundt om huset, kom vi frem til en lille bro, hvor udflugtsbåden ligger til. Her tog vi den lille sti op til huset, som er restaurant. Vi var blevet lidt tørstige, og synets vi havde fortjent et glas kold fadøl. Vi satte os ved et bord, i solen oppe ved husgavlen. Vi kiggede lidt i kortet, og da det så lækker ud, så blev vi enige om, at vi kunne have lidt let at spise. Det blev til 2 Köstritzer Swartzbier med Ofenkartoffel / salat, og jeg fik Büffelstrimmel til. Efter vi havde nydt maden og fadøllen, cyklede vi tilbage ad vejen, vi var kommet. Fremme hvor vejen delte sig, drejede vi til venstre mod campingpladsen. Snart var vi ude ved den store vej, hvor vi fulgte cykelstien 250 m til campingpladsens indkørsel. Tilbage ved campingvognen fik vi parkeret cyklerne som blev låst til hinanden. Nu var det tid til, at vi skulle slappe af foran campingvognen og nyde solen. Bøger og blade blev fundet, og vi hyggede os med at læse. Jeg fik også lige skrevet lidt på beretningen. Da

klokken var blevet godt 18.00, var det tid til at tænde grillen for, at få varmet / færdigbagt den Pizza, vi havde købt i SKY-supermarkedet. Otte kul blev lagt i Cobb-grillen, som blev tændt med nogle små tændblokke. Efter ½ times tid var kullene blevet hvide på overfladen, så Pizzaen blev lagt på "panden" til Cobbén, og låget lagt over. Grillen blev stillet op midt på bordet, så vi kunne holde øje med hvordan grillningen gik. Efter 20 minutter løftede vi lige låget for, at se hvordan det gik. Det så fint ud, så vi lod den få fred i yderligere 10 minutter. Da de var gået, 30 minutter i alt, var Pizzaen klar til at tage af. Over på en tallerken hvor den blev delt, og så var vi klar til at spise. Vi smagte på de Oliven, Karin havde købt, og fik et glas rødvin til. Det var et super måltid, så vi har fået lyst til også at købe en vacuumpakket Pizza en anden gang. Bagefter blev Cobbén stillet ind på gulvet under bordet, uden låg, så vi kunne få gavn af varmen fra gillkullene. Da vi syntes det var blevet lidt køligt, fik vi pakket markisen sammen og pakket stole, bord og gulvtæppe væk, inden vi trak indenfor, hvor vi hyggede os med lidt fjernsyn, indtil det blev tid til at gå i seng for at være klar til morgendagens strabadsser, hvor vi jo skulle køre hjem.

## **søndag, den 20. maj 2012:**



*Fokost på Prinzeninsel*

Vi havde sat vækkeuret til klokken 08.00, men ca. en ½ times tid før, var vi vågen og klar til at stå op. Vandet stod højt i øjnene og sveden sprang på panden, så vi måtte hurtigt på toilettet. Efter morgentoilettet lavede Karin kaffe og hentede rundstykker og Croissanter i butikken, mens jeg fik cyklerne sat på campingvognen. Vi nød morgenmaden, da vi havde god til indtil receptionen åbnede kl. 09.00. Bagefter fik vi taget strømmen fra og pakket det resterende væk i campingvognen og bilens bagagerum. Nu var klokken blevet 08.45, og jeg gik op til receptionen for at se om personalet var kommet. Det var de, så hurtigt fik vi betalt € 89,10 for de 3 nætter på Naturcamping Spitzenort. Tilbage ved campingvognen fik vi med naboens hjælp vendt campingvognen ud på grusvejen, og koblet bilen foran, og nu var vi klar til at køre hjemad. GPS'en var sat og fortalte, at vi ville være hjemme klokken 11.55. Vi kørte ind gennem Plön, og drejede ud på B76 med retning mod Kiel. Hjemad ville vi tage Autobahnen, men i Kiel, må jeg have mistet koncentrationen, for jeg kørte forbi afkørslen, og måtte vente til den næste, men vi reddede situationen, og snart var vi på Autobahnen med retning mod Rendsburg.

Ved Autobahnkreuz Rendsburg drejede vi ind på den velkendte A7, på vej mod Danmark. Snart var vi over grænsen og fortsatte under GPS'en protester til Søn derborgmotorvejen, som vi tog mod Als. Alssundbroen blev passeret, og vi var på hjemlig grund. Efter yderligere 20 minutter, holdt vi hjemme på H. C. Ørsteds Vej, hvor vi læssede af campingvognen som vi skulle have klar til at køre til campingcentret mandag eftermiddag, for at få monteret Mover. Inden vi var helt færdige kom Marilena og Kasper. De havde købt kød, som vi skulle grille til aften. Med fælles hjælp fik vi hurtigt det sidste båret ind, og kunne sætte os til et velfortjent frokostbord. Atter var en dejlig forlænget weekendtur til ende. Vi glæder os allerede til næste gang vi skal på tur med campingvognen. 😊😊😊



Kr. Himmenfarten

Mission Accomplished.

Sådan oplevet – Ejlif S. Petrat-Laursen

Og så vil jeg slutte af, som jeg plejer med:

“May your God be with you”!!!!

©2012 [Bamse17hc@gmail.com](mailto:Bamse17hc@gmail.com)

[http://www.campisternes-rejseportal.eu/websites/petrat\\_laursen.htm](http://www.campisternes-rejseportal.eu/websites/petrat_laursen.htm)

