

2012 Påsketur i Jylland.

Nu er det blevet forår, og vi er klar til at tage på årets første campingtur. Vi har fået ny campingvogn, en Adria, Adora 462PU, som vi hentede ved NHCamping i november 2011 – En splinterny model 2012, af samme type som den gamle. Nu har vi bare fået gulvvarme og blæservarme, samt en masse andre fine finesser. Karin har nusset rundt og fået pakket alt ud i campingvognen, som nu står klar til påsketuren.

Vi har aftalt med Marilena og Kasper, at de gerne vil med os på første tur, som bliver til en "combitur", idet vi, Skærtorsdag, tager med Marilena og Kasper til Blommehaven ved Århus, hvor vi får besøg af Per som bor i Århus. 1. påskedag har vi planlagt, at køre til Blenstrup for at fejre min far som fylder 82 år 2. påskedag. I Blenstrup støder Morten og Jeanne til om aftenen, så de også er der for at fejre fødselsdagen. Hen ad eftermiddagen 2. påskedag kører de 5 unge hjem for, at være klar til arbejdsdagen på tirsdag, efter påske. Karin og jeg er heldige, idet vi har ferie resten af ugen og først skal på arbejde den 16. april. Vi tager derfor endnu en overnatning i indkørslen i Blenstrup, inden vi kører videre med campingvognen for, at se om vi kan finde en interessant campingplads i området omkring Silkeborgsøerne.

Torsdag, den 5. april 2012 (Skærtorsdag):

Vi vågner, som vi plejer, men da vi ser på uret, vender vi os endnu en gang. Vi har fri – Vi skal sove mindst til kl. 08.00, så kan vi sagtens nå at stå op og komme af sted, så vi kan være oppe ved Blom-

mehaven kl. 14.00. når de åbner. Vi har aftalt med Marilena og Kasper, at vi ringer når vi kører. Da de kører hurtigere end os med Campingvognen, kan de køre noget senere og indhente os på vejen. Da vi vågner, er klokken blevet godt 8.00. og Karin gør klar til morgenmaden. Da hun har pakket æggene ud i campingvognen, får vi ingen blødkogte æg, men stort set alt andet af det vi plejer til en "helligdagsmorgen" Efter at have nydt morgenmåltidet og fået pakket det sidste i bilen, er vi klar til at køre hjemmefra ca. kl. 10.00. Vi får kørt ud på vejen, og trukket campingvognen ud og koblet på bilen. Lysene bliver testet, og der er lidt problemer med højre blinklys, så der "rykkes" lidt i ledningerne og snart er vi klar til afgang. Nu går det mod Guderup, hvor vi lige skal ind til bageren på Vestergade, for at hente rugbrød, franskbrød og lidt til kaffen. Vi holder lige for døren og Karin henter brødet, inden det går videre ad Søndergade på vej mod Sønderborg. Karin sender SMS til Marilena og Kasper om at vi er kørt mod Blommehaven. Efter vi er kørt over Alssundbroen, kører vi videre ad den nye motorvej, "Sønderborgmotorvejen" som lige er blevet indviet. Snart er vi fremme ved Klipleve, hvor vi kører på "den gamle motorvej" mod nord, og vores "påske-campingplads". Pludselig kører en sort Seat forbi og blinker med lysene – Det er Per, der er på vej hjem til Århus efter et par dage i Nordborg. Han har "vand i øjnene" og drejer ind på rastepladsen ved Ø. Løgum. Vi drejer også lige ind for at hilse på ham. Da han går ind for at lette sig, kører vi videre mod nord. Kort efter kører Per igen forbi os. Karin SMS'er lidt med Marilena og Kasper, der nu er kørt hjemmefra. De har lidt problemer med cyklerne på stativet, idet den ene hænger lidt lavt, men det går uden problemer. Vel fremme ved Skærup rasteplads, holder vi en lille pause, hvor vi får et pølsebrød og får "tisset af", inden det går videre mod Blommehaven. Mellem Horsens og Skanderborg kører Marilena og Kasper forbi os. Karin tog en lille "nikker", så hun opdagede det ikke lige. Marilena og Kasper drejer lige ind på rastepladsen ved Skanderborg. Efter de er blevet lettet, kører de ind bag os på motorvejen og lægger sig i "slipvinden" resten af vejen til Blommehaven. Vel fremme ved campingpladsen, får vi tjekket ind, og de viser os frem til en dejlig plads som ligger som nr. 2 fra strandkanten. Her skal vi så "residere" de næste 3 dage, hvor vi skal slappe af og nyde det. Vi får campingvognen placeret, så der er læ foran, hvor vi slår Markisen op. Vi får bilerne placeret på "parcellen", så vi kan nyde udsigten over Århusbugten, både fra stolene under markisen, samt fra campingvognen. Efter lidt tid kommer Per for at besøge os. Kasper og jeg tager cyklen op til



Campingturen



Udsigten i Blommehaven

receptionen

for at mødes med ham, så vi kan "gelejde" ham ned til pladsen. Det bliver til en øl under markisen, inden kaffen er klar og sat på bordet med lidt "blødt brød" til. Der snakkes, høres lidt musik og udsigten over bugten nydes, indtil det bliver tid til at varme aftensmaden op. Jeg har lavet "Svensk pølseret" hjemmefra. Det er taget med i 2 gryder, så den ene sættes over gasblusset. Snart sidder vi ved bordet med "Svensk pølseret og et glas vin eller 2 til. Marilena får "Svensk kartoffelret" da hun ikke er vild med pølserne, så dem får Kasper. Den anden gryde kommer ikke over ilden, så den kan Per få med hjem, så han har til et par dages aftensmad en anden dag. Efter aftensmaden nyder vi et glas rødvin og ser lidt fjernsyn inden det er tid til, at Per kører hjem og vi andre gør klar til natten. Chico bliver luftet og vi går på toilettet for at børste tænder og blive lettet til natten. Der går ikke mange minutter, efter vi er kommet i seng før alle "snorker godt". Godnat - en dejlig dag er til ende.

fredag, den 6. april 2012 (Langfredag):

Veludhvilet efter den første nat på campingpladsen, står vi op ca. kl. 09.00 og Karin sætter kaffen over, så den kan blive brygget, mens vi får børstet tænder og gjort "morgentollette". Karin SMS'er med Per, som vil komme ud for at være sammen med os. Da vi alle er kommet, drikker vi morgenkaffe. Karin og jeg får "En lille en" til kaffen. Efter at have nydt morgenkaffen, sætter vi sidestykket på markisen, så den finregn, der kommer ikke slår ind og rammer vores sko. Hunden bliver luftet, inden det bliver tid til at få lidt frokost. Man kan næsten sige, det var Brunch for morgenmaden glider næsten over i frokosten. Da frokosten er overstået, når vi lige at "slå mave", inden vi går os en tur langs stranden, ind mod Århus. Vi går helt ind til Odd-Fellow logen, der ligger lige syd for Tangkrogen. Der er lidt fugt i luften, men da vi drejer ind i skoven ved Odd-Fellow, for at gå tilbage, begynder der at falde lidt mere regn. Selv om der ikke er blade på træerne, giver det dog lidt læ, at gå på gangstien igennem skoven frem til Blommehaven. Lige inden campingpladsen drejer vi ind gennem skoven, idet der er en sti som fører ned til stranden, så vi kan komme ind på campingpladsen, stort set lige ved vores plads. Dejligt at være tilbage ved campingvognen, hvor vi kan få de våde regnjakker hængt til tørre under markisen.

Vi går ind og får en forfriskning - en øl, et glas vin eller en kop kaffe, og ser lidt fjernsyn imens. Snart er det ved at være aften, og "de unge" prøver at finde et Pizzeria, hvor vi kan bestille 5 Pizzaer, som vi skal have til aften. Pizzaerne bliver bestilt og ca. ½ time senere ringer Pizzabuddet, at han står oppe ved indgangen. Per og Kasper løber op for at hente Pizzaerne, mens der bliver sat på bordet i campingvognen. Pizzaerne nydes med et glas vin til. Vi bliver hurtigt enige om, at det er nogen af de bedste Pizzaer, vi har fået. Selv om vi ikke spiser helt op, så bliver selv kanterne spist. Det er ellers dem, vi plejer at levne. Det er fint, der er lidt Pizza tilbage, for så er der lidt til den lette sult senere eller i morgen.



Hygge i campingvognen

Der bliver fundet en film, som Kasper har med på harddisken, så vi kan hygge os med chips, peanuts og lidt vådt til, mens vi ser filmen. Efterhånden er klokken blevet over 21 og Per gør klar til at tage hjem for at sove. Vi har aftalt, at vi mødes nede i Århus næste formiddag. Efter "tandbørstningen" og hundeluftningen er vi klar til at gå til køjs, så vi kan være klar til cykelturen ind til "midtbyen" næste dag.

lørdag, den 7. april 2012:

I løbet af natten blæste det op, som metereologen havde spået i fjernsynet om aftenen. Det var helt vindstille, da vi gik i seng, men i løbet af natten rykkede det mere og mere i markisen, og campingvognen. Midt på natten var jeg oppe for at se om bardunerne holdt. Alt var som det skulle. Da jeg alligevel var oppe, blev hunden lige luftet. Da jeg havde konstateret, at alt var OK, sov jeg endnu bedre, og vågnede først omkring kl. 08.00, hvor jeg vendte mig om på den anden side, og fik ½ time mere, inden vi kom på toilettet og fik lidt vand i hovedet.

Da vi havde spist al franskbrød morgenen før, varmede Karin nogle krydderboller, som vi spiste med ost, honning og Nutella. Nej Nutellaen havde fået "mæslinger" så den blev smidt ud, så i stedet stod den på "Choko-creme". Efter morgenmaden gjorde vi klar til at cykle ind til Århus, hvor vi skulle møde Per. Vi var lige omkring toilettet, for at få lettet os inden turen. Vi kørte ind ad cykelstien langs vejen. Vinden kom fra nordvest og skulle komme imod os, men vi mærkede ikke meget til den, imens vi kørte igennem skoven. Da vi kørte ned mod Tangkrogen, var vi ikke længere imellem træerne, men vi var heldige med at det gik lidt nedad. Chico var ikke helt

tilfreds og begyndte at "hyle". Der blev "læstet om" og Marilena kom til at køre med Chico i cykelkurven. Det gav ro, imens vi cyklede det sidste stykke ind til busstationen, hvor vi låste cyklerne

til cykelstativet. Vi gik op til banegårdspladsen, hvor vi vidste, Per ville komme ind med bussen. Der blev SMS-et og vi begyndte at gå ned ad gågaden, forbi Nicolai kirken, (katolsk) hvor der var bryllup. Per sms-ede, at han kom til banegårdspladsen om ca. et kvarters tid. Vi gik lidt videre ad gågaden, indtil vi kom frem til Salling, hvor vi ventede i solen, indtil Per kom gående ned ad gågaden. Vi fortsatte ned ad gågaden, mens vi skuttede os noget i kulden. Vi var nødt til at holde fingrene i lommen, da vi frøs om fingrene. Vi nåede helt ned til Store Torv, og domkirken, hvor vi drejede ind mod teatret. Vi fik lige et glimt af Cafe Hack, hvor den ugentlige radioudsendelse skulle sendes dagen efter. Vi trængte efterhånden til at læske ganen, men da der ikke måtte komme hunde ind på Skt. Clemens, drejede vi ned til gågaden langs åen.

Her fandt vi nogle pladser udenfor i solen. Og der var også varmere, der gav strålevarme ned fra markisen. Det var til at holde ud at sidde i solen, mens vi nød en ½ ltr. Royal fadøl. Vi fortsatte tilbage til Store Torv, hvor vi drejede ned ad de små gader i Latinerkvarteret. Det blev ikke til den store gåtur, for det var alt for koldt.

Vi gik tilbage forbi Magasin og ad de små gader kom vi frem til strøget igen. Vi fulgtes ad op til Banegårdspladsen, hvor Per "sprang på en bus" for at køre hjem. Vi andre gik ind på banegården, hvor "de trængende" kunne lade vandet formedelst 2 kr. (Fundet til de penge). Vi fortsatte gennem Bruns Galleri, men der var ingen der havde lyst til at "ose i butik-

kerne", så vi fandt ned mod vores cykler.

Cyklerne blev låst op og Chico sat i cykelkurven. Nu kunne vi køre i medvinden ud forbi Tangkrogen og op ad en lille bakke mod skoven, hvor vi tog cykelstien mod Moesgård, og Blommehaven Camping. Da det blæste for meget til at tænde grillen, havde vi købt noget hakket oksekød i Salling på vejen hjem, så vi kunne lave Spaghetti og kødsovs til aftensmad.

Der blev pillet løg, som blev svitset med krydderier, hakket kød, hvidløg og til sidst et god sjat ketchup. Vi gemte lidt ketchup til Marilena, som hun kunne få til sin Spaghetti. Karin kogte spaghettien og snart var aftensmåltidet klar. Vi nød det sammen med et glas hvidvin eller rødvin efter ønske. Efter aftensmaden hyggede vi os i campingvognen, og fik set en film og lidt fjernsyn, inden klokken efterhånden blev så mange, at vi skulle lufte hunden inden natten og få børstet tænder etc., så vi kunne gå i seng til den sidste nat på Blommehaven Camping for denne gang.

Søndag, den 8. april 2012 (Påskedag):

Vinden var løjet næsten helt, så vi sov en god nats søvn. Jeg var lige oppe for, at Chico kunne blive luftet. Det var rigtig flot ude over Århusbugten, men det var lidt svært at nyde udsigten, så jeg skyndte mig ind i seng igen, da Chico havde lavet både "Bimmelim" og "Bummelum".

Klokken godt 8 var vi ved at være vågne, og kunne gå ud for at "morgenlufte" hunden. Bagefter klarede vi andre også vores morgentoilette. Marilena og Kasper hentede rundstykker i butikken og Karin ryddede sengene væk og lavede morgenkaffe, mens jeg begyndte at pakke de udendørs ting væk. Da Kasper kom tilbage, fik vi markisen pakket ind i "posen". Nu var det blevet tid til morgenkaffe, med rundstykker "og hele svineriet"

som vi også havde fået de andre dage.

Efter morgenmaden var vi alle i gang med forskellige opgaver, for at få ryddet op, vasket op, pakket biler og campingvogn, så vi kunne spænde "Sneglehuset" efter "Flammen". Snart var vi oppe ved bommen, hvor Karin lukkede mig ud. Hun ville lige vente på Marilena og Kasper så hun også kunne lukke dem ud. Da de kom op til bommen virkede kortet ikke, så hun måtte gå ud på den anden side af bommen, og lade som om de skulle køre ind. Det gik fint, og de kom også hen på forpladsen foran receptionen, hvor vi fik afregnet for de 3 nætter. De havde registreret, at vi havde haft 15 gæster, så Per må have talt med flere gange. Det blev med et smil, ændret til de 2 gange, Per havde været for at besøge os. Et farvel og god påske, og vi var klar til at køre op til "Farmor og Farfar", hvor vi skulle fejre farfars 82 års fødselsdag om mandagen.

Marilena og Kasper kørte ud for at hente Per, mens Karin og jeg kørte ind gennem Århus, ned til



Hygge ved Åen



Chicos ynglingsplads

havnen, hvor vi drejede mod Randers. Vi havde aftalt, at vi skulle mødes med Marilena og Kasper et sted på motorvejen mellem Århus og Randers, efter de havde hentet Per, da vi ville køre forbi Hvidsten kro. Vi mødtes på "Gudenå rasteplass", hvor GPS-en blev stillet ind på turen til Blenstrup via Hvidsten. Ved Hvidsten kro holdt vi ind, da Karin og jeg havde inviteret på "æggekage" på Hvidsten kro. Vi kunne se der var mange gæster på kroen, og da "de unge" ikke var sultne, syntes de, at vi skulle springe over, og i stedet køre op til "Farmor og Farfar". Karin havde talt med Jeanne i telefonen, og de var også på vej. De regnede med at være fremme inden kl. 15.00. Vi fortsatte fra Hvidsten, og kørte via Mariager og Hadsund, og var i Blenstrup, hvor vi bakkede vogntoget ind i indkørslen kl. 13.15. Da farfar havde taget en lille middagsnikker, hørte han ikke vi kom, så vi fik sat strøm på campingvognen og "klodset" den op, så den var klar til natten. "De unge" gik ind for at hilse på, og så kom farfar ud for at tage mod Karin og jeg.

Inde hos farmor blev vi alle modtaget med et stort knus. Vi hyggede os indtil Jeanne og Morten kom kl. 14.30. Efter velkomsten var det tid til Kaffe, med hjemmebagt lagkage og en lille en til "næsen".

Vi hyggede os resten af eftermiddagen, indtil vi satte os til et veldækket bord, med farfars hakkebøffer med bløde løg, og et par flasker vin til.

Aftenen blev brugt til hygge inden vi fandt dynerne for at gå til ro, så vi kunne være klar til at fejre Farfars fødselsdag, næste dag.



Ved farmor og farfar

mandag, den 9. april 2012 (2. påskedag):

I dag er det farfars fødselsdag, Hurra, Hurra. Vi stod op ved lige godt 8-tiden, for at fejre dagen sammen med farmor og farfar. Det startede med et stort morgenbord med en lille en til. Farfar fik de gaver, vi havde taget med, et par flasker og et nyt blodtryksapparat. Jeanne indstillede apparatet, og vi fik alle prøvet vore blodtryk. Alle bestod, men nogen med bemærkninger ☺

Da de unge mennesker skulle hjem hen ad eftermiddagen, havde farfar besluttet at "festmåltidet" var fastsat til ca. kl. 13.00. hvor vi hyggede os sammen alle 7. Efter middagen ville de 5 unge, drage hjemad, idet de skulle på arbejde dagen efter. De ville dog lige omkring Vebbestrup, for at købe en Softice til 12,- kr. – En kæmpe! Da vi havde fået dem sendt godt af sted, fik vi eftermiddags kaffe sammen med farfars bror Bent. Bagefter slappede vi af, og besluttede at springe over aftensmaden, idet Knud og Jytte (farfars søster) kom til aftenkaffen. Da de var gået, var det så tid til at gå til ro efter en god fødselsdag.



Blodtrykket måles

tirsdag, den 10. april 2012:

Det småregnede hele natten, mens vi lå og sov trygt i campingvognen. Klokkeren 08.15. stod vi op og fik morgenmad sammen med farmor og farfar. Farfar havde varmet rundstykker til morgenmaden og lavet blødkogt æg – lækkert. Da vi var færdige med morgenmaden, fik vi pakket det sidste ud i campingvognen inden vi skruede støttebenene op, og så efter at vognen var spændt ordentligt på. Vi fik sagt farvel til farmor og farfar, og var klar til at køre mod Silkeborg. Et tryk på hornet, mens vi drejede ned ad Blenstrup Hovedgade, og vi kunne vinke til farfar, som stod ude ved vejen. Nu gik det efter GPS-en, som vi havde indstillet til Gudenå Camping i Silkeborg. Vi kørte via Hobro og videre ind over højlandet. Det var på veje, vi ikke havde kørt før, så vi fik mange fine synsindtryk. Undervejs kiggede vi efter, om vi kom forbi en Super-Best butik, så vi

kunne købe "En lille en", så vi havde til morgenkaffen. På GPS-en kunne vi se, at vi ville være fremme ved Gudenå Camping ca. 10 min i 12.00, så vi mente det passede fint med middagslukningen, men vi blev klogere, for da vi kom frem, kunne vi konstatere, at de havde lukket mellem 11.00 og 15.00, men de havde sat et kort op, der viste hvilke pladser, vi bare kunne køre ind på. Vi tog plads 36, som var pænt tør, og samtidig i en passende nærhed af toiletter og den lille butik. Vi fik lidt frokost og hyggede os indtil klokken blev 15.00., hvor vi gik til receptionen og tjekkede ind. Da vi havde



set en Super-Best, da vi kørte gennem Silkeborg, tog vi bilen for at køre ned at handle ind. Vi købte "En lille en" men også lidt til

grillen, til aftensmad. Vel tilbage fik vi vekslet en tyver til femmere, så vi havde til et bad. Vi hyggede os i campingvognen, indtil det efterhånden var ved at være tid til at tænde grillen op. Jeg fik også skrevet lidt på denne beretning. Rødvinen blev lukket op, og vi grillede det oksekød, vi havde købt. Efter aftensmaden fik vi et bad, inden vi hyggede os i campingvognen, med lidt fjernsyn og en god bog, indtil det blev tid til at gå i seng, så vi kunne være klar til en ny dag i morgen, hvor vi vil cykle lidt rundt i området.

onsdag, den 11. april 2012:

Vi sov godt hele natten, og jeg vågnede, som jeg plejer lidt før 7. Da trommede regnen på taget, så jeg lagde mig over på den anden side og sov videre. Chico sov også stadig. Da vi vågnede igen, var klokken blevet 09.15. og det var holdt op med at regne. Nu ville Chico også gerne op. Vi fik børstet tænder, og Karin hentede det bestilte morgenbrød i campingpladsens lille butik. De sagde, at de havde været helt bekymret for, om de skulle have været henne for at vække os. ☺ Vi fik en god morgenmad med blødkogte æg, pålæg, ost, choko-creme og "En lille en" eller to. Da vi havde spist morgenmad, tog vi cyklerne og kørte ned langs Gudenåen, for at gå en tur i Silkeborg midtby. Vi kørte ind gennem "Indelukket" hvor motorbådsklubben hører til. Der var en del, der var i gang med klargøringen, så de kunne få bådene i vandet. Vi mødte andre, der havde været tidligere ved det. De vinkede fra båden, mens de gled forbi os op ad Gudenåen.

Vi cyklede videre forbi Asger Jorn Museet og kom ned til Hjejlen anlægsplads, hvor også alle de andre turbåde var fortøjet. Karin og Chico blev "lige grattet af" (fotograferet) foran stævnen og skovlhjulet af Hjejlen. Vi drejede op på Torvet, hvor vi parkerede vore cykler, så vi kunne trave gågaden langs. Vi gik hen ad Vestergade. Chico var helt rolig, indtil vi mødte en hund, så fik den "ellers læst og påskrevet". Da vi var kommet forbi hunden, knurrede han stadig lidt. Senere kom vi frem til en figur, der kunne ligne en hund, her knurrede han, og ville ikke hilse på figuren. Det gik meget fint med alle de mennesker, der var på gågaderne, bare de ikke ville snakke med ham, så blev han sur og gøede.



Hjejlen

Da vi havde gået lidt i byen, besluttede vi os til at køre forbi Silkeborg Stadion og lave en tur i skoven, så vi kunne følge Gudenåen tilbage til Campingpladsen.

Da vi var kørt forbi Stadion, gad Chico vist ikke at sidde i cykelkurven, foran på Karins cykel. Han prøvede i hvert fald at springe af i farten. Han kom op over kanten af cykelkurven, men Karin havde godt fat, så han hang bare i sin sele. Det var alligevel noget af en forskrækkelse, så vi fandt ud af, at vi kunne fæstne ham i "kort line" ved en af karabinhagerne, så kunne han rejse sig, sidde op eller ligge i kurven. Det var han tilsyneladende tilfreds med, for han prøvede ikke at komme op igen. Da vi var kommet hen til Ferskvandscentret, drejede vi ind ad stien mod Almindsø, for så ville vi lige køre en lille tur i skoven, inden vi ville finde stien tilbage langs Gudenåen. Vi kørte ned til Horsensvej, som vi fulgte sydpå mellem Almind sø og Vejlsø. Vi drejede ind på skovvejen, som vi fulgte ned øst for Virklund og op over Karoline Amalie høj med en rigtig flot udsigt. Op over endnu en høj og så drejede vi mod nord og kørte langs søen der hedder Brillerne, idet den har facon som et par "gammeldags briller". Nu var vi kommet tilbage til den sti, vi havde fulgt mod syd, så vi valgte igen at dreje fra, så vi kørte op mellem Gudensø og Vejlsø, og snart var vi fremme ved stien, som førte os langs Gudenåen og frem til Campingpladsen, hvor vi snød og tog "den hemmelige bagvej", der går ind lige ved vores campingvogn.

Vi havde kørt omkring 10 – 11 km, så vi var lidt trætte og fik en kold pilsner under markisen udenfor campingvognen. Da vi manglede æg til næste dags morgenmad, lånte jeg Karins cykel, der har cykelkurv, og kørte ned til Super-Best for, at købe æg og kartoffelsalat, så vi havde lidt til frikadellerne vi havde med, i fryseren, hjemmefra. Vel hjemme, tog vi alle en velfortjent slapper i siddegruppen. Der blev læst, hørt musik, skrevet på computer, mens et glas kølig hvidvin blev nydt til afslapningen. Vi havde lige en tjans endnu. Karin gik ned i campingpladsens lille butik, for at bestille morgenbrød til i morgen. Der kommer ikke til at ske mere i dag, vi er vist for



Træt hund efter cykeltur

udkørte efter cykelturen, så nu vil vi slappe af, indtil vi skal have lidt aftensmad, så går vi nok en lille "tissetur" med Chico, inden vi bruger aftenen til at slappe af med at se fjernsyn, evt. en film, eller læse lidt i en god bog inden vi går i seng for at sove sidste nat på Gudenå Camping i Silkeborg. I morgen går det videre mod en ny campingplads lidt tættere på Als.

torsdag, den 12. april 2012:

Godmorgen, nu er klokken blevet 09.00., så nu er det vist tid til at stå op. Vi ordner morgentoilette. Jeg går med Chico, og Karin henter morgenbrød på vej tilbage fra toiletterne. Snart står morgenmaden klar, og vi får som de andre dage det store morgenbord. Efter morgenmaden rydder Karin op, og jeg tager bilen og kører ned til tanken for at tanke diesel, så der er brændstof nok på til dagens køretur. Vel tilbage får vi taget Markisen ned, pakket strømkabel væk og gjort klar til at køre mod næste destination, som er Kollund Camping. Vi får koblet vognen på, og stillet GPS'en ind til Fjordvejen i Kollund. Da vi kører ud fra campingpladsen, er vi i konflikt med GPS'en for første gang. Den ville have os ud til Horsensvej, men vi ville køre langs østsiden af Gudenåen over Laven til Ry. Vi kørte ned midt i Silkeborg, og tog Århusvej. I rundkørslen kørte vi forkert, men ved næste vejkryds kørte vi en runde og kom tilbage til rundkørslen, hvor vi valgte den rigtige vej, nemlig vejen mod Sejs. Det var en meget smal vej, der bugtede sig rigtig flot langs Gudenåen indtil Sejs. Her kom vi ind gennem byen og nu videre mod Laven. Vejen var fortsat meget smal, og vi kørte bag en traktor. Det passede os meget godt, for vejen var faktisk ikke egnet til større hastighed end de 45 km/t traktoren, ulovligt, kørte med. Ved Gl. Laven drejede traktoren af, og vi kunne nu nyde synet over Juelsø op mod Himmelbjerget. Vi fortsatte gennem Laven og kom frem til Ry, hvor vi kørte mod Skanderborg og den Østjyske Motorvej, som vi tog mod syd. Da vi kom frem til Skærup rasteplass var det tid til en lille pause, og lidt at spise. Det var dejligt vejr, blot man sad i læ for vinden. Her sad vi og nød det i en lille times tid, inden vi igen begav os videre mod syd. Snart var vi fremme ved Kruså-afkørslen og drejede af.

I det "store lyskryds" drejede vi mod øst, og tog Fjordvejen frem til DCU-campingpladsen ved Kollund. Da vi kom frem var receptionen lukket. En venlig mand fortalte os, at vi bare skulle finde en plads, blot ikke en af de 3 som var skrevet på døren – De var reserveret. Vi kom fint på plads. Det begyndte at småregne, så vi hyggede os i campingvognen, indtil klokken blev 16.00. Nu var det tid til at tjekke ind og få bestilt morgenbrød til dagen efter. Tilbage i campingvognen hyggede vi os indtil det blev tid til, at vi skulle have aftensmaden på bordet. Den bestod af brød med laks og et glas vin til. Efter aftensmaden hyggede vi os med at høre radio, og se lidt fjernsyn, indtil det blev tid til at luften hunden, få børstet tænder og gjort klar til at gå til ro.



Chico hygger sig

fredag, den 13. april 2012:

Vi sov lidt længe i dag, klokken var over 09.15. inden vi stod op. Karin havde bestilt rundstykker i receptionen, så de blev hentet på vej tilbage fra morgentoilette. Vi fik et par "En lille en" til morgenkaffen, og vi hyggede os på campingpladsen, med at læse lidt. Da vi ikke havde fået vores Euro med, tog vi bilen ned til Sydbank i Kruså for at få vekslet 100 €. Sydbank havde lukket for personlig betjening indtil kl. 13.00 så vi blev enige om, at så kunne vi hæve i Sydbanks afdeling i Flensborg i morgen. På vej tilbage til campingpladsen handlede vi ind til aftensmaden i Super-Best i Kruså. Desværre havde de ikke "En lille en", så vi fik ikke købt nye forsyninger, denne gang. Vel tilbage på campingpladsen fik vi lidt let frokost. Om eftermiddagen gik vi en længere tur rundt i Kollund, så vi kunne luften Chico samtidig. Vi havde snakket om, hvorvidt der fandtes en Daglig-Brugs i Kollund, men selv om vi gik forbi, hvor vi mente den måtte ligge, så fandt vi ingen. Vi måtte konstatere, at der ingen Brugs er i Kollund. Heldigvis



manglede vi ikke noget, vi havde jo købt det, vi skulle bruge i Super-Best. Vi var godt trætte, da vi kom tilbage, så vi hyggede os med lidt

Chico og jeg slapper af

fjernsyn og en god bog indtil det blev tid til at tænde grillen, for at grille det stykke oksekød, vi havde købt. Karin havde skåret kartofler i 4-del og krydret dem, så de røg ned i grillen ved siden af kullene. Det blev der et rigtig godt måltid ud af, som vi spiste med en flaske rødvin til. Efter aftensmaden hyggede vi os på campingpladsen og fik set fjernsyn og læst, indtil det var blevet tid til at gå til ro, så vi kunne være kvikke til næste dag, hvor vi ville på cykeltur.

Lørdag, den 14. april 2012:

Vi vågner til et rimeligt vejr. Der er lovet tørvejr, med sol indimellem. Morgenmaden bliver nydt med et par små "En lille en". Der er stadig lidt i flasken, vi købte i Silkeborg. Vi har hentet rundstykker i receptionen, så de bliver spist sammen med blødkogte æg, pålæg, oste og lidt sødt. Efter morgenmaden gør vi klar til at cykle til Flensburg. Chicos transporter bliver sat fast bagagebæreren, så han kan ligge lunt i den under cykelturen. Vi kører af sted ca. kl. 10.30, og kører langs Fjordvejen ind til Kollund. Her drejer vi ned mod havnen, så vi kan følge Gendarmstien, der bugter sig, igennem skoven. Vi kører ud af skoven og frem mod Skomagerhus, hvor vi kører over

grænsebroen. Før Schengenaftalen var der en lille grænsekontrolpost på stedet. De små huse bliver, i dag brugt til klubhuse for det lille bådelaug der ligger indenfor broen. Vi fortsætter op til den gamle grænsevej ned gennem Wassersleben, og ved hotellet drejer vi ned mod vandet, så vi kan følge stien der ligger imellem skoven og stranden, frem til Flensburg, hvor vejen går op i byen, umiddelbart nord for Flensburg værft. Vejen er stejl, så det er nødvendigt, at vi trækker cyklerne op til toppen af bakken. Her kan vi igen sætte os på cyklerne og trille ned ad bakken forbi værftet, og det klubhus som tidligere tilhørte Hells Angels. Nu tilhører det en motorcykelklub der



Chico i transporteren

hedder Red Devils – Mon ikke det er de samme som før, men nu er Hells Angels jo forbudt i Tyskland, så det er nok deres måde at omgås lovgivningen på. Huset ser lige så tillukket ud som før, så vi kan ikke se forskel – Vi har nu heller aldrig set nogen der. Snart er vi fremme ved Werftstrasse, der fører ned til vejen langs havnen. På Werftstrasse kører vi på en næsten ny dobbeltrettet cykelsti, indtil vi kunne køre ned, for at køre langs havnekajen frem til Hansens Bräurei, hvor vi stillede cyklerne og låste dem fast til rækværket. Chico havde beklaget sig et par gange undervejs, når han ikke kunne se, at jeg var med. Det holdt op da vi fandt ud af, at jeg skulle køre bagved, så han kunne se mig. Han var i hvert fald glad for at blive sluppet ud af transporteren, og få lov til at gå i linen sammen med os. Vi gik op til Gågaden, som vi ville gå langs til Südertor. Vi ville se, om vi kunne finde Sydbank, så vi kunne hæve 100 €. Vi fandt ikke Sydbank – Vi fik senere at vide, at den lå på Rote Strasse. Chico gik pænt mellem menneskerne, men når der kom hunde, var han helt vild og gøede, næsten skrigende. Der var for mange hunde på gågaden, så fra Südertor og tilbage til cyklerne valgte vi at

gå langs Hafenstrasse, hvor der ikke var så mange hunde / gående. Da vi ikke havde fået hævet de 100 €, blev vi enige om ikke at gå på Hansens Bräurei, men i stedet cykle tilbage til campingpladsen og få vores øl der. Vi cyklede tilbage ad Werftstrasse og op forbi værftet og "Rockerborgen", der også var helt tillukket denne gang. Nede ved Fjorden fulgte vi stien tilbage til Wassersleben, hvor jeg lige var ind i en Fleggaard-butik, for at købe nogle pølser, som vi ville have med hjem til grillen. Vi besluttede os til ikke at tage Gendarmstien gennem skoven til Kollund, men i stedet følge vejen over Kruså-grænse og tage Fjordvejen til campingpladsen. Da vi kom forbi Pöetz, var jeg ligge inde for at købe et par flasker god Gewürzraminer. Vi fortsatte cykelturen over grænseovergangen i Kruså. Da vi kom frem til bakken op mod det store lyskryds i Kruså, måtte vi trække – Det var lidt for hårdt at cykle. Vi drejede ud af Sønderborgvej og fulgte derefter Fjordvejen gennem Kollund og frem til campingpladsen. Chico var glad for



Norderstrasse

at blive lukket ud af transporteren, og da vejret var fint med sol, nød vi det, hele eftermiddagen, ude under markisen. Vi lukkede den ene af Gewürzraminerne op og nød den dejlige hvidvin. Chico var godt træt og fladede ud i solen. Efter aftensmaden læste vi lidt og så anden del af Millennium-filmen. Nu må vi huske at sidste del sendes næste lørdag aften. Efter filmen fik vi luftet hunden, der var godt træt, og vi fik børstet tænder og "tisset godnat"

søndag, den 15. april 2012:

Efter endnu en god nat søvn – Den sidste i campingvognen i denne omgang – Næste tur bliver om 14 dage, hvor Karin skal til Heksetræf i Harzen. Vi må se, om jeg også får lavet en beskrivelse af den tur! Nå, vi stod op til endnu en dag med godt vejr. Vi fik en godt morgenmåltid ligesom de andre dage. I dag kunne vi ikke bare sidde og slappe af hele formiddagen. Så efter morgen-
maden fik vi Markisen rullet sammen og lynet ind i posen på siden af campingvognen. Karin vaskede op efter morgenmaden, mens jeg fik tømt vandspanden og toilettanken. Som det sidste blev strømkablet pakket væk. Bilen blev bakket hen foran campingvognen. Støttebenene blev skruet op og campingvognen koblet på bilen. Klokkeren 10.45. var vi klar til at forlade Kollund camping, for at køre hjem. Først skulle vi dog over Sønderborg, hvor vi skulle aflevere Chico ved Marilena og Kasper. Lidt før kl. 12.00. kørte vi op foran vores hus i Nordborg, hvor vi kobled campingvognen fra. Efter cyklerne var taget af campingvognen, blev den kørt ind på plads, og støttebenene sat ned og strømkablet sat til. I løbet af eftermiddagen blev campingvognen tømt og gjort klar til næste tur. En dejlig tur var til ende – Nu glæder vi os til den næste!

Mission Accomplished.

Sådan oplevet – Ejlif S. Petrat-Laursen

Og så vil jeg slutte af, som jeg plejer med:

"May your God be with you"!!!!

©2012 Bamse17hc@gmail.com



http://www.campisternes-rejseportal.eu/websites/petrat_laursen.htm