

## 2013 Efterårstur til Nr. Lyngby.

Nu er sommerferien vel overstået. Selv om det kun er 2 uger siden, vi kom hjem, er vi allerede ved at trænge til ferie igen, så vi er i gang med planlægningen af en efterårs tur til Nr. Lyngby lige nord for Løkken. Sidste år blev det ikke til noget, men i år vil vi genoplive traditionen, med at besøge Gl. Klitgaard Camping i Nr. Lyngby. Vi glæder os meget til at få nogle gode dage ved Vestkysten med gåture til hhv. Løkken og Lønstrup, samt besøge Søs (min kusine) og Egon, som bor i Blokhus. Og undervej derop besøger vi min mor og far i Blenstrup. Hjemturen er planlagt til at gå via den gamle hovedvej A13, så vi ser lidt andet, end det vi plejer, når vi er i det nordlige Jylland. Undervejs kan vi måske lige slå et sidste smut forbi Kollund Camping, men lad os nu se. Måske falder vi ind et andet sted, eller vi beslutter os for at tage direkte hjem. Meget afhænger af vejret, både det der er først på ugen, og det der er, når vi kører hjem. Hvis vi kører ind om Kollund, så er det for at slappe helt af, da vi ikke tager vores cykler med på turen. Efterårsturen skal være som den plejer, nemlig give os gode gåture på stranden omkring Nr. Lyngby. Og selvfølgelig tanke os op med masser af god energi og godt humør, så vi kan klare efteråret og første del af vinteren. Vi kan også sige, at det er turen, som skal gøre os klar til, at starte den hårde træning til vores Vinterferie, som finder sted i januar. Det er på vinterferien vi fejrer vores Sølvbryllup, og det glæder vi os meget til, selvom vi skal af sted, uden ungerne. Men allerførst er det efterårsferien det gælder.



Den planlagte efterårs tur

### Lørdag, den 5. oktober 2013

Vi vågnede, som vi plejer kl. 06.35, men det var nu for tidligt at stå op, så vi lagde os om på den anden side, og tog et lille "nap" mere. Kl. 07.30 stod vi op, og mens Karin hentede rundstykker hos bageren, lavede jeg en CD med musik til køreturen, så vi kan høre Tørfisk.

Vi havde pakket det meste i campingvognen og bilen om fredagen, så vi fik det sidste lagt ud, og kunne tage strømmen fra campingvognen, og trække den ud på vejen, hvor vi kobled den efter bilen. Klokkens 09.10 var alt klar til, at vi kunne forlade H. C. Ørstedes Vej for at køre nord på. Vi havde sat GPS'en til, så vi kunne følge med i, hvornår vi ville være i Blenstrup. Snart kørte vi over Allsundbroen, og kom på motorvejen til Klipleve, hvor vi drejede mod nord for at følge M50 mod



Efterårsfarver undervejs

Ålborg. På strækningen op mod Kolding var der tæt trafik af tyskere, som i fuldt læssede biler også kørte mod nord. Ca. halvdelen af de biler, der overhalede os var tyskere. Jo nærmere vi kom mod Vejle, jo større blev procentdelen af danske biler. Da vi nåede frem til Skærup rasteplads, drejede vi ind, og mens jeg luftede Chico, købte Karin en buket blomster, som vi ville tage med til min mor. Efter et kort stop var vi klar til at trille videre mod nord med 80 km/t, som er den lovlig hastighed, campingvogne må køre med i Danmark. Der var nu flere campingvogne, både danske og tyske som overhalede os, med mindst 100 km/t. Det kunne ikke være fordi, de troede at

Tempo 100 også gælder i Danmark, for mange af dem havde ikke skiltet med 100 på campingvognen. Nå skidt vi fortsatte med 80 km/t, for vi vil nu hellere bruge pengene på andet end en fartbøde. Efterhånden var klokken ved at være 12.00, så vi fik et af de pølsebrød, som Karin havde bagt til turen. Det gjorde godt, og veltilpasse kunne vi fortsætte mod nord. Ved Randers Syd drejede vi fra Motorvejen og kørte gennem Randers by, så vi kunne tage landevejen over Hadsund og videre til Blenstrup. Klokkens 13.30 var vi i Blenstrup, hvor min far tog imod os. Campingvognen blev bakket ind i indkørslen, vi fik sat strøm på og støttebenene ned, så vi kunne sove i vognen om natten. Resten af dagen hyggede vi os med min mor og far.

## søndag, den 6. oktober 2013:

Efter en god nat søvn stod vi op ved godt 8-tiden, og fik morgenmad og hyggede os. Lidt før kl. 11.00 vinkede vi farvel og satte kursen ad landevejen mod Ålborg. I udkanten af Ålborg valgte vi at tage Humlebakken op forbi Øster Uttrup Kirke og kørte ned på motorvejen mod Limfjordstunnelen. Igennem tunnelen var hastigheden sat ned til 50 km/t. Hvorfor, fandt vi ikke ud af, men kom uden problemer frem til, hvor motorvejen deler sig. Vi fortsatte ad motorvejen mod Hirtshals, og da vi senere kørte forbi Brønderslev, snakkede vi om, at jeg som barn havde været på ferie i Brønderslev. Hvordan mon der ser ud der, hvor jeg ferierede for små 50 år siden. Det må vi se efter en gang, når vi ikke har campingvognen spændt efter bilen. Vi fortsatte videre, og drejede af ved Vrå afkørslen. Nu gik det ad mindre veje forbi først [Vrejlev Kloster](#) og senere [Børglum](#)



*Klitgård Camping & Hytteby*

kloster. Snart nåede vi den gamle hovedvej 10, som vi krydsede for, at køre de sidste 4 – 5 km gennem Nr. Lyngby til [Klitgård Camping & Hytteby](#), som vi nåede kl. 12.20. Vi ringede på klokken ved siden af døren til receptionen, og straks kom "Campingfatter", så vi kunne blive indskrevet. Vi skulle bare finde os en plads, og da han var på vej til Superligakamp AaB – Viborg, kunne vi bare fortælle, hvilken vi havde valgt, når vi løb over ham. Vi fik bestilt rundstykker og kørte ind gennem bommen for, at finde os en plads. Vi valgte plads 130, som ligger på toppen af en lille høj med udsigt ud over klitterne og toppen af skrænten, hvor det går 20 – 30 m ned til stranden.

Da vi havde fået vognen stillet op, satte vi os udenfor i det flotte vejr og nød udsigten, mens vi fik den obligatoriske "rejsegilde-øl". En særlig oplevelse var at flere hundrede, måske flere tusinde fugle sad / fløj lavt nede i klitterne og pludselig sværmede op, så de fløj i tæt formation. En overgang fløj de hen over hovedet på os, så vi havde dem mellem os og solen. Det må have været vores private forestilling af Nordjysk "sort sol", som de lige skulle vise os, inden de forsvandt. Et fantastisk flot syn. Således opmuntret fik vi lyst til at tage på dagens udflygt. Vi gik ned over klitterne til skrænten, hvor vi gik ned af trappen til stranden, som vi fulgte mod syd frem til opkørslen til Nr. Lyngby. Der var en del mennesker med hunde, som gik tur på stranden, så Chico knurrede og gøede lidt ad dem. Vi gik fra stranden op til selve Nr. Lyngby, hvor vi kunne konstatere, at købmanden havde lukket butikken for denne sæson. Det eneste der var åben var værtshuset, som vi gik forbi. Hjemturen gik ad Nordsøstien, som vi fulgte mellem sommerhusene, hvoraf mange havde "Til salg" skilte stående. Da vi nåede frem til hegnet ind mod campingpladsen, fandt vi en lille sti gennem hegnet, så vi kunne finde op til campingvognen. Vi satte os udenfor for at nyde solen og en sodavand. Da det begyndte at blive lidt køligt, trak vi indenfor, hvor Karin læste lidt, og jeg fik skrevet på beretningen. Klokken er efterhånden ved at være 17.00, så vi skal snart gøre klar til at tænde grillen, så vi kan få Venø-steaks med Knödel til aftensmad, sammen med et glas rødvin. Resten af dagen vil vi hygge os i campingvognen med at nyde udsigten, og måske lidt fjernsyns kiggeri og få læst lidt i vore bøger.



*Karin og Chico nyder udsigten*

## mandag, den 7. oktober 2013:

Tidligt om morgenen vågnede Karin med hovedpine, så hun måtte have et par piller, inden vi kunne vende os og sove videre. Klokken 08.30 stod vi op. Jeg fik hentet de bestilte rundstykker, mens Karin gjorde morgenmaden klar. Imens vi spiste morgenmad, kunne vi følge den lokale version af Sort Sol, idet stærene flokkedes ned i havtornen, nok for at spise lidt bær, og snart sværmede de op og fløj lige hen over vores campingvogn. En overgang sad de i granerne, ca. 50 m fra campingvognen, og de skræppede og larmede, indtil de pludselig startede på at flyve en ny runde. Efter en times tid syntes de nok, at det var nok for i dag, så denne gang fløj de videre. Vi var også blevet færdige med morgenmaden, så efter oprydning og opvasken gjorde vi os klar til dagens gåtur til [Lønstrup](#). Klokken kvart i elleve låste vi os ud af campingvognen og gik ned mod toppen af klinten



*Nordjysk Sort Sol*

som ligger ca. 3 – 400 m vest for os. Her tog vi trappens 119 trin ned til stranden. Da det var skyet, var der ikke ret mange at se på stranden, og de gik alle henne ved nedkørslen fra Nr. Lyngby. Da vi skulle den anden vej, fik Chico lov til at gå uden snor, så han "fes" af sted, når der



var større ting på stranden, eller hvis mågerne lettede et stykke foran os. Det så sjovt ud, når han forfulgte en lille fjer, som blæste af sted foran ham. Når han fangede den, slap han den straks, og så fløj den endnu en gang med ham bagefter. Vi gik i afslappet tempo mens vi nød havet, stranden, klinten og vejret, hvor solen indimellem tittede frem og gav det hele et fantastisk flot lys. Snart var vi fremme, lige syd for [Rubjerg knude fyr](#), hvor vi kunne gå op ad skræntens løse sand. Vi måtte holde nogle pauser undervejs op ad skrænten, idet det var 2 skridt frem og 1 tilbage. Da vi var kommet op på klinten fik Chico snoren på, og vi kunne gå de sidste 2 – 300 m til fyret. Det gik op og ned af store klitter bestående af løst sand. Vi kunne se, at der var sket nogle skred i klinten, for fyret stod efterhånden ret tæt på kanten. Vi fortsatte op og ned af sandklitterne nord for fyret, og kunne se Lønstrup og resterne af [Mårup kirke](#), som vi tog bestik efter. Nede imellem Havtornen fandt vi markeringen af Nordsøstien, som vi fulgte mod nord. Op og ned ad bakke slyngede stien sig gennem havtorn og lyng, og snart var vi fremme ved resterne af Mårup Kirke, som efterhånden ligger meget tæt på skrænten. Vi fortsatte videre ad Nordsøstien frem mod landingsstedet ved Lønstrup. Vi kunne se, at der efterhånden var flere sommerhus, som lå i fare for snart at skrیده ned af skrænten. Nogle var til salg, andre var rømmet og tømt for værdier. Ca.



*Rubjerg Knude Fyr*



*Klinten ved Lønstrup*

500 m syd for landingsstedet gik vi ned ad en trappe til stranden, som vi fulgte videre. Her mødte vi nogle tyskere, som havde været ud i bølgerne for at bade. Om de nød det, ved vi ikke, men de frøs i hvert fald, mens de gik mod sommerhuset indsvøbt i badehåndklæder. Fremme ved landingsstedet drejede vi op i Lønstrup by, hvor vi kunne konstatere, at Ishuset og flere af cafeerne var lukket for sæsonen. Fremme midt i byen gik vi, som vi plejer, ind på Cafe Slugten, hvor vi bestilte en Half and half med en rejesandwich til. Chico bjæffede da han blev forskrækket over, at nogen pludselig kom ind ad døren. Det fik en sur ældre mand til at bede om, at vi fik ham til at tie stille eller gå udenfor. Vi nød vores mad uden flere bjæf, og kunne mætte og veltilpas fortsætte vores hjemtur. Vi fulgte vejen mod Rubjerg, ud ad Lønstrup og kom efterhånden forbi indkørslen til Rubjerg knude. Vi besluttede os dog for at fortsætte ud til Strandfogedgården, hvor vi kunne komme på Nordsøstien igen. Vi fulgte Nordsøstien forbi Rubjerg gamle kirkegård og videre ind over markerne mellem sommerhusene og Jammerbugten. Snart kunne vi se campingpladsen foran os, og vi drejede indad stien fra Klinten til campingpladsen. Klokkeren 15.15 var vi tilbage ved campingvognen, hvor vi fik os en velfortjent øl udenfor, mens vi nød det lune vejr. Efterhånden blev det dog lidt køligt, så vi trak indenfor, da vi havde nydt øllen. Her hyggede vi os, indtil vi skulle lave aftensmad. Aftensmaden bestod af Venø-steaks, som vi tilberedte i fælleskøkkenet. Efter aftensmaden hyggede vi os i campingvognen med at se lidt fjernsyn, indtil vi træt gik i seng for, at være friske til endnu en gåtur i morgen, hvor turen går til Løkken.

## **tirsdag, den 8. oktober 2013:**

Efter endnu en god nat søvn, stod vi veludhvilede op kl. 08.50. Jeg gik en lille tur med Chico og hentede rundstykkerne. Da jeg kom tilbage, var morgenmaden klar. "En lille en" fik vi sammen med morgenkaffen, da vi heller ikke i dag skulle ud at køre. Da jeg var en dag bagud med min beretning, fik jeg skrevet lidt på den, mens Karin sørgede for at rydde af bordet og vaske op. Da vejret så lidt truende ud, ventede vi med at gå til ved 11-tiden. Vi havde talt om at tage Nordsøstien ind til [Løkken](#) og så gå langs stranden tilbage, så vi kunne få vinden i ryggen, mens vi gik på stranden. Som sagt, så gjort. Vi fandt gennem hegnet ud til Nordsøstien, som vi fulgte mellem Nr. Lyngbys sommerhuse. Da vi nåede frem til nedkørslen til stranden, viste skiltet, at vi skulle gå ned til stranden. Nede på stranden drejede vi mod syd og kunne se molen og nogle huse i Løkken ude i horisonten. Selv om vi så godt efter, kunne vi ikke se nogen skilt, som ledte os ind på Nordsøstien igen. Vi havde godt nok en fornemmelse af hvor det var, men valgte at fortsætte på stranden helt frem til læmolen ved Løkken. Chico nød også i dag, at han fik lov til at løbe frit. Snart var vi fremme ved bunkerne, som ligger nede på stranden. Der er vel 8 – 10 stykker. Efter vi var gået forbi dem, kom vi frem til en lille å, som løb ud over stranden. Der var heldigvis en bro vi kunne gå over, så vi fortsatte frem til de 4 – 5 kuttere, der lå trukket op på stranden i ly af dækmolen. Her



*Karin og Chico på stranden*



Bunkers på Løkken Nordstrand

drejede vi ind i byen, og snart var vi inde på torvet og butikkerne, der havde nedsatte varer overalt. Vi fandt hen til [Løkken Bryghus](#), men det var lukket, så vi fik ingen øl. På døren var i øvrigt også et skilt, med "Hunde må ikke medtages", så det var godt, der var lukket, for den slags dyreplageri vil vi ikke være med til ☺. Karin fik i stedet os et lidt, og på vej tilbage til campingvognen, fik hun købt et "porcelæns-arrangement til æg". Da vi ikke var gået på Nordsøstien ind til Løkken, så tog vi revanche og gik ad stien imellem sommerhusene, forbi Løkken Strand Camping som var lukket og videre herfra på toppen af Klinten, indtil vi kom til stedet, hvor vi blev ledt ned til stranden.

Det var begyndt at småregne, men det mærkede vi ikke meget til, da vi havde vinden i ryggen. Først lige inden vi nåede trappen op til campingpladsens sti, kunne vi mærke, at vandet løb ned på vores bukser. Nu tog vi de 113 trappetrin op på toppen af klinten og fortsatte ad stien ind til campingvognen, hvor vi fik tørt tøj på. Klokken var nu 14.50, så vi fik en rugbrød og en øl til en lidt forsinket frokost. Resten af dagen nød vi inde i varmen, mens det regnede udenfor. Vi håber på bedre vejr i morgen, hvor vi vil køre til Skagen for, at gå på museum og se på malerier.

### onsdag, den 9. oktober 2013:

Efter en nat hvor det havde blæst så kraftigt, at campingvognen rystede i vindstødene, vågnede vi kl. 08.00. Chico syntes det var tid til at stå op, nok fordi vi ikke havde rykket gardinet for den lille loftsluge, så der var helt lyst i campingvognen. Vi trak den lige 10 minutter, inden vi stod op. Jeg fik luftet Chico og bagefter hentet rundstykkerne. Karin var gået i gang med at lave kaffe og blødkogte æg, så mens det blev færdig, startede jeg på gårsdagens beretning, for endnu en gang var jeg kommet bagefter. Da vi havde nydt kaffen, æggene og rundstykkerne, gik Karin op for at vaske op, mens jeg skrev resten af beretningen fra i går, og fik begyndt på beretningen for i dag. Da Karin kom tilbage, gjorde vi klar til at tage på dagens udflugt, hvor vi først skulle et smut ud at handle. Klokken 10.10 kørte vi fra campingpladsen og satte kursen mod Hjørring, hvor vi kørte ind på Bispetorv, for at se om Elgiganten havde nogle gode tilbud. Men vi blev enige om, at det var lidt for tidligt at købe julegaver, så vi satte nu kursen mod Sæby, idet vi gerne ville køre ad den gamle hovedvej 10 op til Frederikshavn. I Sæby kørte vi forbi Hotel Viking, hvor jeg som barn / ung har været med min mor og far for at drikke kaffe og spise lagkage. Undervejs mellem Sæby og Frederikshavn fik vi nogle kik ud over Kattegat, og på den anden side kunne vi se [Pikkerbakkerne](#) med nogle bunkere, hvor der var opsat kanoner som pegede ud over vandet. Snart kørte vi ind i Frederikshavn, hvor vi kom forbi Flådestationen, Færgehavnen og [Krudttårnet](#). På vej ud af Frederikshavn kom vi til en rundkørsel, og kunne se der lå en Outdoor Outlett, så vi tog første afkørsel og drejede ind for at se, om de havde noget til den rigtige pris, som vi kunne bruge. Vi kiggede på efterårs/vinterjakker, som skulle være vandtætte og åndbare. Der var masser af fine ting til billige priser, nedsat med 40 - 50 %, så vi endte med at købe 3 jakker og 3 par skistrømper. Således "lænset" for 3200 kr. kunne vi fortsætte vores færd mod [Skagen](#). Vi kørte gennem klitterne og nød det skiftende landskab. Inden vi kørte ind i Skagen var "Flammen" blevet tørstig, så vi fik tanket. Vi fortsatte ind i centrum af Skagen og fandt et sted, hvor vi kunne parkere gratis på en sidevej til hovedgaden, lige overfor Slagter Munch's berømte butik, og ca. 100 m fra [Skagen Museum](#) som vi ville besøge. Vi betalte 180 kr. for at vi kunne komme ind og se malerierne på museet. Hvis vi havde lyst til at gøre besøget af flere gange, så kunne vi frit komme ind igen indtil kl. 17.00. Vi brugte vel ca. 2 timer på museet, hvor vi nød billederne. Da vi gik, fik vi købt en plakate med P.S. Krøyers Skt. Hans, som vi skal have hængt op, når vi kommer hjem. Da vi gik fra museet, måtte vi lige besøge [Slagter Munch's butik](#), hvor vi købte et par spegepølser, og nogle peberbidder (med og uden chili). På vej ud af Skagen syntes vi, at vi havde fortjent en øl, så vi gik ind på [Skagen bryghus](#), hvor vi købte 2 Skawskum, som vi nød. Det endte med, at vi købte nogle forskellige øl med hjem, både til gave og til eget forbrug. Nu var klokken efterhånden blevet 15.30, så vi begav os hjemad mod campingvognen. Det var begyndt at regne, men vi besluttede os alligevel for at køre over Hirtshals, så vi lige kunne tage et vue over havnen. Krabbekløer blev det ikke til denne gang. Da vi var blevet lidt trængende, holdt vi øje på om der kom et toilet, så vi kunne læse



P. S. Krøyers Atelier



Slagter Munch's butik

Slagter Munch's butik, hvor vi købte et par spegepølser, og nogle peberbidder (med og uden chili). På vej ud af Skagen syntes vi, at vi havde fortjent en øl, så vi gik ind på [Skagen bryghus](#), hvor vi købte 2 Skawskum, som vi nød. Det endte med, at vi købte nogle forskellige øl med hjem, både til gave og til eget forbrug. Nu var klokken efterhånden blevet 15.30, så vi begav os hjemad mod campingvognen. Det var begyndt at regne, men vi besluttede os alligevel for at køre over Hirtshals, så vi lige kunne tage et vue over havnen. Krabbekløer blev det ikke til denne gang. Da vi var blevet lidt trængende, holdt vi øje på om der kom et toilet, så vi kunne læse

"bundvandet", og da vi skulle til at køre forbi vejen ind til Lønstrup, fik vi øje på et skilt med wc lidt inde af Lønstrupvejen. Hurtigt blev rattet drejet, og jeg tror, jeg glemte blinkeren, men vi fik os lettet og kunne nu fortsætte ad vejen mod Lønstrup. Fra Lønstrup kørte vi samme vej ud af byen, som vi havde gået i forgårs. Snart var vi fremme ved Klitgård Camping & Hytteby, hvor vi brugte kortet til at lukke os ind på campingpladsen. Fremme ved campingvognen fik vi bilen parkeret og skyndte os ind i campingvognen, så vi ikke nåede at blive alt for våde. I campingvognen var det noget køligt, for vi havde slukket for varmen, da vi kørte i formiddags.



*På Skagen bryghus*

Hurtigt fik vi gasovnen tændt, og snart havde vi fået varmen igen. Vi delte en Gösser Radler fra vores sommerferie og fik smagt på peberbidderne. Nu var det tid til at hygge sig. Karin med at læse, og jeg med at få skrevet dagens beretning. Resten af eftermiddagen hyggede vi os i campingvognen. Senere fik vi grillen i gang, så vi kunne lave aftensmad, som vi nød med et glas rødvin til. Efter aftensmaden hyggede vi os med at nyde det sidste af rødvinen, mens vi så fjernsyn, og læste indtil det blev sengetid.

### **torsdag, den 10. oktober 2013:**

Efter en sidste nat på den lille bakke på campingpladsen, vågnede jeg kl. 08.00. Chico og jeg syntes det var tid at stå op, men Karin sagde: Lige en halv time mere. Efter 10 min. stod jeg op for at få Chico luftet, og da vi kom tilbage, var Karin også stået op. Mens Karin gjorde kaffen klar, fik jeg hentet morgenbrødet oppe ved receptionen. Nu var det tid for en god og hyggelig morgenkaffe med rundstykker, pålæg og ost samt "En lille en" til. Vi havde god tid, da vi regnede med at køre fra pladsen omkring ved 14-tiden. Da vi havde spist, gik vi op til receptionen for at få betalt. Da receptionen ikke er bemannet ved denne årstid, så ringede vi på klokken og straks kom "Campingfatter", så vi kunne få en hyggelig lille snak og få afregnet. Tilbage ved campingvognen fik jeg tømt spildevandstankene, og ryddet op udenfor. Karin sørgede for oprydningen indenfor, og lidt rengøring samt opvasken.



*Campingvognen på bakken*

Nu var det tid til at hygge os med at læse og gå en tur i det fine solskinsvejr, indtil vi skulle forlade campingpladsen for, at besøge min kusine, Søs & Egon i Blokhus. Som vi plejer, overnatter vi i campingvognen i deres indkørsel, så vi kan nyde eftermiddagen og aftenen sammen uden at tænke på, hvem der skal "køre hjem".

### **fredag, den 11. oktober 2013:**

Da vi kom lidt sent i seng i aftes, var vi blevet enige om, at vi spiste morgenmad kl. 09.00. Efter lækker morgenmad med alt, hvad hjertet kan begære, var vi kl. 11.00 klar til at sige farvel efter et hyggeligt besøg, og gjorde klar til turen mod syd. Vi havde valgt en alternativ rute over Aggersundbroen og Viborg til Kollund. Vi forlod Blokhus, og i Hune drejede vi mod syd, hvor vi kørte ad mindre veje via Rødhus og Tranum til [Aggersundbroen](#). Nogle kilometer før broen kunne vi se Limfjorden og broen ude til venstre. Snart var vi fremme ved broen, som vi krydsede med en stor traktor kørende foran, så der var ikke rigtig tid til, at chaufføren (mig) kunne nyde udsigten. Heldigvis drejede traktoren væk fra vejen, og vi fortsatte langs Limfjorden, som vi kunne se til højre. Vi kørte forbi [Vitskøl kloster](#), og efterhånden var vi kommet frem til vejen mellem Hobro og Skive, som vi krydsede lige øst for Vildsunddæmningen. Vi fortsatte forbi Skals med [Hjarbæk fjord](#) på højre hånd. Nu gik det videre mod Viborg, som vi passerede vest om. Fremme ved den "gamle" hovedvej 13 drejede vi mod Vejle. Nu kørte vi ud over den Jyske hede og passerede vejen til "E Bindstow", som var [St. St. Blichers hjem](#). Ved Nr. Snede kørte vi forbi vejen til statsfængslet. Vi joke-de lidt med, at dørene skulle være låst, så der ikke var nogen, der ville køre med. Efter vi var kørt forbi Tørring, kørte vi ind på den nye motorvej Vejle – Herning, som ledte os på den jyske motorvej ved Vejle. Nu var vi på kendt område, og kørte over Vejlebroen, og gennem vejarbejdsområdet frem til Skærup, hvor vi fortsatte på Sønderjyske motorvej. Da vi nåede rasteplassen ved Ustrup – lige omkring Haderslev – stod vandet så højt i mine øjne, at den nederste halvdel af det jeg, så lignede noget fra et undervandskamera. Karin gik en tur med Chico, så han kunne



*Aggersundbroen*





*Kollund Camping*

”rejsegilde-øl”. Karin fandt en dåse i kistebænken, som hun sagde, vi skal have til aften sammen med kartoffelmos. Det glæder jeg mig til, og at vi skal nyde aftenen med lidt hyggelæsning og fjernsyn, indtil vi går i seng efter en dejlig køretur fra det Nordjyske.

### **Lørdag, den 12. oktober 2013:**

Vi vågnede først kl. 09.15, måske fordi det var vante omgivelser – jeg ved det ikke. Selv om vi var gået i seng kl. 22.30, som kunne vi godt vende os om på den anden side og tage en halv time mere, men så var det også tid at stå op. Karin gik tur med Chico, og tog de bestilte rundstykker med tilbage. Imens de var ude at blive luftet, fik jeg rullet fra vinduerne, børstet tænder og ryddet lidt op. Da Karin var tilbage, blev kaffen sat over og æggekogeren til at koge 2 ”blødkogte”. Da det var klar, gik vi i gang med et dejligt morgenbord, med rundstykker fra en ”rigtig bager”. Dem vi havde fået i ugens løb, var gode, men disse var nu bedre. Efter morgenmaden gjorde vi klar til at køre en tur til Flensborg, for at gøre nogle enkelte indkøb og at gå en tur i byen. Ved 11-tiden kørte vi af sted og satte kursen mod Kruså grænseovergang til Scandinavian Park. Selv om det var mere direkte og kortere, at køre ad motorvejsgrænsen, så valgte vi Kruså, da vi mente, vi så slip for kø ved motorvejsafkørslen ved Scandinavian Park. Og ganske rigtig, så gled det bare nedad motortrafikvejen, til vi drejede af ved samme afkørsel, som når vi kører ud til Fleggaard. Vi havde valgt Fleggaard fra, da vi skulle have en særlig vin i karton, som de kun sælger i Scandinavian Park. Ude ved [Oksevejen](#) som kommer fra Padborg, drejede vi mod syd for, at tage næste vej mod vest. Da vi kom til stedet, hvor motorvejsafkørslen går ind i vejen til Scandinavian Park, kunne vi konstatere, at bilerne holdt så langt op ad rampen, som vi kunne se. Vi kunne endda fornemme at køen gik helt op på motorvejen. Nu var vi fremme ved signalanlægget, hvor vi kørte ind til Scandinavian Park. Vi kunne se, at der var mange mennesker i butikken, for parkeringspladsen var godt fyldt op. Da vi har godt af lidt motion og godt humør, parkerede vi ved en af de første parkeringspladser, vi kom til. Det var i modsætning til mange, som kørte helt hen til indgangen, og så kørte rundt for at finde en P-plads der, mens de blev mere og mere sure. Inde i butikken fik vi købt den ”Papvin” vi var kommet efter – Argentio Malbec/Shiraz –. Det blev også til en del andre fornødenheder, og noget vi godt kunne undvære. ☺ Sådan er det, når vi er i grænsekioskerne! Efter vi havde handlet ind, kørte vi ind til Flensborg by, hvor vi parkerede på Exe – Igen det med motion vs. Sure mennesker -. Vi havde en dejlig gåtur, hvor vi efter et par hundrede meter gik gennem Rote Strasse, hvor en af Flensborg Rom-magere holder til huse. Vi fik nu ingen rom, men fortsatte videre til Südertor hvor der om lørdagen er et stort marked, hvor man kan købe kød, grønsager, frugt, blomster osv. Nu gik vi gågaden ”langs”. Chico gøede lidt af de hunde, vi mødte. Karin og jeg kiggede lidt på butikkerne og de mennesker, vi møde på turen. Ved enden af gågaden gik vi ned mod havnen, hvor vi gik ind på [Hansens Brauerei](#) – målet for vores gåtur – her fik vi bestilt Gullashsuppe med Swartzbier til. Da vi havde nydt vores frokost og den gode øl, gik vi tilbage ad gågaden og de mindre gader op til bilen på Exe. Nu kørte vi tilbage til campingpladsen, hvor vi nød resten af eftermiddagen i campingvognen. Allersidst på eftermiddagen begyndte det at småregne, og vi kunne rigtig nyde lyden af regnen, som slog på campingvognens tag, mens vi så en meget interessant beretning fra Rom. Vi havde besluttet os for, at vi kun skulle have lidt let til aftensmad, hvilket vi nød, ligesom vi også nød den sidste aften på denne campingtur til Det nordlige Jylland – Vendsyssel.



*Flensborg Fjord*

### **Søndag, den 13. oktober 2013:**

Efter en god nats søvn, hvor regnen trommede på taget, stod vi op kl. 09.00. Solen tittede frem og vinden var løjet helt af, så det var en flot morgen at afslutte campingsæsonen på. Efter en god



*I Vinterhi*

morgenmad var det tid til at gøre klar til hjemturen. Vi havde lovet Kasper at være ude ved dem efter kl. 12.00, da han havde haft nattevagt, så vi havde god tid. Karin fik ordnet opvasken, mens jeg fik tømt spildevandstanken. Så var det tid til at gå i bad, inden vi skulle gøre resten klar til hjemturen. Da vi var i god tid, fik jeg tid til at skrive på sidste afsnit i beretningen. Ved 11.30 tiden var vi færdige med de forskellige gøremål, så vi kunne skrue støttebenene op og tage strømmen fra. Bilen blev kørt hen foran campingvognen, hvor der var meget plads da naboerne havde forladt pladsen. Campingvognen blev koblet efter bilen, og vi kunne begive os af sted mod Sønderborg, hvor

Kasper og Marilena, tog imod, da de skulle have Chico i efterårsferien. Efter lidt snak kørte vi videre mod Nordborg, hvor campingvognen blev sat på plads. Nu manglede kun at få tømt campingvogn og bil, inden vi kunne sige, at campingsæsonen 2013 var afsluttet. Nu glæder vi os så til en ny kan starte omkring ved påsketid. Inden har vi dog en vinterferie i uge 5, som står på programmet. – Tak for denne sæson!

Sådan oplevet – Ejlf S. Petrat-Laursen

Og så vil jeg slutte af, et citat fra H. C. Andersen:

”At rejse er at leve”!

©2013 [Ejlif@Petrat.dk](mailto:Ejlif@Petrat.dk)

<http://www.Petrat.dk>

[http://www.campisternes-rejseportal.eu/websites/petrat\\_laursen.htm](http://www.campisternes-rejseportal.eu/websites/petrat_laursen.htm)

