



2018 Petrat's On Tour, Madeira.



I forsommeren var vi på en meget spændende og afvekslende tur [med vores Autocamper rundt på den Iberiske halvø](#). Vel hjemme begyndte vi at se på vores eftersommer tur, og da vi i familien har 2 bryllupper og 2 fødsler vi skal være hjemme til, fandt vi ud af at vi lige kunne klemme en tur til [Madeira](#) ind mellem terminerne. Det viste sig at være kniberi, idet Fie gik 16 dage over tiden inden den lille skønne Valdemar kom til verden. 😞 😞 😞 😞

I ventetiden på Valdemar, har vi fået pakket kufferterne, så alt næsten er klar til at vi skal flyve til København i morgen søndag. 🛫

Vi har ikke forberedt os så meget på Madeira, idet det nu er 4 gang vi tager der til. Vi ved heller ikke hvor meget vi kan få travet, idet Karin har problemer med sit knæ. Et eller andet med "[Gåsefods-betændelse](#)" hvor lårmusklerne er hæftet fast ved knæet, og da behandlingen er ro, så må vi vist regne med at vores ture på Madeira mest bliver med bus. 🚌 🚌 🚌

I dag lørdag, kan vi så besøge Valdemar, Fie og Per på Kolding sygehus, og se vidunderet. 😊

I morgen kører vi til Haderslev, for at få Chico i pleje hos de nygifte, Marilena og Kasper, mens vi er på Madeira. 😊

Så kan vi lige nå hjem for at få det sidste klar inden vores gode ven, Per kommer for at køre os ud til Sønderborg Lufthavn, så vi kan [flyve "sort"](#) til København, hvor vi har lejet os ind på et hotel tæt på Københavns Lufthavn. 😊

Det bliver ikke til mange timers søvn, da vi skal være i lufthavnen kl. 05.30. 🕒 🕒

Jeg bliver helt nostalgisk, når jeg tænker på at jeg var første gang på Madeira i 1983. Det var min mor og far der fik mig til at prøve. Min mor havde i lang tid prøvet at få mig på charterferie, men jeg "gider ikke" strandferie, og så foreslog hun mig at tage til Madeira, hvor der ikke var strande, men masser af vandreture og en fantastisk natur. Det har jeg aldrig fortrudt, og elsker den dejlige ø og klimaet. Kan kun anbefales. Jeg har "[lånt disse 2 dejlige videoer på YouTube fra 1967](#)" Det var næsten det samme, jeg så i 1983.

Søndag, den 9. september 2018:

Søndag morgen nød vi morgenmaden, inden vi (Karin) fik pakket det sidste i kufferterne, så vi var klar til at tage af sted. Jeg fik ordnet alt det andet, som jeg syntes var vigtigt. 😊 😊

Vi skulle op til Marilena og Kasper med Chico, og havde aftalt, at vi skulle være der ved 1-tiden, og da vi havde god tid til at nå det, tog vi den "gamle vej" (Uden motorvej) til Haderslev. Vi kom godt nok 5 minutter for tidligt, men da Chico lige skulle tisse, så passede det meget godt. Marilena havde hørt os og tog imod i døren. Hun havde vist fået "purret" Kasper, lige inden hun gik ned, for han havde været på arbejde hele natten indtil kl. 08.00 om morgenen 🕒. Han virkede nu meget frisk, da vi kom op. Kort efter kom Luka, Jeanne og Lars. De havde hentet Luka og var på vej hjem, og havde vist håbet på, at Valdemar, Fie og Per var kommet hjem efter fødslen, men sådan var det ikke. Vi hyggede os sammen, alle sammen med en dejlig kop kaffe og frisk fransk brød, som Marilena nok havde hentet ved "[Lagkagehuset](#)".

Da klokken blev 14.00, var vi nødt til at sige farvel til alle, da vi skulle være hjemme og være klar til at blive kørt til [Sønderborg Lufthavn](#) kl. 15.30. Vi nåede det fint, trods alle de søndagsbilister som var undervejs, og fik det allersidste pakket, inden vores gode ven Per kom og hentede os, og afleverede os i god tid inden afgang fra Sønderborg lufthavn. Vi fik afleveret vores bagage, og en snak med en af medlemmerne i pigeorkestret "VOS", som er stoppet for nogle år siden, men som har været i København for at spille nogle numre til [Vesterbro ringridning](#).

Gæt hvilken melodi som var et "Must"? Selvfølgelig, "Vi ska te Ringerie'n". Vi nåede, at få en kop kaffe inden vi skulle gennem kontrollen, og alt gik godt bortset fra, at jeg, fik et tilfældigt "Bip"



Fly-turen til Madeira

selv om scanneren ikke sagde noget. Det var selvfølgelig ingen problem, men min PC, iPad og jeg selv måtte lige testes for "stoffer og andet", inden vi kunne vente på at gå ud til flyveren. 🧳

Efter lidt tid blev døren åbnet og vi kunne finde en plads i "Den sorte flyver". "Den gule flyver" er fra Nordjylland "Bjørn og OK", men den sorte er virkelighed og fra Sønderborg. Efter kort tid lettede vi, og pludselig landede vi i København. Efter en længere gåtur til bagageudleveringen, mødte vi vores nabos søn Jakob, som havde været med samme fly. Han bor i København og skulle hjem. Efter vi havde sagt farvel, fandt vi vores kufferter og kunne gå ud af Terminalen for at finde "[BB-Hotel Kastrup](#)". Det var fantastisk let, kun over gangbroen og langs Kastruplund Gade ca. 950 m, og så var vi der. Efter at have skrevet koden ved hoveddøren og senere ved værelsesdøren, blev vi lukket ind. Kort efter gik jeg ned til den lokale "Kebab"-Pusher for at hente 2 dejlige Pita-Kebab til 25,- kr. Tilbage på værelset spiste vi maden og delte den 1,5 ltr. Staropramen øl, vi havde købt for 0,99 € i Lidl, da vi var til bryllup i Neumünster.



Den sorte flyver, klar til afgang

Efter et dejligt måltid, slappede vi lidt af, inden vi gik til køjs kl. 20.30, så vi kunne være klar til at stå tidligt op, og komme med flyet til Madeira.

6.192 skridt og 3 etager

Mandag, den 10. september 2018:

7.442 skridt og 16 etager

Det var lidt "før Fanden havde fået sko på", at vi stod op, og kl. 04.50 kunne vi forlade BB-Hotel Kastrup og gå mod [Københavns Lufthavn](#), hvor vi efter lidt besvær med automaten, fik vores Booking-Card og Bagage-mærker. Fremme ved Bagageskranken var der allerede lidt kø, men alle ville tilsyneladende frem til samme bagagebånd, så vi fik vores bagage-mærker scannet ind og bagagen forsvandt ind i "det ukendte". Vi havde god tid til at komme op til Boardingområdet, hvor vi lagde al elektronik og piller i kasserne til gennemlysning. Jeg spurgte om mine Kreditkort var OK at have i lommen. De sagde, jeg skulle lægge dem i en kasse, og da kassen med mine ting allerede var på vej ind i scanneren, blev de lagt i en kasse for sig selv. Jeg kom igennem scanningportalen uden bip, men måske fordi mine kort lå i en kasse for sig selv, så blev jeg også her udtaget til kontrol 😊. Denne gang var det ikke mig, men PC, iPad og kortholder der blev tjekket ved at gnide et emne hen og begge sider på alle dele og derefter sætte det i en scanner. Der var heller ikke noget at komme efter denne gang 😊.

Så efter at have pakket det hele i taskerne igen, kunne jeg "snige mig" forbi parfumeafdelingen, for ude i siden af indgangen til Boardingområdet, var en spiritusforretning. Dejligt, jeg har nemlig slem allergi for Parfume 🤧, men ikke for spiritus 🍷. Så jeg slap for den grimme hovedpine, og vi kunne gå gennem boardingområdet, hvor vi fik morgenkaffe ved Lagkagehuset, inden vi fortsatte ad de lange gange frem til Boardingområdet A25.

Efter nogen ventetid blev vi Boardet, og kl. 07.15 lettede vores [Airbus A321](#) mod Madeira 🧳. Kl. 10.30 (11.30 DK tid) måtte vi lave en venterunde over Madeira, inden maskine fik lov at lande på [Aeroporto Cristiano Ronaldo](#) 🇵🇹. Det gik let med at få bagagen og komme ud til Spies Guiden, der fortalte, hvor vi skulle aflevere bagagen, så den blev kørt til vores hotel. Vi skulle med bus 25 🚌, som kørte os frem til vores hotel "[Four Views Monumental](#)", hvor vi blev tjekket ind kl. 12.00. Vi kunne først få nøglen til værelse 620 kl. 14.00, så vi ventede i Lobbyen, og var lige et smut i "Pingo Dose" for at handle fornødenheder, så som øl, vin og "Poncha". Vores kufferter var kommet og stod i kuffertrummet, så vi kunne tage dem med op på værelset, hvor vi satte os på altanen for at nyde den fantastiske udsigt, mens vi nød en forfriskning eller to. Senere var det tid til et forfriskende brusebad, inden vi gik til "Velkomstmøde"



Four Views Monumental



Vore Guider



Espada med Banan



Banantræer



Nydning på altanen med Poncha, Coral og Banan

på "[Solar da Ajuda](#)", vel nok mest for at bakke guiderne op, men allermest for at spise "Velkomstmenuen", bestående af Suppe, [Espada med banan](#), dessert og kaffe med avec. Efter at have spist et anbefalelsesværdigt måltid, gik vi tilbage til hotellet, hvor vi nød den skønne aften på altanen, inden vi gik tidligt til køjs for at få indhentet den manglende søvn fra sidste nat.

Tirsdag, den 11. september 2018:

11.258 skridt og 16 etager

Efter en god nats søvn, stod vi op og fik en fantastisk dejlig morgenbuffet, som vi sluttede af med et glas champagne. Nu var vi klar til dagens oplevelser i det flotte vejr med høj solskin og kun et par skyer helt ude i det fjerne. Vi besluttede os for at gå en lille tur langs strandpromenaden fra Lidoen og ud mod [Camara de Lobos](#).

Da Karin som nævnt har problemer med knæet, ville vi se hvordan det gik. Vi nød turen i et adstadigt tempo, ikke kun pga. knæet, men også i det stærke solskin, som stegte ned mod os allerede her sidst på formiddagen 😊. Fremme ved trappen ned til "Tunnel das Pocas do Gomes" besluttede vi os for at gå tilbage til hotellet. Det gik stejlt op mod Estrada Monumental, som vi fulgte forbi det store indkøbscenter "Forum Madeira". Fra vejen havde vi et flot vue ud over Atlanterhavet, og hvor vi havde gået på udturen. Vi gik forbi hotellet "Alto Lido" hvor vi boede sidste gang, vi var på Madeira.



Karin med udsigt til Ilha Gorgulho

Lidt før vi nåede vores hotel, var jeg inde i "[Pingo Dose](#)" for at hente nogle flasker vand med brus, så vi kan være sikre på ikke at "tørre ud" i det flotte solskin. Vel tilbage ved hotellet, gik vi ned i det store pool-område på 4 sal, hvor vi nød poolen, solen og et enkelt glas køligt hvidvin. Det blev til en dejlig afslappende eftermiddag ved poolen og afslapning på altanen, inden vi gik ud langs Estrada Monumental for at finde et sted at spise. 😊



Udsigt fra Lidoen

Vi så flere steder med lette retter, som lokkede os, men vi ville lige gå lidt ud ad Estradaen, og så kunne vi jo vælge stedet på vej tilbage. Det gik ikke helt sådan, for ved restauranten "[Ilha Kaffe](#)" stod vi og betragtede skiltet, da en tjener kom hen og spurgte, om han kunne hjælpe os. Det blev til lidt "fis" 😊 og han fik os lokket til at prøve en Portugisisk ret, som bestod af et godt stykke Oksekød med skinke og spejlæg ovenpå "[Bife a`Portuguese](#)" 😊. Da vi bestilte 2 glas rødvin, spurgte han, om vi var sikre på, at vi ikke senere ville bestille et glas mere, for så var det billigere for os at købe en flaske. Det kunne vi selvfølgelig ikke stå for, så det blev til en flaske husets vin. Hverken vinen

eller maden fortrød vi. Maden var en oplevelse, som vi gerne prøver igen. Jeg vil sige at oplevelsen, var i klasse med Espada med Banan, og Espetada Traditionel. Det kan anbefales, og vi kommer forbi hos "Ilha Kaffe" igen næste gang vi er på Madeira. Efter vi havde spist gik vi tilbage til hotellet, hvor vi nød det på altanen indtil sengetid.



Et par blomster



"Bife a`Portuguese" 😊



Gorgulho - Nu Tiles
Her boede jeg i 1983

Onsdag, den 12. september 2018:

13.890 skridt og 18 etager

Også i dag, var der dejlig morgenbuffet, "mit Alles" og et glas Champagne. Efter vi havde spist, sad vi og nød det på altanen, og blev enige om, at vi ville gå en tur ind til Funchal centrum. På turen der ind, gik vi over broen over en slugt. Her snakkede vi med en, som var ved at lave en undersøgelse, og det endte med at Karin "vandt en sightseeingtur" med de gule busser. Vi skulle dog med ind på "[Pestana Carlton](#)", hvor det så endte med at blive en salgs-rundvisning, hvor vi blev tilbudt, at købe 3 uger i lejlighed til 18.600 kr. excl. flyrejse, som man selv skulle sørge for. Det ligner vel det som i "gamle dage" hed "Timeshare". Det var vel en af de flottest beliggende hotelkæder på Madeira, som man kunne bo på. Ja, man kunne også komme andre steder i verden, hvis man købte 3 uger. Kun 1 uge skulle være Madeira. Vi var meget fristede, men nok for

gamle til selv at sørge for flyrejser, så vi afslog det fine tilbud. Da vi havde brugt 1½ time på at se tingene (En oplevelse i sig selv – så sig ja til at se det), fik vi en valgfri sightseeing oplevelse i Funchal og en lille flaske [Madeira vin](#). Vi havde et par timer med en fantastisk oplevelse, og noget af det flotteste vi har set. 🤩

Efter vi havde sagt farvel, gik vi ned mod havnen, hvor der lå et krydstogtskib, som skulle til at rejse videre. Vi gik forbi [CR7 hotellet](#), som er Cristiano Ronaldos hotel og museum. Karin blev fotograferet ved skulpturen af Cristiano Ronaldo, som vist er blevet fornyet. Man kan sige meget om Ronaldo, men ifølge Madeirensere gør han utroligt meget for øen. Ja selv nonnerne på klostret får lov at se fodbold, når Ronaldo er på skærmen 😊. Vi fortsatte videre langs havnen og forbi fortet [Palacio De Sao Lourenco](#), inden vi drejede om i gågadeområdet, for at få en forfriskning og en Tun sandwich på "Cafe do Teatro". 😊



Karin ved Ronaldo skulptur

Efter vi havde nydt tunen og den dejlig kolde forfriskning (Vinho e Bierra) gik vi tilbage mod hotellet, op gennem [Santa Catarina Parken](#), og forbi Præsidentens bolig, og videre op ad Avenida do Infante. Da vi kom tilbage til hotellet, satte jeg mig på altanen for at nyde en "Poncha" og skrive



Santa Catarina Parken

lidt, mens Karin gik ned i Poolen for at svømme lidt, mens jeg skrev. 🤩

Tilbage ved værelset fik Karin et bad, inden vi sammen nød en Poncha. Nu var det min tur til et bad, men først må jeg lige "løbe en tur" ud til restauranten fra i går, for at finde ud af, hvad retten fra i går hedder. Vi ses om lidt! Vel tilbage opdager Karin, mig ikke, nede ved Poolen, hvor de var begyndt at dele ud af den lækre Buffet. Jeg fik hende råbt op, så jeg kunne få et billede af hende på altanen. Da jeg kom op på altanen, sagde hun, at det var duften og synet, man bliver mæt af, så i dag står den på smalkost 😊.

Vi nød det på altanen til vi sagde godnat, godt mætte af dagens indtryk!



På Ilha Kaffe



Skibsinspireret Hotel



Alternativt musikinstrument



Udsigten fra værelse 620



Santa Catarina Parken

Torsdag, den 13. september 2018:

14.086 skridt og 6 etager

Vi havde ikke sovet så godt i nat, da det var lidt varmt, så vi stod op tidligere end de andre dage, og gik ned i restauranten for at få morgenmad. Vi fandt et bord lige ved udgangen til Pool-området, og nød morgenbuffeten med et lille glas Champagne. Efter morgenmaden gjorde vi klar til dagens gåtur ind til Funchal. Vi gik ad "Estrada Monumental", over slugten og videre ned ad "Avenida do Infante" til springvandet i rundkørslen og statuen af [Christoffer Columbus](#). Karin havde det lidt svært med at gå på de ujævne fortove, men som hun sagde: "Vi skal ud at gå" Nede på by-plateauet fortsatte vi ad gågaden, "Avenida Arriage" frem til Domkirken "[Sé, Catedral do Funchal](#)", hvor vi drejede ned i de smalle gader, for at gå den vej frem til Markedshallen, "[Mercado dos Lavradores](#)". 😊



Domkirken Sé



Espada på fiskemarkedet

Vi gik direkte frem til "Fiskemarkedet", som var ved at klinge af her midt på formiddagen. Der var stadig mange fisk diskene, og vi nød synet af de mange lækre sager, lige fra Sardinier, Blæk-sprutter, Dorado, den uhyggelige "Espada" og op til Tunfisk 😊. Efter vi havde nydt fiskemarkedet fortsatte vi gennem Funchals gamle bydel "Zona Velha" og de smalle stenbelagte gader, hvor de små restauranter, havde hentet fisk på markedet, og var ved at gøre klar til at servere de lækre fiks for turister og lokale. Vi var var lidt for tidligt på den, da de først var ved at sætte borde ud, da vi kom forbi kl. 11.30. Vi besluttede os for at gå tilbage mod hotellet for at skåne Karins ben, og nyde eftermiddagen

ved Poolen. Vi gik langs havnen og drejede op til gågaden, hvor vi satte os ved "Stamcafeen "Cafe do Teatro" og fik en enkelt forfriskning (Glas vin og en Coral fadøl) 😊.



Vores værelse: 2 etager op, 3 altan

Efter vi havde sluppet af og nydt forfriskningen, begav vi os op ad den stejle "Avenida do Infante". Efter et par småpauser var vi oppe ved Casinoet, og hotellet med skulpturen af "Sissi af Øst-rig". Nu kunne vi gå hen og broen over slugten og følge den mere flade "Estrada Monumental" frem til hotellet. På værelset kunne vi se at rengøringen ikke var nået så langt. Vi havde talt med hende, inden vi gik og hun fortalte, at der var stor udskiftning i dag på vores etage. Da hun bankede på, sagde vi, at hun kunne springe over hos os, vi kunne sagtens klare os til i morgen. Hun smilede stor til os gennem "sveddråber fra panden tror jeg". 😊

Efter vi havde fået et glas vand, tog Karin elevatoren ned til Poolen for at svømme og få lidt sol. Jeg satte mig på altanen for at skrive lidt, men min PC sagde "Low Battery", så jeg måtte trække indenfor, for at lade op mens jeg skrev. Nu skal jeg også ud for at nyde solen, men det bliver kun på Altanen, hvor jeg også kan nyde udsigten 😊.

Efter Karin kom op fik vi en lille forfriskning, inden vi gik i bad og gjorde klar til at tage med på udflugt til "Restaurante a Seta". Vi blev samlet op af bussen med vores guide, og kørte op ad smalle veje i bjergene ved Monte: Flere gange måtte bussen stoppe, når vi mødte andre busser, så de kunne "mingelere" rundt, så der var luft nok mellem busserne til de kunne komme forbi hinanden. Vi kom op til restauranten uden skrammer, og oplevede en fantastisk aften med [Fado sang](#), folkedans, lækker mad og vine ad libitum. 😊 😊



Til Madeira aften

Efter en fantastisk oplevelse, blev vi kørt tilbage til hotellet, hvor vi satte os på altanen og nød den fine aften, mens vi "fordøjede aftenens oplevelser" inden vi gik til køjs efter endnu en dejlig dag på Madeira. 😊 😊 😊



☺ Madeira aften med Fado og folkedans ☺

Fredag, den 14. september 2018:

4.826 skridt og 8 etager

Vi havde jo fået en gratis tur med de gule busser rundt i Funchal, da vi var inde på Pestana Carlton, og den havde vi besluttet at bruge i dag.



Hop On, Hop Off bussen

Efter morgenmaden gik vi ned til stoppestedet, lige udenfor hotellet, og tog bussen. Da det var tidligste tur, var vi de eneste passagerer på næsten hele turen på 1½ time. Det var en "[Hop On Hop Off](#)", som gjaldt 24 timer, men vi har været stort set alle stederne, så vi nød turen i det dejlige solskin, og blev sat af igen samme sted, som vi kom på. Vi havde stadig muligheden for at tage med bussen resten af dagen, men vi besluttede os for, at dagen skulle bruges på afslapning på hotellet, ved Pool eller på altanen. Efter en dejlig afslappende eftermiddag gik vi havde besluttet os for at vi ville have oksekødsspyd "[Espetada Original](#)" 😊

Først fik vi brød og 3 forskellige specialiteter. Til hovedretten fik vi en dejlig flaske Dourovin. En sjovt lille ting var, at tjeneren kom hen mod bordet med en flaske vin, men drejede om, mens han

sagde til sig selv: De skal have en bedre vin til den her mad. Det var en rigtig god vin, den bedste vi har fået her på Madeira. (Det var jo også Douro) Intet var overladt til tilfældighederne på restauranten, med 6 tjenere vimsende rundt om os og skænke vin op mm. Da vi bad om regningen som lød på 44 €, fik vi serveret et stort glas Portvin 😊. Dejlig mætte efter fantastisk god mad, kunne vi fortsætte ind og ned gennem indkøbscentret, som ligger under en del af vores hotel.



Vi nyder Espetada Original

Vi havde kort til elevatoren, som Karin tog op til værelset. Da der havde været nogen med elevatoren, som havde overhældt sig med parfume, var jeg som parfumeallergiker, nødt til at tage de 6 etager op ad trappen 🙄. (Hvorfor tror mange piger, især middel aldre, at de er kønnere jo mere de smører på 🤔). Det var bedre de "gnubbede sig" grundigere når de var i bad, men de springer måske over) Pftui. 🙄🙄🙄

OK. Jeg fik lidt motion, og kunne velfortjent slappe af på altanen til sengetid.



Klar til turen



Udsigt mod Monte



Funchal bydel



Hvile under bananpalme

Lørdag, den 15. september 2018:

13.157 skridt og 10 etager

Efter morgenbuffet slappede vi af på altanen, hvor vi nød solen og det flotte udsyn ud over Atlanterhavet. Midt på formiddagen fik vi lidt mere tøj på, og gik en tur ind mod Funchal centrum. Karin kæmpede noget med sit ben, men vi kom frem til Santa Catarina Parken, hvor vi nød at "trisse rundt" 🤔. Det er en rigtig dejlig park, som også har en flot udsigt ud over Funchal by, havn og de skibe der sejler ude på havet. I dag så vi et skib fra den Portugisiske flåde, som lagde til i havnen



Karin ser ud over havnen og CR7

ud for "Hotel Pestana CR7". Efter besøget i parken tog vi trapperne / den "skrå" sti ned mod rundkørslen med springvandet og statuen for Christoffer Columbus. Her begynder også gågaden ind i centrum og forbi vores stamcafe. I dag sprang vi cafebesøget over og gik i stedet en tur i Byparken "Jardim Municipal do Funchal" hvor rigtig mange af træerne har navneskilte med navn og hvor de stammer fra. Det er det dejlige ved Madeira, at klimaet er så stort set alle planter kan gro der, og flere blomster og træer, blomstrer flere gange om året. De fantastiske mange frugter og grønsager kan også høstes flere gange om året 😊.

Efter vi havde gået rundt i parken satte vi kursen mod hotellet, op ad den stejle Avenida do Infante og videre ad Estrada Monumental. Lige før hotellet skulle Karin lige gøre et par små indkøb.

Derefter tog vi op på værelset, hvor der ventede en dejlig kold mørk "Coral Stout", som vi nød på altanen. De hvide skyer havde fået overtaget, så efter vi havde nydt øllen, satte Karin sig ind for at hvile benet, og jeg kunne få skrevet lidt, mens jeg nød en velfortjent "Poncha". Sidst på eftermiddagen gik vi ned i den store "Pingo Dose" for at handle lidt ind. Her blev vi fristet af de flotte flutes med fisk og salat, så vi besluttede os for at købe 2 med hjem som aftensmad. Dem nød vi på altanen med en øl til. Det var dejligt, med lidt let at spise, så vi følte os helt friske og gik en aftentur da det var ved at blive mørkt. Tilbage på hotellet var der dansere der underholdt ned ved poolen, så det kunne vi sidde og nyde fra altanen, mens vi fik et glas hvidvin / Poncha. 😊



Kønne ting i Funchal 😊

De fortsatte også med dans og musik, efter vi var gået i seng, vi kunne høre det indtil vi faldt i søvn. 😊



Taxi'en flyttes



Træer i blomst



Hvilken Køledisk

< I Pingo Dose >



Klipfisk



Udkik over havnen fra Santa Catarina Parken

Søndag, den 16. september 2018:

13.113 skridt og 17 etager

Efter biblen er søndag jo helligdag, så vi sov lidt længere end vi plejer. Vi kunne også se, at mange andre på hotellet sov længere om søndagen. Vi fik en dejlig morgenbuffet som vi plejer, med varme retter, kaffe, brød, pålæg, frugt og et dejligt glas Champagne. Efter morgenmaden slappede vi lidt af på altanen, og nød den dejlige sol fra en næsten skyfri himmel. Midt på formiddagen gik vi en tur ud mod Madeira Forum, og tog Lidoen tilbage mod hotellet. Så fik vi set alle de flotte udsigter fra den modsatte side. Nogle fantastisk flotte vues, en skam at [Islas Desertas](#), lå ude i varmedisen. Mens vi gik kom der flere skyer og mindre sol, men det følte som nogen skruede op for temperaturen. Sveden løb fra panden ned i ansigtet, og hvor den ellers kunne løbe ☹️.



Udsigt mod Funchal

Næsten tilbage ved hotellet, var vi et smut inde i den store "Pingo Dose", som ligger ned ved Lidoen. Vi skulle lige have købt den sidste lille ting. Nu gik det op ad den stejle bakke mod Estrada Monumental og vores hotel. Lidt forpustede tog vi elevatoren op, men jeg stod af på 4 og gik de sidste 2 etager op, mens Karin fortsatte op på 6 etage. Hun skal passe på sit knæ, og få det i orden igen. Vi har mange skridt og etager, vi skal nå sammen endnu. Vel oppe i værelset slappede vi lidt af på altanen, inden vi tog elevatoren ned til 4 etage, hvor pool-området er. Her fik vi et dejligt glas hvidvin, mens vi nød varmen.

Meget bogstaveligt, så svedte jeg så meget, som om jeg havde været poolen, for mine bukser var helt våde, da jeg rejste mig fra stolen. Arrrgh, jeg havde siddet på en læderpude ☹️.

Nå skidt, da vi kom op på værelset blev bukserne lagt til tørre og jeg fik et bad, mens Karin pakkede kufferter. Bagefter var det Karins tur til at gå i bad, og da jeg ikke har forstand på at pakke kufferter, så var det min lod at skrive lidt af det, som I kan se her. "Nu kommer Karin ud, nøgen med fugtig hud" ☹️.

Tja, jeg ser afslutningen af "[Vuelta Espana](#)", så hun tager tøj på og fortsætter med at pakke tingene. Vi hyggede os på værelset med en "Poncha" inden vi tog elevatoren ned for at finde et sted at spise. Det skulle helst være lidt let, så vi "Scannede" området, og besluttede os for at spise på: "[Restaurante Monumental Grill](#)", hvor vi ikke kunne stå for deres spyd. 😊 😊



Lækkert grillspyd

Det endte med Bolo de Caco, derefter "Spyd med Store rejer og Blæksprutte" med en dejlig flaske "[Pomares](#)" hvidvin fra Douro til. Da vi bad om regningen fik vi et glas Portvin. Da vi havde fået lidt vin, inden vi gik fra hotellet, følte vi os i en let opløftet stemning, da vi nød det fine aftenvejr tilbage til hotellet, hvor sengene ventede for sidste gang på denne ferie. 😊



Gabo Girao



Kik mod Camara do Lobos



Et par ældre skønheder



Estrelizia



Mandag, den 17. september 2018:

8.153 skridt og 3 etager



Et par kønne planter

Ja, så var dagen kommet til at vi skulle tage hjem igen. Vi skulle tidligt op, da vores kufferter skulle stilles ned i receptionens kuffertrum senest kl. 07.00. Så ville de stå klar til os, når vi kom ud til lufthavnen. Det var stadig sort nat udenfor, og restauranten åbnede først for morgenmaden kl. 07.30, hvor vi troppede op, og spiste morgenbuffet. Vi sluttede af med et glas champagne, som de andre dage. Senere tjekkede vi ud, så vi kunne være klar til at tage med Spies bussen nede fra Porto Mare kl. 09.10. Vi var der i god tid og nød det dejlige solskin, inde bussen kom præcis på klokkeslættet. Vi kørte til et par andre hoteller, for at samle de sidste op, inden vi satte kursen ad motorvejen ud til

Madeiras Lufthavn "Christiano Ronaldo".

Ganske rigtigt stod vores kufferter klar til os, da vi stod ud af bussen. Vi fik os tjekket bagagen og videre op til sikkerhedskontrollen, hvor vi kom let igennem 🙏. Efter vi havde fået tingene ned i håndbagagen igen, var et lille smut ude på balkonen for at se på flyene, men størstedelen af balkonen var spærret af for reparation, og da vi ikke ville stå blandt alle rygerne, gik vi ned til Gaten, hvor vi satte os i de bløde lænestole, og læste lidt på Mofibo. Da Gaten blev åbnet, fik vi boardet og satte os ud i en bus, som kørte os frem til flyet, hvor vi kunne finde vores pladser. Efter kort tid lettede flyet og satte kursen mod København. På monitoren foran os kunne vi følge lidt med i, hvor vi befandt os, i hvert fald imens de viste filmen "[Borg vs. McEnroe](#)". Vi blev lidt overraskede, da vi fandt ud af at vi fløj i retning af Dublin, og ud for Wales drejede vi ind over England 🇬🇧. Der var efterhånden blevet store huller i skyerne, og vi kunne se bl.a. London og Heathrow Lufthavnen dybt under os. Da vi nærmede os det Europæiske fastland, skyede det til igen, og vi kunne først se land igen, da vi var under landing i Københavns Lufthavn 🙏.



Farvel til Monumentals Poolområde



Udsigt fra Pocas do Gomes mod Camara de Lobos

Lidt forud for tidsplanen pga. medvinden undervejs. (Vistnok rester fra en gammel Cyklon). Vi fik hentet vore kufferter, og måtte igennem hele proceduren med indtjekning, aflevering af bagage og sikkerhedskontrol, inden vi igen var oppe i Boardingområdet. Her fik vi en lækker sandwich med en fadøl til, inden vi fandt hen til Gate A11, hvor vi ventede et par timer, mens vi læste på vore iPads. Efter boarding fandt vi en fin plads, hvor vi kunne følge lysene fra det mørke landskab under os. Vi så bl.a. Storebæltsbroen og Odense. Efter en lidt "kontant" landing, blev vi modtaget af Gurlu og Per, der var så flinke at hente os. Vel hjemme fik vi tømt håndbagage og kufferter, inden vi gik trætte til køjs efter en lang dag i luften og i lufthavne 🙏. Det bliver aldrig rigtig os!



Billeder fra hjemturen

Tirsdag, den 18. september 2018:

Vi sov længe her til morgen, og inden vi fik morgenmad (Gurlis hjemmebagte boller), var vi en tur i Netto, for at hente nogle nødvendigheder. Efter morgenmaden sørgede Karin for at få vasket, mens jeg ordnede nogle andre småting og fik slået græsplænen, der var godt langhåret. Om eftermiddagen skulle Karin til Fys, og bagefter skulle vi til Haderslev for at hente Chico. Først var vi på besøg hos Valdemar, Fie og Per, og bagefter ude at spise med Marilena og Kasper som tak for "hundepasning". 🙏

En dejlig tur er til ende 😊 – Vi har ikke gået så lange ture som tidligere, men vi har haft dejlige oplevelser på det fantastisk dejlige Madeira. Vi håber, vi senere får mulighed for at besøge smukke dejlige Madeira, hvor oplevelserne står i kø. – Kære Karin, tak for en dejlig tur. 🙏

Sådan erindret –
Ejllif S. Petrat-Laursen

“At rejse er at leve,
og vi lever”

©2018 PetratsOnTour@gmail.com

Se mere her: <http://Petrat.dk>

