



2018 Petrat's On Tour

Ud I det Blå.

At vi tog på denne tur, kom pludselig "Ud af det blå". Det var ikke noget vi havde planlagt, men vores kalender havde lige pludselig nogle dage, hvor vi ikke skulle noget. Vi havde snakket om at det kunne være sjovt, at tage et par dage til "Julemarked" et eller andet sted. 🤔🤔

Julemarkederne i Tyskland, begynder dog først mandag, den 26 november, men vi blev enige om, at de julepyntede byer kunne være interessante, så vi lagde hurtigt en plan over hvor vi så ville prøve at køre hen. 😊

Jeg havde lidt bekymringer om, hvor koldt det ville være i Camperen, og besluttede derfor at hente noget "Astro-Foil" (bobleplast med alu-folie) som kunne klippes til og sættes i vinduerne bag "rullegardinet". Da jeg havde lagt filt på gulvet var jeg overbevist om at vi nok skulle kunne klare kulden, hvis det blev frost om aftenen eller om natten. 😊



Udkast til turen 😊

Torsdag, den 22. november 2018:

Etape 1: Flensburg til Osterrönfeld (D - Schleswig-Holstein)

Dagens etape: 71 km.

Hjemmefra havde vi bestemt os for at første etape skulle gå til Stellpladsen, hvor Nord Ostsee Kanal udmunder ved Kiel, hvor pladsen ligger lige ved den store sluse. Jeg havde dog set på internettet, at det så ud som gamle faciliteter og til en ret høj pris 😞. I stedet besluttede vi os til, at satse på den næsten nye plads ved Rendsburg, som har helt nye faciliteter 😊.



Kursen sættes

Vi havde prøvet, at komme til den tidligere, men da måtte vi køre igen, da den var fuldt optaget. Bedre held denne gang tænkte vi, der er vel ikke så mange, der tager ud med Camperen ved denne tid på året. 😊

Da vi kørte fra IMC, kunne vi se, at vi lige kunne nå at få gasflasken fyldt op hos Färber Gas, inden de holdt middagspause. Efter opfyldningen satte vi kursen mod Autobahn A7 og ved rastepladsen "Jalmer Moor West", hvor vi ville spise lidt frokost. Da vi ville dreje ind, holdt der en politibil med blå blink i afkørslen til rastepladsen, men vi kunne bare trille forbi og holdt ind. Vi kunne se, at der var flere politibiler og biler fra BAG, og pladsen

vrimlede med folk med gule veste på 🚔. Vi så godt nok ingen blive vinket ind på pladsen, men det skulle vist være starten på en Razzia, hvor de ville se på køretilladelser / fartskrivere / toldpapirer mm 🚗.

Da vi ikke havde travlt, besluttede vi os for, at tage resten af dagens etape uden at køre på motorvej, så ved Schleswig drejede vi af, for at køre på Bundesstrasse ned mod Rendsburg. Vi havde en dejlig tur frem til Rendsburg, hvor vi lige skulle igennem et større vejarbejde ved tunnelen under Nord Ostsee Kanalen. Det ene tunnelrør er lukket for en større reparation, og trafikken skulle køre begge veje i det østlige tunnelrør. Trafikken gled stille og roligt, og ved første afkørsel efter tunnelen, drejede vi mod Osterrönfeld, og fandt let frem til Stellpladsen, hvor vi trak en billet og blev lukket igennem bommen. På Pladsen holdt kun 3 campere (10 %), da vi kom. Vi tog en af pladserne på nederste niveau, hvor man holder helt op til Nord Ostsee Kanalen (NOK), kun med en sti mellem os og kanalen 😊.



Camperpladsen i Osterrönfeld

Hen ad eftermiddagen, gik vi ind til Rendsburg Altstadt, gennem cykel-/fodgængertunnelen under NOK, som kun lå små 500 m fra stellpladsen. Efter at have gået lidt rundt i byen, kunne vi i den begyndende skumring, begive os tilbage gennem tunnelen til stellpladsen, hvor vi nød resten af dagen i camperen. Nå ja, vi var lige i Kanal-Cafe for at spise lidt dejlig aftensmad 🍴.

Wohnmobilhafen am Kanal-Cafe, Osterrönfeld / Rendsburg, N 54 17 25,7 - Ø 09 40 13,7

Fredag, den 23. november 2018:

Etape 2: Osterrönfeld til Wismar (D – Mecklenburg-Vorpommern)

Dagens etape: 183 km. Turen indtil nu: 254 km.

Da vi vågnede, var det noget diset, men inden vi var færdige med morgenmaden, var disen lettet, og vi kunne køre op til bommen, hvor vi betalte for opholdet i automaten. Nu kunne vi køre ud gennem bommen og sætte kursen mod Wismar. Vi havde dog besluttet os for, at slå et lille smut omkring MediaMarkt i Lübeck, for jeg manglede et stik, for at få fjernsynet sat til 📺. Inden vi kørte ud på A7, holdt vi ind til Lidl, for at handle lidt fornødenheder. Nu var det tid til at finde ud til Autobahnen, som vi fulgte frem til Neumünster Süd, hvor vi kørte fra og fortsatte på B205 frem til Bad Segeberg, hvor vi kørte ind gennem byen, for at komme over på A20 mod Lübeck. Fremme ved Lübeck drejede vi over på A1, som vi fulgte et kort stykke, inden vi drejede ind på en parkeringsplads, hvor MediaMarkt skulle ligge. Det viste sig, at det lå i "CittyPark", som var et stort og megafлот indkøbscenter. Da vi skulle parkere, blev vi ledt frem til en flot parkeringsplads, med store pladser, lige ud for hovedindgangen til indkøbscentret. Vi skulle lige gå over en tilkørselsvej,



Karin foran indgangen til Citty Park



Det julepyntede indkøbscenter



og kunne gå under tag frem til hovedindgangen. Lige inden vi kom frem til indgangen, var der opsat boder med "Glühwein und Süßigkeiten". Da vi kom ind gennem indgangen, blev vi mødt af en fantastisk flot udsmykning med lys, og opstillede boder på gangene. Karin nød boder / julepynt, og jeg kunne glæde mig over den flotte lysudsmykning 📺. Vi gik lidt rundt i centret, inden vi fik købt det, vi var kommet efter, og kunne gå ud til camperen, hvor Chico ventede. Vi havde besluttet os for, ikke at køre på Autobahn frem til Wismar, så vi blev ledt ad mindre veje rundt i udkannten af Lübeck. Der var også mange andre, der havde besluttet sig for, at køre samme vej, så det gik langsomt, indtil vi drejede fra, for at komme over til, hvor "den østligste grænseovergang gennem jerntæppet" havde været 📺. Nu gled trafikken ad en nyere Bundesstrasse mod øst, og vi kom forbi et af vagttårnene, hvor Grænsegendarmene den gang havde holdt øje med, at ingen flygtede over vandet mod "det forjættede land" – BRD. Vi nød turen gennem det tidligere Østtyskland, hvor vi så nogle rådyr på markerne, og fremme ved Wismar kunne vi dreje ind mod bymidten og Westhafen, hvor vi kørte ind på Stellpladsen. Her var mange flere campere, end hvor vi kom fra, og det blev ved med, at komme flere hen ad dagen. Da automaten ikke virkede som den skulle, kunne vi ikke trække vores billet 📺. Det løste sig senere, da "Der Platzwart" kom, og vi kunne betale hos ham 📺. Da det var blevet mørkt, gik vi en tur ind til Altstadt, for at se på udsmykningen, men den var ikke tændt endnu. Inde ved det store torv kunne vi se, at de var ved at gøre boderne klar til, at julemarkedet åbner på mandag. Det er nok også først der, de tænder julebelysningen. Vi havde dog en dejlig gåtur i den flotte gamle by, og da vi kom tilbage til camperen, var det tid til aftensmad og hygge i camperen resten af dagen 📺.

Wohnmobilpark Westhafen, Wismar, N 53 53 40 - Ø 11 27 06



Markering af den gamle grænse

Lørdag, den 24. november 2018:

Etape 3: Wismar til Hamburg (D – Hamburg)

Dagens etape: 125 km. Turen indtil nu: 379 km.



Efter en stille nat, satte vi efter morgenmaden kursen mod Hamburg. Vi havde besluttet, at køre på Autobahn, så vi kom frem inden der kom for mange campere på pladsen i Hamburg. Selv om vi kørte på Autobahn, så vi både rådyr og mange steder rovfugle, der sad og ventede på bytte langs Autobahnen 😊. Selv rovfugle vender sig hurtigt til trafikken, og den hjælp de får med at fange byttet, når bilerne rammer et dyr eller fugl. Rovfuglene lever dog et farligt liv, når de prøver, at få fat i byttet, og vi så også en rovfugl, der havde ladet livet og lå som en "uldbold" i

kanten af nødsporet ☹️. Da vi kom frem til Camperpladsen, havde de frokostpause, så vi fandt os en plads at parkere. Det var kun 3 ud af 60 pladser, som var ledige, så det var godt, at vi ikke kom senere 😊. Efter frokostpausen fik vi ordnet det praktiske og kunne slappe af til hen ad eftermiddagen, hvor vi ville en tur ind til Hamburg centrum. Da der kun var 2 km ind til Hauptbahnhof, og starten af gågaden (Mönkebergstrasse), gik vi der ind. Vel fremme ved Mönkebergstrasse, hvor butikkerne havde åbent til kl. 20.00, fulgte vi gaden helt frem til Rathaus Markt, hvor de var ved at stille det store Julemarked op, som åbner på mandag. Undervejs var vi kommet forbi flere steder, hvor mindre julemarkeder allerede var stillet op, men ikke åbnet. Efter en dejlig rundtur i gåderne, viste Chico 🐕 vej tilbage til Camperen, hvor vi slappede af og nød et glas Glühwein mit Schuss ☺️. Godt trætte efter at "trisse rundt" mellem de mange mennesker, som var på gaden, slappede vi af resten af dagen 😊.



Chico hygger sig i Karins stol



Indtryk fra Hamborg

Wohnmobilhafen-Hamburg, N 53 32 36 - Ø 10 01 32

Søndag, den 25. november 2018:

Etape 4: Hamburg til Lüneburg (D - Niedersachsen)

Dagens etape: 56 km. Turen indtil nu: 435 km.

Vi havde kun en kort køretur til næste mål, så vi gav os god tid. Der var mange andre campere, som allerede var kørt, da vi satte kursen mod Lüneburg. Vi havde valgt, at vi ikke ville køre på motorvej, så vi blev ledt ud af Hamburg på nordsiden af Elben, og først efter godt 25 km, var det tid til at krydse Elben ved Geesthacht og køre ad B404 mod syd, gennem det flade landskab 😊. Fremme ved Lüneburg, blev vi ledt vest om byen og frem til Stellpladsen på Sülzwiesen, hvor vi fik parkeret Camperen, kun 3 minutters gang fra Altstadt ☺️. Midt på eftermiddagen gik vi ind til Altstadt, hvor vi nød at gå i de smalle gader med de flotte gamle huse. Butikkerne var lukket, da det jo var søndag, men vi fandt et hyggeligt lille julemarked i en smøge, hvor vi kunne varme os på et dejligt glas Glühwein mit Schuss ☺️.



Hyggelige huse i Lüneburg

Efter at have varmet fingrene på glasset, fortsatte vi vandringen gennem den flotte by, op til Rathaus Markt, hvor der var gjort klar til julemarked, men da "Kirkeåret" først slutter i dag søndag, kunne man ikke få tilladelse til at åbne før mandag. (Det er også gældende for de andre byers julemarkeder ☹️). Efter et smut nede ved floden gik vi tilbage mod Camperpladsen. Her kom vi forbi et andet mindre julemarked i en større smøge, hvor vi ikke kunne stå for den dejlige duft af Grillbratwurst 😊. Efter vi havde spist hhv. Grillbratwurst og Krakauer grillwurst, fortsatte vi tilbage til Camperen, hvor vi hyggede os resten af dagen.



Hvil på bænken med Mark Twain



Hygge i Lüneburg

Sülzwiesen, Lüneburg, N 53 14 44 - Ø 10 23 51

Mandag, den 26. november 2018:

Etape 5: Lüneburg til Bremen (D - Bremen)

Dagens etape: 136 km. Turen indtil nu: 571 km.

Da vi gerne ville tidligt til Bremen, valgte vi at tage Autobahnen. Først skulle vi igennem Lüneburg, hvor folk var på vej til arbejde, men det gik let, og snart var vi på Autobahnen med kurs mod Hamburg. Ca. 20 km før Hamburg drejede vi over på A1, som vi fulgte frem til Bremen. For at nå frem til Stellpladsen skulle vi gennem Miljøzone, men da vi kører i en Camper med Euro6 motor, er det ingen problem. Vi blev lidt overraskede over, hvor få Campere der holdt på den store Stellplads. Der var slet ikke samme belægning som i Hamburg og Lüneburg, så vi kunne vælge lige den plads, vi havde lyst til, og kunne hygge os i Camperen indtil vi ville gå ind til Julemarkedet i Bremen Altstadt 🇩🇪.



Skibe i havnen på Weser

Efter en dejlig gåtur ind mod Bremens Altstadt kom vi til den store bro over mod bymidten, men vi valgte at fortsætte videre langs Weser, da vi havde set, at der var en fodgængerbro længere fremme og vi ville gerne gå en anden vej ind til torvet, hvor vi mente julemarkedet var. Vi blev noget overraskede, da vi kom over gangbroen og "dumpede" lige ind midt i en Sørover inspireret del af "Bremer Weihnachtsmarkt". Det var en rigtig god oplevelse, at gå gennem boderne langs Weser, og længere henne dreje ind mod midten af Altstadt, hvor vi vidste at Julemarkedets "hjerter" var mellem de gamle, flotte bygværker som er i Bremen bymidte 🇩🇪.

Vi hyggede os fantastisk, mens vi gik flere gange rundt på markedspladsen og rundt om de gamle bygninger. Efter rundturen gik vi tilbage til den del af julemarkedet, som lå langs floden, og fik os en "Schnitzel mit Kloblauchsoße im Brot". På markedspladsen var der traditionelt julemarked med "Glühwein, søde sager og Bratwurst". Vi syntes det var hyggeligt og mere "luft", at gå gennem markedsdelen langs floden. Efter vi havde fået lidt godt at spise og drikke gik vi tilbage til Camperen hvor vi hyggede os, efter besøget på det, vi syntes, "var det flotteste / bedste Weihnachtsmarkt vi nogensinde har besøgt". 😊 🇩🇪



Julemarked ved Søroverne



Indtryk fra Julemarkedet i Bremen



Reisemobilstellplatz am Kuhhirten, Bremen, N 53 03 52 - Ø 08 49 10

Tirsdag, den 27. november 2018:

Etape 6: Bremen til Lübeck (D - Schleswig-Holstein)

Dagens etape: 186 km. Turen indtil nu: 758 km.

Det var mørkt, da vi stod op. At det var mørkt, var måske fordi camperpladsen lå skønt under nogle træer. At det var koldt, var nok fordi vi stod op en time tidligere op, end de andre steder, da vi skulle ud på turens længste tur, nemlig til Lübeck. Vi kørte ind gennem Bremen, som er "Miljøzone", men vi kører med "Euro6 motor" og har grønt Miljømærke, så uden problemer kunne vi køre ad hurtigste rute ud af Bremen og fortsætte på Autobahnen med kurs mod Lübeck. 😊



Master til hvad?



Oplyste gamle huse

under rådhuset på Markt Lübeck, og gik gennem julemarkedet. Det var lidt mere "sammenklemmt" end i Bremen. Vi fortsatte gennem "Historischer Weinachtsmarkt", inden vi, efter en "Glühwein und Knacker mit Brot", gik hjemad mod camperen, hvor vi hyggede resten af dagen med at læse lidt. 📖



Indtryk fra Julemarkedet i Lübeck



Wohnmobiltreff Lübeck, N 53 53 42 - Ø 10 42 39

Onsdag, den 28. november 2018:

Etape 8: Lübeck til Flensburg (D – Schleswig-Holstein)

Dagens etape: 166 km. **Turens længde i alt: 923 km.**

Det var koldt, da vi stod op. For første gang på turen havde vi haft nogle graders frost om natten. Til gengæld var det lyst, og vi kunne ane, at solen lå ude bag horisonten, og ventede på at stå op. Vi havde ikke så travlt, for vi skulle jo bare hjem og tømme Camperen, så den kunne "slappe af" hen over vinteren 🛏.

Vi havde valgt, at tage turen hjemad på Autobahnen, da vi gerne ville have tid til at tømme Camperen, og tage tingene med hjem, og samtidig få en god eftermiddag der hjemme 🏠.

Det blev en dejlig tur, hvor vi flere gange så rådyr, en stor rov-fugl over os (nok en ørn). Efter vi kørte forbi Schleswig var man, over mindst en kilometer i gang med at stille solceller op. Så var det jeg tænkte, er det miljømæssigt en god ide 🤔 🌞?? Det var et flot landskab, og det ødelægges af "grimme solceller i miljøets navn" 🙄. Jeg synes, at man selv langs Autobahnen bør have gode oplevelser, og lad dem nu ikke ødelægge det i miljøets navn 🙄 🙄!



Cykler tages med hjem for vinteren

Ved Jalm rastestedsplads var der nedsat hastighed, da det tyske politi, sammen med BAG (Tysk tungt-vognskontrol) skulle tage vogne over 2,8 ton ind til kontrol. Vi slap forbi og kunne køre fra på Ausfahrt 2 og ind til IMC, hvor vi parkerede Camperen i Carport nr. 47, inden vi læssede om. Alt blev læsset af, selv El-cyklerne blev taget med hjem, og Camperen kunne få fred hen over vinteren 🛏. Lad os nu se hvordan det går 🤔.

Vel hjemme blev tingene lagt væk, der blev vasket og gjort klar, så vi er klar til næste sæson 🛏 😊 😊 😊. "We'll be back" 😊.

Torsdag, den 29. november 2018:

Dagen derpå:

Tja, hva' kan man sige:

Det var en dejlig oplevelse, at tage af sted, så sent på året, og absolut ikke sidste gang vi tager til "Weihnachtsmarkt" i Tyskland. "De tyskere" kan nu noget, som vi andre ikke er i nærheden af, når det drejer sig om hygge op til jul 🎄 🍷.

Inden vi tog hjemme fra, var det absolut "Lübecker Weihnachtsmarkt", som var vores store mål, derfor lagde vi det sidst på turen. Da vi selv i vores alder kan lade os overraske, så må vi sige, at "Bremen Weihnachtsmarkt", simpelthen tog "vejret fra os". Det var simpelthen i en helt anden klasse end alle de andre. For os er det det absolut bedste, flotteste og, hvad vigtigt er, det hyggeligste Weihnachtsmarkt, vi har været på 🤗 🤗.

Vi er helt sikre på, at Bremen Weihnachtsmarkt også fremover, vil få besøg af os op til jul 🇩🇰🇩🇰🇩🇰. Og til alle I andre, der gider læse vores beretninger, så prøv de andre Weihnachtsmarkeder først, så bliver der mere plads til os, og I bliver ikke skuffede senere, når I tager til Bremen 😊😊😊.

Tak for turen:

Kære Karin, Tak for en dejlig tur. Jeg ved du har haft det hårdt med dit knæ, og smerterne ved at gå. Vi har fået nogle oplevelser, og vi ved, at kan været lidt koldt, og at det kræver, at gasflaskerne er "opladet", inden vi tager på "julesjov" 😊😊😊😊😊😊😊😊.

Tak for nogle dejlige dage. Jeg elsker dig stadig, og nyder at være sammen med dig 😊.
(Til livets ende 😊)



Sådan erindret –
Ejlif S. Petrat-Laursen

"My Hobby is my Castle"

©2019 PetratsOnTour@gmail.com

Se mere her: <http://Petrat.dk>

