

2019 Petrat's On Tour, Ude at skie i Ischgl.



Efter Karin kom til skade med skulderen, og hun fik havde fået konstateret slidgigt i venstre knæ, tog vi på skiferie med lidt urolige forventninger til, hvordan det ville gå. Vi må sige, det gik over al forventning, selv om det var nødvendigt, at holde nogle flere hvil, men taget i betragtning hvor kort tid træningen havde stået på, så gik det rigtig godt. Det fik os til, allerede under opholdet i Ischgl, at bestille næste års ophold hos Daniela. Der er løbet "meget vand i åen", siden vi var på skiferie i Ischgl sidste år. Vi er blevet dobbelt bedsteforældre, da vores to ældste, hver har fået et barn (Valdemar og Merle) og vores yngste er blevet gift og købt hus. De yngste skal også med på skiferie i år, i hvert fald Kasper. Marilena er ikke helt sikker på hun skal med. 🤔



Skituren 2019

svært ved, da jeg fik lungebetændelse i julen, og Karin kort efter fik blærebetændelse. Begge dele kæmper vi stadig noget med her en god uges tid inde i det nye år. 🤔 🤔 🤔

Marilena og Kasper kom den 20. januar, så vi kunne få skiene gjort klar til turen. Vi havde ikke nået at få vokset skiene i sommerens løb, så det var fjernelse af gammel voks, kantslibning og voks, som blev sluttet af med børstepolering. Vi havde gjort klar i entreen, med "malerplastic", så da vi var færdige, var det bare at pakke plastic sammen med voks overskuddet, og ud i skraldespanden med det. Skiene blev igen hængt op i bryggerset, så det er tørret ind, inden vi kører mod Alperne. 🚗 🛷

Nu er vi fremme ved den sidste dag i januar, og Karin har sørget for, at hendes og mit tøj er klar og pakket i kufferterne. Jeg har sat tagbøjlerne på bilen, så vi i morgen kan få det sidste på plads.

Som sagt, så blev opholdet på Apart Salner bestilt, mens vi var på sidste års skiferie, og vi har glædet os hele året til, at skulle en tur på skiferie i Ischgl. Karin har været på Kollund Privathospital, og de siger, hendes slidgigt er blevet meget værre, så det er, i værste tilfælde, sidste gang hun kommer på skiferie. Så må vi se, om vi ikke kan finde på en anden måde at komme ud i sneen, gerne sammen med vores børnebørn og deres forældre, så de måske kunne få lyst til, senere i livet at stå på ski. Karin og jeg har ikke stået på ski, fra vi var børn. Jeg var for første gang på skiferie som 37 årig, men det har givet os store oplevelser, og vi har faktisk "boet" på Apart Salner allerede fra det første år, de startede med udlejning, efter de havde bygget huset. Det er et dejligt sted, hvor vi altid vender tilbage til, efter vi et enkelt år har fået en ide om, at nu skal vi prøve noget andet. Der findes ikke bedre sted end [Ischgl](#) og [Apart Salner](#). 😊

Nu er vi så, næsten fremme ved julen, og vi træner for at være klar til skiferien. Karin træner hårdt, for at få musklerne omkring det dårlige knæ i orden, så hun kan komme til at stå på ski, og det er spændende om benet kan klare belastningen, ellers må hun holde nogle pauser og nyde det gode vejr (håber vi) og måske en enkelt Glühwein. 😊
"Nu står jul og nytår for døren", og så må vi se om vi kan få "døren op". Det har vi haft lidt



Skiene vokses og slibes

Fredag, den 1. februar 2019:

Så kom vi frem til dagen, hvor vi kører af sted mod Ischgl. Først på formiddagen fik jeg hentet de sidste ting, og tanket bilen helt op med diesel. Senere på formiddagen, bliver skikassen sat på bilen, mine skistave bliver skoldet, så de er klar til at blive fyldt op med Obstler, når vi kommer til Ischgl. Imens har Karin sørget for at bagagen er stillet klar i entreen. Hun har fået bagt pølsebrød til turen og mens jeg tager en lille eftermiddagslur, gør hun aftensmaden klar, tærterne bliver sat på køl, så de er klar til bagning inden vi skal spise. Hen ad eftermiddagen kom Marilena og Kasper, og vi fik ski og bagage læsset i bilen. Mens vi pakkede, sagde Kasper, at han havde glemt sine skistøvler. Han troede de stod ved os, så efter vi havde spist de lækre tærter, og slappet lidt af, gjorde vi os klar til at tage af sted. Vi kørte et smut omkring Marilena og Kasper og fik støvlerne med, inden vi satte kursen mod Tyskland. Jeg havde købt lidt ind til turen i tirsdags, så vi kunne trille mod



Så er skikassen sat på

syd, ad motorvejen mod Hildesheimer Börde, hvor vi plejer at holde første hvil. Og vi må holde lidt ved traditionerne. 🇩🇪

Fakta Box 🚗:

Kørsel gennem 3 lande: 1220 km

Temperatur: 4 °C til -5 °C

Lørdag, den 2. februar 2019:

Vi nåede ikke Hildesheimer Börde inden midnat, men det var kun 5 min senere, da vi drejede ind for at tanke diesel, og holde kaffepause. Jeg havde kørt frem til Hildesheimer Börde, og efter kaffen, var det Kasper, som overtog rattet. Det blev faktisk til, at han kørte resten af turen frem til Ischgl. Ved grænsen til Østrig, er der lavet en ny tankstation, hvor vi fik tanket diesel, og købt Vignette. Jeg var så heldig, at få et par timers afslapning på bagsædet inden Østrig 🇩🇪 🇩🇪.



Vi ankommer til Ischgl

Kasper følte sig dog frisk, så han kørte også det sidste stykke frem til Ischgl, hvor vi parkerede foran Hotel Castel, hvor vi nød morgenbuffeten, inden vi hhv. gik og kørte over for at parkere udenfor Salner Apartement's, som det hedder i dag. Efter en hjertelig velkomst, fik vi ordnet betalingen for lejligheden og for liftkortene, inden vi fik bagagen båret indenfor. Efter kort tid var vores lejlighed klar, og vi kunne pakke lidt ud, inden vi tog skitøj på, og med støvler og ski på nakken, gik op til skirummet under Pardatschgrat-liften med tingene. Nu var det tid til at tage rulletrapperne op til liften, og efter lidt tid, kunne vi stå af oppe i sneen, tage skiene på og begive os ud på de første ture på skiferien 2019. Det blev ikke til det store skiløb, men vi fik benene i gang og fik god følelse med skiene 🇩🇪.

Karin tog liften ned til skikælderen, mens Kasper og jeg tog pisten hele vejen ned. Det var en lidt speciel oplevelse, idet der flere steder var "snebunker" på pisten, og pludselig kørte vi ind i tæt tåge 🇩🇪. Vi kørte vist ned gennem skyerne, og lige før vi kom til det sidste stejle stykke inden byen, kom vi ud under skyerne. Karin var kommet ned, og var ved at sætte sine ski i depotet, da vi kom ned i skikælderen. Efter en velfortjent øl i baren ved Hotel Elisabeth, var vi et smut i "Billa" for at handle nogle fornødenheder, inden vi gik "hjem" til lejligheden for at få et bad, og slappe af, inden vi senere gik på Salner for at få lidt at spise. Da vi kom tilbage, var vi godt trætte og "væltede" i seng, så vi kunne få sovet ud, og være klar til en ny skidag 🇩🇪. Det blev til ca. 11 timers søvn 🇩🇪.



Så er skistavene tanket med Obstler 🇩🇪

Fakta Box 🇩🇪: Skiløb: 14,37 km Højdemeter: 2.914 m.

Temperatur: 2 °C til 0 °C

Søndag, den 3. februar 2019:

Vi fik en rigtig god nats søvn, og var fint udhvilede, da vi stod op. Vi havde i aftes hørt fra Else og Erik, at de sad klar i bussen i Innsbruck, for at køre til Ischgl, så dem glæder vi os til at møde på pisterne her til formiddag. Efter morgenmaden fik vi skitøj på, og gik op i skikælderen, hvor vi fik fyldt skistavene op med Obstler, og skistøvlerne på inden vi tog liften op til Pardatschgrat, og videre ned til vores "morgenpiste". Efter et par ture mødtes vi med Else og Erik. Det var overskyet, det sneede og var usigtbart vejr hele dagen. På grund af vejret, blev ikke til så meget skiløb, så det blev til en lang Glühweinspause, som gled over i frokostpause, Vi fik en enkelt tur sammen



Tid til en Jagatee ☺

over middag, men det var meget svært at se sneen, så Karin, Else og Erik gik ind, for at vente på Kasper og jeg, som skulle have en tur mere. (Jeg har vist ikke erkendt, hvilken alder jeg har 😊) Efter at have kæmpet os gennem pisten, mødtes vi med de andre på Pardatschgrat-restauranten. Jeg var godt brugt, og vi nød en forfriskning, inden vi valgte at tage ned til Ischgl. Kasper tog pisten til byen, mens vi 4 "gamle" tog liften. Efter vi havde afleveret skiene i skikælderens, fik vi en øl ved "Hotel Elisabeth", inden vi gik hjem til vore lejligheder. Senere mødtes vi for at spise på "Eggerstüberl". Da vi havde spist, gik vi hjem i lejligheden for at hygge os indtil sengetid. ☺

Fakta Box 📦: Skiløb: 16,49 km Højdemeter: 3.227 m. Temperatur: -5 °C til -8 °C

Mandag, den 4. februar 2019:



Skiløb i dejligt solskin ☺

Da vi stod op, kunne vi se, at solen skinnede på bjergtoppene ☺. Da vi kom op til liften, kunne vi se, at der var mange, der gerne ville tidligt op for at stå på ski. Selv om der var lidt kø, gik det hurtigt med at komme frem til gondolen, som tager 28 personer ad gangen. Da vi stod af liften, var der flot sol, men da vi kørte ned mod Idalp, var der stadig skygge fra bjergtoppene ned over pisten. Efter et par ture på vores "morgenbakke" var solen kommet op over bjergtoppene,

da vi mødtes med Else og Erik. Vi fik kørt godt på ski i løbet af dagen, men fik også sluppet lidt af og nydt det gode vejr. Efter en dejlig skidag, gik vi på "Niki's Stadl" til Afterski, inden vi gik hjem i lejligheden for at få et velfortjent bad, inden det var tid til at gå ud for at spise aftensmad, og senere slappe af inden det var sengetid. ☺



Pisten ned til Ischgl

Fakta Box 📦: Skiløb: 33,17 km Højdemeter: 6.386 m. Temperatur: -1 °C til -9 °C

Tirsdag, den 5. februar 2019:

Da vi stod op, kunne vi se, at dagen så ud til at blive en tro kopi af dagen i går. Der var ingen skyer på himlen, og da vi kom op i skiterrænet, var det til en dejlig skidag, hvor solen stod ned fra



Panoramaet spejler sig i ruderne

en skyfri himmel ☺. Vi havde besluttet os for at tage til Samnaun for at købe lidt toldfri Rom mm. Det blev en fantastisk skitur gennem det fantastiske Panorama landskab. Et fantastisk dejligt skiløb, med flot solskin, gennem et flot landskab. Hvad kan man ønske sig mere af en skidag? Efter vi havde nydt en forfriskning i Samnaun og handlet lidt, tog vi nogle skiture i "Alp Trida" området, inden vi tog liften over til "Idalp" området. Her blev det også til

nogle ture og lidt afslapningen, inden vi afsluttede dagen med skituren ned til byen. Efter Afterski på "Kuhstall" og brusebad derhjemme, gik vi ud for at spise, inden vi var til "skishow" på "Prennerhang". Det var lidt køligt, så det var dejligt at komme tilbage til lejligheden og få varmen, inden vi godt trøtte kunne kravle til køjs, efter endnu en dejlig skidag ☺.



Solen nydes

Fakta Box 📦: Skiløb: 31,92 km Højdemeter: 6.256 m. Temperatur: 1 °C til -5 °C

Onsdag, den 6. februar 2019:

I dag vågnede vi op til 3. dag med "Kaiserwetter" ☁. Vi kunne se solen skinne på toppene af bjergene, og nød synet mens vi spiste morgenmad. Efter vi havde kørt et par ture på "morgenbakken", mødtes vi med Else og Erik, og vi blev hurtigt enige om, at vi ville køre over på Schweitz siden, hvor der var sol på alle pister. Vi nød at "race rundt" på pisterne til sidst på formiddagen, hvor vi tog liften op til "Idjoch" og ned til "Alpenhaus" eller "Stenhuset", som vi stadig kalder det,



Solskin over bjergene

efter at have været i Ischgl i over 20 år. Her satte Karin, Else og Erik sig for at nyde solen og en lille forfriskning. Kasper og jeg, vi tog lige et par pister mere, inden vi var klar til en "Jagatee" og inden det blev tid til lidt frokost. Efter frokost blev Else og Karin i solen udenfor "Alpenhaus", mens vi andre tog et par ture. Undervejs gik et eller andet galt, så vi ikke mødtes nedenfor pisten, men det blev hurtigt rettet, da vi efter en tur op med liften mødtes oppe på "Idalp", og kunne fortsætte skiløbet. Kasper og jeg, syntes, at vi havde



Kaiserwetter over Pisten

de gode ben, så vi udfordrede pisterne og kunne efter lidt "race" mødes med de andre ved "Alpenhaus" til et dejligt koldt glas fadøl og lidt afslapning, inden det var tid til at tage ned til Ischgl. Kasper og jeg tog pisten ned, og måtte vente på de andre i skikælderen i 25 minutter, inden de kom ned med liften. Inden vi gik hjem, var vi på "Nicki's Stadl" til lidt afterski, og fik handlet ind til aftenmad, inden vi gik hjem til "Apart Salner" for at slappe af, inden vi nød Kaspers dejlige aftensmad med et glas rødvin til. Resten af aftenen stod på afslapning til sengetid.

Fakta Box 🚧: Skiløb: 37,08 km Højdemeter: 7.478 m.

Temperatur: 2 °C til -5 °C

Torsdag, den 7. februar 2019:

Vejret var ikke helt med os i dag, vi kunne se, at der var slørskyer på himlen. Vi var oppe ved liften, lige da den åbnede kl. 08.30. Der var en lang kø, men det gik hurtigt med at komme ind i Gondolen. Efter en tur på "morgenbakken" tog vi over til Schweiz siden, for at køre i solen, der efterhånden fik sværere ved at skinne igennem skylaget. Vi besluttede os for at tage op over bjergkammen til Østrig siden og ned til den nye restaurant, "Gampenalp", hvor vi fik anvist et bord i den flotte restaurant. Her fik vi nogle rigtig gode, store Wienerschnitzler til frokost 😊.



Middag på "Gampenalp"

Da vi kom ud efter frokostpausen, var solen næsten forsvundet bag skyerne, så vi tog pisterne med kurs mod "Alpenhaus", hvor vi slappede af, indtil Kasper og jeg tog pisten ned



En lille forfriskning

til Ischgl, mens de andre tog liften ned. Det var svært at se sneen på pisten, hvor sneen lå i bunker, men vi kom ned uden problemer, og kunne stille ski og støvler i skabet i skikælderen. Efter en øl i baren ved "Hotel Elizabeth" kunne vi gå hjem til lejligheden på "Apart Salner", hvor vi slappede af, indtil vi gik op på "Salner" for at spise aftensmad. Tilbage i lejligheden var det tid til at krybe til køjs, så vi kunne være klar til morgenens skiløb på den sidste skidag på denne tur. 😊

Fakta Box 🚧: Skiløb: 24,17 km Højdemeter: 4.319 m.

Temperatur: 1 °C til -3 °C

Fredag, den 8. februar 2019:

Så er vi fremme ved sidste skidag, og vejret er igen med os. En rigtig flot solskinsdag, og temperaturer lige tæt på 0 °C. Da det var sidste dag inden hjemrejse, var vi gået lidt senere op til liften, og der var ingen kø, da vi skulle med "Pardatschgrat" op til sol og sne. Efter en enkelt tur på morgenbakken mødtes vi med Else og Erik, og vi valgte, at tage over på "Alp Trida", for at tage et par ture i det dejlige solskin, inde vi sidst på formiddagen tog tilbage til "Alpenhaus",



En Obstler nydes i liften

for at få en formiddagsforfriskning. Da Karins knæ skulle skånes valgte Else og Karin at holde pause, mens vi andre 3 tog op på "Greitispitz", for at køre helt ned til Ischgl, ad pisten som hedder "Der Elver", da den skulle give 11 km skiløb 🚧. Det øverste af pisten var en meget sort løjpe, med pukler og opkørt sne, og ydermere i skygge, så det var svært at se sneen. Det "trak virkelig tænder ud", så da vi kørte forbi "Alpenhaus", valgte Erik, at holde pause, for at få benene klar til eftermiddagens tur ned til byen. Kasper og jeg tog et par ture, inden vi valgte at tage på "Alpenhaus", for at spise frokost med de andre. Efter dejlig frokost tog Kasper og jeg endnu nogle ture, mens de andre sad og

nød det dejlige solskin, og fik tanket op med D-Vitamin. Hen ad eftermiddagen mødtes vi alle ved "Alpenhaus", til en velfortjent forfriskning, inden det var tid til at "pigerne" tog liften ned til byen, mens "drengene" løb på ski. På turen ned tog jeg et enkelt styrt på et fladt stykke, men heldigvis uden at komme til skade ☺. Man skal passe på ikke at blive overmodig, også når man tager sidste skitur ☹. Efter en øl i barren ved "Elisabeth", tog vi ski og udstyr på nakken, og bar det hjem til lejligheden, hvor vi satte det i skirummet, så det kunne tørre, inden det blev lagt op i skikassen på bilen. Senere gik vi alle på "Eggerstüberl" for spise aftensmad, og tog afsked med Else og Erik, inden vi gik "hjem" for at få en god nats søvn, inden hjemturen i morgen. ☺



På Nicki's Stadl

Fakta Box 🚩: Skiløb: 37,25 km Højdemeter: 7.136 m.

Temperatur: 2 °C til -2 °C

Lørdag, den 9. februar 2019:

Vi havde valgt at stå op noget tidligere, da vi gerne ville undgå kø, på vejen ud af Østrig. Da tingene var pakket i aftes, og kun skulle læsses i bilen, kunne vi sige farvel til Daniela kl. 07.25, og takke for et dejligt ophold. Vi valgte ruten over "Fernpass", og kørslen forløb gnidningsløst, indtil vi næsten var fremme ved tunnelen ved Füssen. GP'en advarede os heldigvis i god tid, så vi kunne køre ad en alternativ rute ind gennem Füssen. Da vi kom tilbage til Autobahnen nord for tunnelen, kunne vi se, at vejen var totalt spærret. Godt vi valgte at følge GPS'en. På Autobahnen var der langt mellem bilerne, idet de fleste "hang" i kø syd for tunnelen, mens vi trillede velfornøjet ad A7 mod nord. Ja, man skal ikke glæde sig for tidligt, for 2 steder på A7, længere mod nord var vejen total spærret, så det gav lang kø. Ved Seesen stolede vi desværre ikke på GPS'en anbefaling om at køre af, i god tid før den ene spærring, og kom til at køre "stop and go" i næsten en time, inden vi kom frem til næste afkørsel 🚧. Af skade bliver man klogere, så da GPS'en ville have os til at tage en omkørsel, før vi nåede Hildesheim, så troede vi på GPS'en og kom med mindre forsinkelser videre. Vi fik i hvert fald lært, at vi må stole på GPS'en og sørge for, at have Trafikmeldingerne slået til på radioen. Nå skidt, vi kom helskindet frem, og kunne efter 13½ time stille bilen i indkørslen foran huset i Nordborg, hvor Marilena og Chico tog i mod os, med lidt aftensmad ☺.



GPS stilles til hjemturen

God nat 😊! Og tak for en dejlig skiferie 😊!

Faktabox 🚩: Ugens skiløb: 194,45 km og 37.716 højdemeter ↓



🚩 Som Arnold ville sige: "I'll be back!", eller som vi siger: "We'll be back! 😊"



Sådan erindret – Ejlf S. Petrat-Laursen

© 2019 PetratsOnTour@gmail.com

Se mere på: <http://Petrat.dk>



