



# 2019 Petrat's On Tour "Smuttur" til Berlin.

med afstikkere

Nu er den dansk sommer vist forbi. Det har nu ikke været noget særligt, men vi har nydt at være sammen med familien. 😊

Det har dog rykket lidt i os, at komme ud med camperen, og når Marilena har født, og vi har set Marilena & Kaspers lille vidunder, vil vi trille en lille tur. 🚐

For ikke at have langt hjem, hvis fødslen trækker ud, vil vi holde os i det nordligste af Tyskland, så vi har mulighed for at tage hjem, så vi kan se den lille nyfødte og lykønske de stolte forældre. 🤗

I dag har vi så fået at vide, at lille Ivy er blevet født. 😊

Nu kan jeg så få lavet det sidste på planlægningen af vores tur. Fødslen sammen med vejrudsigten gjorde, at jeg i sidste øjeblik ændrede på turen fra Vest til Øst. Turen bliver ren afslapning, og vi vil nyde, det dejlige sensommervejr. Bare se vejrudsigten i dag, på DMI for Berlin, som siger mellem 29 °C og 33 °C, de dage vi er afsted. 😊😊 Vi glæder os til at cykle lidt rundt i de dejlige omgivelser og det flotte vejr. 😊



Hurtigt udkast til turen 🗺️

## fredag, den 23. august 2019:

Etape 1: Flensburg til Wismar (D)

Afgang: 33.152 km. - Ankomst: 33.384 km - Dagens etape: 232 km.

Efter Karin havde været til kontrol, ved lægen kørte vi til Flensburg, hvor vi fik læsset tøj og levnedsmidler over i Camperen. Kl. 11.15 kunne vi i 27 °C starte vores tur i det Nordøstlige Tyskland. Vi satte kursen ad A7, indtil vi drejede over på B205 og senere A20 mod øst. Fremme ved Wismar drejede vi af, og fandt let frem til [Wohnmobilstellplatz Westhafen Wismar](#). Selvom det var tidligt på eftermiddagen, var der ikke mange ledige pladser, men vi fandt en god plads ved den lille bæk, så vi havde mulighed for, at stille vores bord og stole på den grønne stribe i solen mellem camperen og bækken. Efter rejsegildeøl og lidt frokost i 27 °C, gik vi en tur i den skønne [Hansestadt](#). Da vi kom forbi det lokale bryggeri, fandt vi os en plads i solen og nød en "Mumme", inden vi fortsatte rundturen 😊. Efter hygge i solen gik vi en aften tur ud til det krydstogtskib, der lå ved værftet og ventede på reparation. I det grønne område, sad mange unge mennesker og hyggede sig med musik, på bænke eller i medbragte stole på p-pladsen ned mod havneområdet 😊. Tilbage ved Camperen var det blevet sengetid, Ses i morgen. 😊



Vi nyder en "Mumme" på [Brauhaus am Lohberg](#)



Indtryk fra Wismar



## Lørdag, den 24. august 2019:

Etape 2: Wismar til Peenemünde (D)

Ankomst: 33.589 km - Dagens etape: 205 km. Turen indtil nu: 437 km.

Efter morgenmad fortsatte vi turen mod øst, og fandt gennem byen til A20, som vi fulgte mod den polske grænse. Vi var lidt spændte på, om de var færdige med at renovere Autobahnen, som var sunket sammen over hen over et blødt område. Det var de ikke, så vi endte i en længere Stau / Stoppender Verkehr, og kom gennem et stykke, hvor der kun var et spor i begge retninger. Køen i modsatte retning af os var i øvrigt "Megalang". Så er det man nyder, at vores vej trods alt var let 😊. Da vi drejede, fandt vi ud, at det hele gik ad Pommern til, men det gik straks bedre, da vi fandt ud af, at vi kørte ind i området som hed "Pommern". Kl. 12 kunne vi i 26 °C køre over broen til [Usedom](#), og videre mod [Peenemünde](#). Efter lidt problemer med GPS / vejlukninger / vejarbejder fandt vi frem til [Stellplatz Peenemünde](#), lige op til flere museer. Det var en rigtig fin Stellplatz og ikke kedelig, selv om det var ved museer. Efter vi var landet (ordet passer vist godt til museet for verdens første raketter) spiste vi en "Fischbrötchen mit einen Dunkel" på et gammelt skib 😊.



På vej mod Peenemünde / Usedom



På restaurationsskibet



Udlejningshytte på Stellpladsen



Sandskulptur af Klabautermanden

Senere gik vi en tur over på den anden side af havnen, for at se museet, som viser hvor "Hitler under WW2 udviklede sine V1 og V2 bomber". Efter et spændende og tankevækkende besøg gik vi tilbage til Camperen, hvor vi nød det fantastiske område, som Stellplatzen byder på. Et rigtigt "Klondike", hvor det er muligt, at leje sig ind og bo i et skib på land. Et større selskab af festlige unge boede i et skib lige bag os, og der blev festet igennem, selv om de blev lidt trætte hen ad dagen. "Gik vi virkelig også så tidligt døde???" Dem der skriver, at der er larm på pladsen, har vist glemt de selv har været unge, eller også har de haft et kedeligt liv 😊! Vores liv er ikke kedeligt og det bliver det aldrig 😊 😊.



V1 Bombe



V2 Raket



Russisk U-båd  
(Verdens største konventionelle U-båd)

## Søndag, den 25. august 2019:

Etape 3: Peenemünde til Berlin (D)

Ankomst: 33.831 km - Dagens etape: 242 km. Turen indtil nu: 679 km.

Efter morgenmad og en dejlig morgenstund, kørte vi ad omkørslen fra Peenemünde og ned over Usedom, og broen til fastlandet i Wolgast. I dag var der ingen kø, så vi kom hurtigt videre og drejede ned mod den Polske grænse ved Stettin. Vi kørte ad smalle veje med store træer i begge vejsider, og små 40 km fra grænsen drejede vi mod syd og ind på A111 mod Berlin. Undervejs havde vi set masser af forskellige dyr. Lige fra køer og får til rovfugle, traner og rådyr. Nu hvor vi var kommet over på A111, var det skovstrækninger, der var mest af, men indimellem var der marker, hvor vi kunne se rådyr, der græssede. Efterhånden var vi kommet så tæt på Berlin, at bebyggelsen fik overtaget, og at de levende væsener var mennesker, der gik, kørte på cykel, eller drøned af sted i deres "blikæsker" – (det hedder vel biler). Efter nogle få kilometer kom vi til [Wohnmobiloase Berlin](#), hvor vi fik os installeret på en plads med eftermiddags-skygge. Det var også nødvendigt, idet temperaturen var 28 °C og stigende. Efter lidt afslapning med frokost og en dejlig kold øl, gjorde vi cyklerne klar til at tage en tur i Berlin. Vi havde en dejlig cykeltur til [Trep-tower Park](#), hvor vi bl.a så det russiske mindesmærke for krigen, selv om det var delvist afspærret for reovering.





*Det Russiske mindesmærke for sejren i slaget om Berlin 1945*

Efter at have søgt lidt rundt var vi blevet tørstige, så vi besluttede os for at finde "[Hofbräuhaus, Berlin](#)", som vi aldrig tidligere har besøgt. Her fik vi en dejlig Maas Bier, og da vi var blevet lidt sultne delte vi en "Schweins-Haxe". Der var Veganer-Festival på Alex, så da vi så, at de gik forbi



*Et rundkik indenfor i Hofbräuhaus Berlin*

med plakater, var vi selvfølgelig nødt til at dele en "Haxe". (De skal ikke bestemme hvad jeg spiser 🍷). "Haxen" var faktisk bedre end i München, så vi må senere ned for at se om det nu kan være rigtigt. Godt mætte, men tilsyneladende stadig i væskeunderskud, fandt vi tilbage til Camperen, hvor der hurtigt, blev drukket et par liter vand. Vi nød at sidde foran camperen og slappe af, efter en cykeltur på 24 km. Det var en dejlig aften, som vi nød udenfor indtil sengetid.

## **mandag, den 26. august 2019:**

*Vi blev i Berlin*

Da vi vågnede, var vi vist stadig i væskeunderskud, så vi startede morgenen med et kæmpe glas vand. Vi nød vejret og det flotte solskin foran Camperen, indtil vi havde fået dejlig frokost. Så blev cyklerne gjort klar. Vi havde besluttet os for at tage en rundtur "efter Gehør", så vi var både i Tierpark, ved Bundestag, ad "Unter den Linden", forbi Rotes Rathaus, og Alexander Platz hvor der jo



var Veganer Festival. Vi fandt hurtigt videre, og op til Häckescher Markt, hvor vi nød "ein Kaltes Halbliter Bier" med en "Nachos med ost". Nu var det tid til at finde tilbage til Camperen, ad de små gader uden trafik, og vel tilbage nød vi det udenfor i solen. "Vorherre" var ikke helt med os,



*Mindesmærket for "Murens ofre"*

og det var, fordi der var "Veganer Festival" i byen, at det pludselig trak sammen, ved jeg ikke! Vi nåede lige at få bord og stole pakket væk og ind i camperen, inden det "Himlen" lukkede sluserne op, og smed Regn og hagl ned over os. Vores luger var lukket, med staklerne overfor (som måske var til veganer marked) havde lugerne helt åbne. Det var ikke sjovt da manden kom "racende" hjem på sin cykel, og måtte køre gennem 5 cm vand inden han kom ind og fik lukket lugerne. Vi havde ondt af ham. Da regnen var ophørt, nød vi dog synet af, at lysene spejlede sig i den 5 cm



dybe vandpyt rundt om hans camper. "Hvor ondt vil I nok sige, men som Autocampist er man nødt til at more sig over egne og andres fejltrin. Det blev en dejlig aften, og den uheldige fik tørret op og kunne fortsætte sit ophold i Berlin. Vi nød resten af aftenen indenfor indtil sengetid.



Reichstag med Fra "Merkelig's" kontorer til venstre

## tirsdag, den 27. august 2019:

Etape 4: Berlin til Stover Strand (D)

Ankomst: 34.130 km - Dagens etape: 299 km. Turen indtil nu: 978 km.

Vi vågnede op til en dejlig solrig morgen, og vi nød morgenmaden, inden vi fik taget strømmen fra, og kunne begive os ud i Berlins morgentrafik. Vi kom helskinnede gennem morgentrafikken og kunne ved Tegler Lufthavn dreje ud på A111, som ledte os med 60 km/t ud af Berlin. Vi fortsatte videre på A10 og A24 med kurs mod Hamborg. Her var der flere vejarbejder, men samtidig kunne vi sige, at vi var kommet i "Traneland", for på begge sider af Autobahnen, stod der Traner, som var ved at søge efter mad. Senere drejede vi af for at køre ad Bundesstrasse frem mod Stover Strand. Vi kørte gennem store skovarealer eller arealer med store marker. Der var langt mellem byerne, hvilket nok var rester fra DDR-tiden med de store kollektiver. Fremme ved Boisenburg var B5 lukket og vi kunne efter en lille rundtur i byen følge omkørslen rundt om byen og senere krydse "Die Ehemalige Grense" inden vi kom til Lauenburg, hvor vi krydsede Elben, som vi fulgte ad små veje frem til [Stover Strand](#).



Undervejs



En Campingplads med særlige områder



Ja, og med specielle campingtrækkere



Et indtryk fra køreturen

Her fik vi meldt os i receptionen, og kunne køre over diget, for at finde en plads næsten nede ved Elbens bred. Her nød vi det dejlige vejr i skyggen, med godt 30 °C. Senere tak det op, og vi fik en regnbyge. Vi kunne høre det buldrede kraftigt i retning af Hamborg, så de har måske fået en lignende byge, som vi fik i Berlin. Vi nød aftensmaden imens og slappede senere af indtil sengetid.

## onsdag, den 28. august 2019:

Etape 6: Stover Strand til Plön (D)

Ankomst: 34.259 km - Dagens etape: 129 km. Turen indtil nu: 1.107 km.

Vi slog øjnene op til endnu en dejlig dag. Solen var stået op, og havde løsnat op i skyerne, så den kunne titte ned til os, dog lidt sløret. Efter morgenmaden satte vi kursen mod næste stop Plön. Efter et kort stykke kørte vi over Elben og et stykke på Autobahn mod Hamburg, og videre ad A1, og A21 mod Kiel. Trafikken gled fint, men i modsatte retning var der lang kø mod Hamburg. Da vi kørte op ad A21, blev vi overhalet af flere med trailer med "Stokcars". Jeg tror de skulle til Werner Rennen, som afholdes i den kommende Weekend. Jeg regner med, at I kender "Werner Beinhart", og øst for Neumünster er der hvert år Festival med musik og Race – Kendt som Werner Rennen.



Udsigten over Plöner See nydes

Efter en dejlig tur kunne vi køre dreje fra mod Plön, og finde [Camper og Campingplads Gut Ruhleben](#), hvor vi kunne vælge, om vi ville holde på Camperpladsen udenfor bommen, eller finde en plads inde på Campingpladsen. Vi valgte det sidste, og fik en "kanon plads" i første række mod Grosser Plöner See, med udsigt ud over søen og op mod Slottet. Vi fik cyklerne gjort klar, og kørte en tur langs søen frem til Prinzen Insel, hvor der ligger en restaurant i "[Niedersächsischen Bauernhaus](#)". Desværre var den lukket, så vi kunne ikke nyde en "Köstritzer med Bagt kartoffel og Creme Fraiche Dressing", ligesom vi gjorde sidst, vi var der.



Lidt skuffede kørte vi tilbage til Plön bymidte, hvor vi nød en lille forfriskning, inden vi kørte tilbage til den flotte udsigt fra Camperen. Det blev til en Schnitzel på campingpladsens lille restaurant inden vi nød aftenen ved camperen.



Udsigt fra Camperen på Camping Gut  
Ruhleben i Plön



Niedersächsischen Bauernhaus



En dejlig øl nydes i Plön

## torsdag, den 29. august 2019:

Etape 7: Plön til Flensburg (D)

Ankomst: 34.394 km - Dagens etape: 135 km. **Turens længde i alt: 1.242 km.**

Efter "Vorherre" havde fotograferet lidt (Vandrette lyn, uden bulder - Kendt som "Kornmod" ihvert fald i Jylland) havde vi en god nats søvn.

Efter morgenmaden var det tid til at køre sidste etape af vores tur, og heller ikke den blev uden forhindringer. Allerede ind ved Plön var vejen mod Kiel spærret, så vi måtte ad omkørsel gennem mindre byer. Så oplevede vi steder, vi nok ellers ikke havde set. Fremme ved Kiel satte vi kursen mod Eckernförde og Schleswig. Ved Schleswig mødte vi igen en omkørsel og blev ledt ud på A7, som vi fulgte til Flensburg, og efter godt et par timer kunne vi parkere Camperen i Carporten og tage bilen hjem. Vel hjemme fik vi læsset alt ind i huset, og gik over til genboen Viggo som havde 70 års fødselsdag. Her nød vi et par genstande, inden vi hjemme kunne rydde tingene væk og Karin kunne få vasket lidt tøj, efter en dejlig og solrig tur.



Traner søger føde

**Tak for turen:** Vi har haft en fantastisk dejlig tur, som i sidste øjeblik blev til nogen andet en planlagt. Det har vi ikke fortrudt! Vi har haft det dejligste sommervejr undervejs, hvor temperaturen rundede 32 °C i skyggen. Vi har slappet dejligt af. Kære Karin tak for turen, og at vi rigtig kan hygge os sammen.



Sådan erindret -  
Ejlif S. Petrat-Laursen

"Vores Camper er også  
vores hjem"

©2019 [PetratsOnTour@gmail.com](mailto:PetratsOnTour@gmail.com)

Se mere her: <http://Petrat.dk>

