



# 2020 Petrat's on Tour i Skagen



Ruten til Skagen

Efteråret og vintermånederne har været triste og regnfulde, og vi længes efter at komme ud med vores Camper, men det må vente til sidst i april, inden vi kan starte vores sæson med Camperen. Vi glæder os allerede til forår, sol og sommer. 😊

Midt i januar blev vi enige om, at vi tage en tur til Skagen et par dage, med en tur omkring [Hirtshals Museum](#), for at hente et par af deres gode "Bjesk". Vi måtte lige kigge på museets hjemmeside, inden vi besluttede, hvilke dage vi skulle tage af sted 😊. Da museet har åbent om tirsdagen, fik vi bestilt et ophold på [Foldens Hotel](#) fra søndag, til tirsdag, så vi kunne komme omkring Hirtshals museum på vej hjemad. 😊

Da jeg er født i Himmerland ca. 20 km syd for Aalborg, og har kørt vejen derop mange gange, besluttede vi os for at tage motorvejen til Aalborg, og her tage den "gamle" hovedvej A10 op mod Skagen. Hjemturen som går over Hirtshals, vil vi fortsætte ad landevejen forbi Løkken, måske med en afstikker til Lønstrup og Nr. Lyngby, hvor vi ofte har været på vore ture med cam-

pingvogn. Når vi har krydset Limfjorden i Aalborg, vil vi køre forbi Blenstrup for at besøge mine forældres grav 😊, inden vi fortsætter hjem.

## søndag, den 1. maj 2020

Efter vi havde fået morgenmad, fik vi sat bagagen ud i bilen og gjorde klar til at tage af sted på "vores "kærestetur" 😊. – Ja, selv om vi er i anden halvdel af 60'erne, kan vi stadig tage på ture, hvor vi nyder hinandens selskab 😊.

Efter huset var låst af, startede vi turen mod Danmarks nordligste jyske by, Skagen. Vi tog den med ro op ad den jyske motorvej mod Ålborg, med et kort ophold på rastestpladsen Himmerland, hvor vi til frokost nød vores medbragte Laksesandwich. Efter lidt frisk luft i det dejlige vejr, var vi klar til at fortsætte med kurs mod nord. Kort efter vi var kørt gennem Limfjordstunnellen, kunne vi dreje væk fra motorvejen, for at følge den "gamle" hovedvej A10 mod Frederikshavn.

En dejlig køretur, som gav mig minder om en god svunden tid, hvor jeg sammen med min søster og forældre tog på camping ved Sæby 😊. Campingpladsen i Sæby er for længst blevet nedlagt, og der er bygget huse på den attraktive beliggenhed ned mod Kattegat med udsigt over mod Læsø. Da vi på vejen forbi Sæby kørte forbi Hotel Viking, kom flere minder fra min barndom op, idet vi hvert år på mors dag, var her for at drikke kaffe med kagebuffet. Vi fortsatte mod Frederikshavn, og kunne nyde udsynet mod [Pikkerbakken](#), med bunkerne fra besættelsestiden.



Gennem klitområdet

Turen gik videre forbi "Flådestation Frederikshavn", og videre ind forbi havnen, hvor færgerne sejler til Hirsholm, Læsø, Sverige og Norge. Videre forbi Krudttårnet og ud af Frederikshavn med kurs mod Skagen. Efterhånden som vi kom længere nordpå, kørte vi gennem klitområderne, hvor vi kunne se ud til klitterne langs kysten mod hhv. Skagerak og Kattegat. Så kørte vi gennem skoven, hvor bl.a. [Den tilsandede kirke](#)



Foldens Hotel



Skagen Bryghus

ligger, og snart var vi fremme ved Skagen, hvor vi midt i byen kom til Foldens Hotel 😊. Efter tjek ind fik vi os indlogeret på vores hotelværelse, som lå i en bygning, med direkte indgang fra hotellets parkeringsplads.

Nu var det tid til en tur rundt i Skagen, og selv om det var søndag, gik vi en tur ned ad gågaden, og fremme ved kirken tog jeg en lille afstikker forbi [Skagen Bryghus](#), for at se om man måtte komme ind med hund. Men som vi mente at huske, så var der forbud for hunde og barnevogne på bryggeriet 😊. Der er selvfølgelig heller ingen "omsætning" med salg af øl til babyer og hunde 😊. Tilbage ved Chico og Karin drejede vi ned mod havnen, hvor vi kunne se de store Trawlere, som lå på værftet.

Der var ingen mennesker på havneområdet, og de små restauranter var lukkede, bortset fra en enkelt. Vi drejede op mod vores hotel, men besluttede at gå et lille stykke ud ad Sct. Laurentii Vej, forbi [Slagter Munch](#) og i rundkørslen ved Mindestøtten vendte vi om og gik tilbage til hotellet.



Skagen øl nydes

På Foldens Cafe delte vi et par øl fra Skagen Bryghus ([Skawskum og Bundgarn](#)) 😊. Mens vi delte de to øl, fik vi bestilt lidt aftensmad, nemlig et lille stjernesked 😊. Efter et lækkert stjernesked, som gav en dejlig mæthedsfornemmelse, kunne vi slappe af på værelset, med at læse / høre bog på Mofibo. Senere kunne vi godt trætte af køreturen og den friske luft lægge os til at sove 😊.



Skagen havn



## mandag, den 2. maj 2020

Vi stod op til en dejlig dag, hvor solen fik mere og mere magt i løbet af dagen ☺. Efter en dejlig morgenmad i hotellets restaurant, gjorde vi os klar til at gå en tur rundt i byen. Det var køligt, men dejlig solskin, da vi gik ned mod havnen, hvor vi drejede op mod [Skagen Sønderstrand](#), og den klit, der har været i pressen her i vinter, idet "nogen" har jævnet den med en gummiged 🙄.



Når man står der, er det "let at se hvem der har interesse i at få et bedre udsyn" Det mest groteske for mig er, at det er den sigtede, der har [klaget til Naturstyrelsen](#) over at kommunen vil reetablere klitten, og at det har opsættende virkning. I stedet for, at blive sur og tvær, nød vi det dejlige vejr, og fortsatte op til det gamle "[Vippefyret](#)" hvor vi kunne nyde udsigten over Skagens tage og mod det grå fyr. Vi kunne også se, at der ud for kysten lå 20 - 25 store skibe for anker. Mon de ventede på bedre vejrudsigst inden de skulle ud i Nordsøen 🤔?



Vippefyret

Mens vi stod og nød udsigten, blev vi enige om, at gå tilbage til hotellet for at tage bilen og køre en tur rundt i omegnen. Vi gik forbi det hvide fyr, og ved en "gammel gård" inde i byen, kunne vi se der stod et rådyr og græssede. Det så op på os, da vi gik forbi, og da vi var kommet forbi stuehuset, og igen kunne se ind til rådyret, kiggede den igen på os og så Chico. Det blev den nok utryg ved, for den listede ud mod vejen bag huset og humpede over vejen og forsvandt ind i en have på den anden side af vejen. Den støttede ikke på højre bagben, og vi blev enige om, at den nok var blevet påkørt tidligere 🙄.



Det Grå Fyr



Grenen

Som sagt fortsatte vi til hotellet, hvor vi tog bilen og kørte op til "[Grenen](#)", hvor vi parkerede på den nu "gratis parkeringsplads". (Parkeringsautomaterne var taget ned for vinteren) Vi gik en tur op til "Radarbunkeren" hvor vi havde en flot udsyn horisonten rundt. Vi kunne se bølgerne løbe sammen fra Skagerak og Kattegat, og give masser af skumsprøjt ved mødet på grenens tange ud i vandet 😊. Mod sydvest kunne vi se mod Det grå fyr med Skagens huse i baggrunden.





*Holger Drachmanns grav*



*Udsigt til Grenens spids*



*Skagens byvåben*



Efter et kort besøg ved [Holger Drachmanns grav](#), fortsatte vi køreturen mod Skagen Nordstrand, hvor vi ville gå langs stranden til [Danmarks nordligste punkt](#). Vi nåede ikke så langt, for lige efter vi var kørt forbi Radarstationen blev vejen, der nu var grusvej, væk i en stor vandpyt, som vi ikke turde køre igennem. I stedet kørte vi mod [Højen eller Gl. Skagen](#), som det også kaldes. Vi kørte først ned til stranden, hvor vi tog en kort gåtur, og kunne se at de var i gang med et kystsikringsprojekt. Vi fortsatte videre gennem Gl. Skagen og gjorde et kort ophold ved ["Solnedgangspladsen"](#), inden vi slog et smut forbi [Ruths Hotel](#). Lige ved siden af var et vel 60 – 70 m<sup>2</sup> sommerhus til salg – 5.900.000,- kr. stod der på skiltet, utroligt 🤯. Vi havde ikke fået så mange penge med på



*Klitten ud for Stokmilen*

turen, 😊 så vi satte kursen mod Skagen igen og drejede ad Drachmannsvej og langs kysten, (hvor vi kunne se toppen af den tilsandede kirke,) til Stokmilen. Der var ingen af os der havde energi til, at gå op gennem det løse sand til klittens top, så i stedet nød vi kort udsigten ud over Kattegat og de opankrede skibe. På turen mod hotellet kom vi forbi [Krøyers hus](#), [kystmuseet](#) og havnen. Efter vi havde parkeret bilen på parkeringspladsen ud for vores værelse, slappede vi lidt af, inden vi beslut-



*Ruths Hotel*

tede os for at tage en sidste gåtur i Skagen for denne gang. Vi gik ad gågaden, hvor der var meget mere liv end i går. Lasses pølsevogn var kommet op på torvet, og flere stod og frøs i skyggen fra husene, mens de fik en hotdog. Vi kiggede lidt på varerne, som stod udenfor forretningerne.



*Statue på havnen*

Her faldt Karin over en Flecetrøje uden for "I Form", som jeg ikke kunne leve uden 😊. Efter handelen fortsatte vi ad gågaden, og da det var lidt køligt, selv om solen var fremme, drejede vi ned forbi ["det skrækeligt grimme rådhus"](#) mod havnen, for at få et sidste kik på skibene og restauranterne. Undervejs kom vi forbi "Fri Bikeshop", og da Karin havde ønsket sig en ny cykelhjelm, spurgte jeg om, vi ikke skulle kigge ind.



*Gågaden*

Efter en rigtig god betjening, og med en cykelhjelm med [MIPS](#) i en bæreposse kunne vi fortsætte forbi havnen og videre op til vores hotel. Efter at have stillet vores indkøb, gik vi ind i Cafeen, hvor vi bestilte 2 gode Skagens øl, og senere spiste Fiskefilet med pommes til aftensmad 😊. Efter at have nydt maden og øllene gik vi tilbage til vores værelser, hvor vi hyggede os med at læse / høre bog på Mofibo til sengetid 😊.



## **tirsdag, den 3. maj 2020**

Inden morgenmaden fik vi pakket bilen, så vi kunne tjekke ud efter morgenmaden. Vi havde bestilt hotellet på [Booking.com](#), for at finde et hotel, hvor Chico kunne komme med, og betalt for de 2 overnatninger gennem Booking.com. Ved udtjekning betalte vi 200,- kr. for Chico i receptionen, afleverede nøglen og sagde tak for et fint ophold på Foldens Hotel. (Vi ses igen næste gang, vi er i Skagen)





Hirtshals museum

Nu var det tid til at sætte kursen hjemad. Vi kørte mod Hirtshals, men da museet havde lukket ☹️ måtte vi nøjes med en tur rundt i byen for at genopfriske vores erindringer. Vi fortsatte til [Gl. Klitgaard camping og hytteby](#), hvor vi har været mange gange på camping 😊. Der var ikke mange gæster på campingpladsen, og ingen i receptionen. Karin ringede til det nummer, som



Rubjerg Knude fyr

stod på døren, og snart kom Leif og gav os en knusende velkomst 😊.

Vi gik ind i Receptionen, og efter en udveksling om hvad der var sket, siden vi havde været der sidst, fik vi bestilt 4 hytter til at fejre min 70 års fødselsdag samt Karins fødselsdag i en weekend, hvor vores børn, svigerbørn og børnebørn inviteres til en hyggelig weekend, nok med en tur til Fårup Sommerland om lørdagen 😊. Efter det var ordnet, var det tid til at fortsætte turen mod syd. I Løkken skulle vi lige nyde at gå en tur i [Superbrugsen](#) (Danmarks bedste Superbrugs efter vores mening), inden vi fortsatte mod Ålborg ad Landevejen. Ved [Ålborg Lufthavn](#) besluttede vi at køre en tur ind gennem midtbyen, for at opfriske minderne. Vi fortsatte til Blenstrup, for at besøge mine forældres grav, hvor vi lagde blomster og fortalte dem, at vi savnede dem 😊.



Ruten hjemad

Nu gik det videre ad landevejen mod Randers og videre mod Stilling, hvor vi kørte ind på motorvejen mod Sønderborg. Efter yderligere 25 km på landevejen var vi hjemme i Nordborg, efter en dejlig "kærestetur" 😊.

